

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
CƠ QUAN PHỔ TẾ

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ

Xuân Tân Sửu (2021)

Giáo lý Đạo quá giản lược, chưa thỏa mãn sự tìm hiểu của các giới; nhưng phần phô diễn, phát huy không phải là việc của các Đấng hay chúng Tiên Huynh, mà chỉ có thể là của các em, với sự soi dẫn Thiên Liêng.

Xã hội ngày càng tiến tới những tương quan càng thêm phức tạp. Tinh thần tư tưởng con người cũng biến chuyển, không ngừng đổi thay, thay đổi. Thế nên, các em phải làm thế nào giáo lý Đạo luôn có tính cách thích ứng với thời đại và hoàn cảnh chung cũng như riêng.

Đức **CAO TRIỀU PHÁT**
*Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Cao Đài Giáo Việt Nam
Chủ Nhật 31-3-1985*



TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
HIỆN TẠI QUẢNG NAM

KHÓA BỒI DƯỠNG
BAN PHỔ TẾ 21 HỘ
Ngày 29,30 tháng 02

Chiều 11-4-2021:
Giáo Sư Thượng Liêm Thanh,
Phó Chủrông Quản
Cơ Quan Phổ Tế,
nhận xét về Khóa Bồi Dưỡng.



KHÓA BỒI DƯỠNG
BAN PHỔ TẾ 21 HỘ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM
Ngày 29,30 tháng 02 năm Tân Sửu - 2021

Sáng 10-4-2021:
Giáo Hữu Thái Hải Thanh,
Phụ Tá chức sắc đại diện
Hội Thánh tại Quảng Nam,
dẫn chương trình
lễ khai mạc
Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế.



KHÓA BỒI DƯỠNG
BAN PHỔ TẾ 21 HỘ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM
Ngày 29,30 tháng 02 năm Tân Sửu - 2021

Ảnh: Tu sinh Võ Thanh Giáo
nhà tu Trí Huệ (Tam Kỳ)

Chiều 10-4-2021:
Giáo Sư Thượng Văn Thanh,
Chủrông Quản Cơ Quan Phổ Tế,
trình bày: "Tâm Đức
Đạo Hạnh Người Phổ Tế".



HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
BAN ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG NAM

KHÓA BỒI DƯỠNG
BAN PHỔ TẾ 21 HỘ ĐẠO
Ngày 29,30 tháng 02

Chiều 11-3-2021:
Thông Sự Trần Thanh Tạo
trình bày: "Nhật Ký Khóa Bồi Dưỡng".



Tối 10-4-2021:
Giáo Hữu Thương Thuần Thanh,
chức sắc đại diện Hội Thánh
tại Quảng Nam, trình bày về
chương trình Điều Phối Phổ Tế
tại Quảng Nam (2015-2019).

③



Ảnh: Tu sinh Võ Thanh Giáo
nhà tu Trí Huệ (Tam Kỳ)

Sáng 11-4-2021:
Lễ Sanh Thượng Quang Thanh
trình bày: "Học Hiểu Nhập Tâm
Và Hành Trì Kinh Sám, Thánh Giáo."

⑤



Tối 10-4-2021:
Hiền tỷ Lê Thị Châu,
Phó Ban Phổ Tế họ đạo Thanh Quang,
trình bày bài cổ nhạc
"Tu Mau Kẻo Trẻ",
phỏng theo thánh giáo Đức Mẹ.

Ảnh: Tu sinh Võ Thanh Giáo
nhà tu Trí Huệ (Tam Kỳ)

④



⑥

Hội trường tỉnh đạo Quảng Nam:
Chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ
hai mươi một họ đạo và hai nhà tu
tham gia Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế
hai ngày 10 và 11-4-2021.

Ảnh: Thông Sự Trần Thanh Tạo

TẤT CẢ
THUẦN CHÂN VÔ NGÃ

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ
XUÂN TÂN SỬU (2021)

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
65 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com
Điện thoại: 024.39260024 – Fax: 024.39260031

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021)

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc: BÙI VIỆT BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung
Tổng biên tập: LÝ BÁ TOÀN
Biên tập: PHAN THỊ NGỌC MINH

Sửa bản in: DŨ LAN
Trình bày sách & vẽ bìa 1-4: THIÊN TÂM (MINH LƯU)
Minh họa trên bìa 1-4: Mượn của
http://7-themes.com/data_images/out/50/6941794-wheat-green.jpg

In 1.000 cuốn, khổ 14,5cm x 20,5cm tại Xí Nghiệp In FAHASA
774 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TpHCM.
Điện thoại: 028.38153971 – Fax: 028.38153297.
Số XNĐKXB: 1564-2021/CXBIPH/22-28/HĐ
Số QĐXB của NXB: 1200/QĐ-NXBHĐ, cấp ngày 21-5-2021.
In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-328-647-2
Thỉnh kinh sách ấn tống, gửi e-mail về: daidaovanuyen@gmail.com

Quyển **135-1** – *Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo*
ghi dấu mười ba năm hành đạo (tháng 6-2008/tháng 6-2021)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
CƠ QUAN PHỔ TẾ

**BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ
XUÂN TÂN SỬU (2021)**

In lần thứ nhất

Nhà xuất bản **HỒNG ĐỨC**
Hà Nội 2021



**BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ
XUÂN TÂN SỬU (2021)**

Ấn tổng lần thứ nhất 1.000 quyển,
do công quả **mười sáu triệu đồng**
của quý ân nhân phượng danh như sau:

Hiền tử **VIVI NGUYỄN** (Canada)
(Trích đợt 167)

Đồng kính thành hội hướng cửu huyền thất tổ siêu thăng,
hiệp tâm cầu nguyện gia đạo vững bền, dân an quốc thái,
đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoàng dương,
Đại Đạo Cao Đài quy nguyên thống nhất,
vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn.

ĐÔI LỜI THA THIẾT

Kinh sách được ấn tổng để kính biểu rộng rãi là nhờ biết bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi gắm. Để không phụ lòng các vị ân nhân ấy, xin quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng người thật tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn sự thấu hiểu, đồng cảm, và hợp tác chặt chẽ của quý vị.

Ban Tu Thư & Ấn Tổng

NỘI DUNG

1. Giao Cảm – Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH	7
2. Chương Trình Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế 21 Họ Đạo	9
3. Lời Khai Mạc – Giáo Hữu THƯỢNG THUẦN THANH	13
4. Đạo Từ – Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH	15
5. Chánh Pháp Và Sứ Mạng Trung Hưng – Giáo Sư THƯỢNG LIÊM THANH	21
6. Trách Nhiệm Phổ Tế – HUỆ KHẢI	43
7. Tâm Đức Đạo Hạnh – Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH	60
8. Cảm Tưởng – Lễ Sanh THƯỢNG TÀI THANH	68
9. Cảm Tưởng – Lễ Sanh THÁI THÁI THANH	72
10. Cảm Xúc Tháng Hai – Lễ Sanh THÁI MƯỜI THANH	75
11. Nguyện Lòng – Thông Sự HUỲNH VĂN PHƯỚC	76
12. Đôi Dòng Cảm Tưởng – Nữ tu NGUYỄN THỊ HÒA	77
13. Một Vài Điều Tâm Đắc – Nữ tập tu TRẦN THỊ THU MINH	86
14. Lời Tâm Tình Trong Buổi Bế Mạc – Giáo Sư THƯỢNG LIÊM THANH	91
15. Lời Bế Mạc – Giáo Hữu THƯỢNG THUẦN THANH	97
16. Vĩ Thanh – BAN TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG	102

Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài giữ bản quyền.
All rights reserved © 2021.



Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi mốt họ đạo tại Quảng Nam (Thứ Bảy 10 & Chủ Nhật 11-4-2021) đã khai mạc và bế mạc viên mãn tại THÁNH ĐƯỜNG QUẢNG NAM 138 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh: Trần Công Mẫn, họ đạo Thái Hòa

GIAO CẢM

*Nói sao hết tinh thần trách nhiệm
Tổ sao cùng quan điểm tâm tư...*

Quảng Đức Chơn Tiên

Phổ Tế là cơ quan phổ thông chơn đạo, phổ hóa quần sinh. Người Phổ Tế ví như người gieo giống; như vậy, anh em phải có giống để gieo, không thể gieo bằng tay không.

Giống ấy là Thánh Linh được Thầy ban, là đạo lực sung mãn đồng mãnh, chí quyết cùng sự am tường giáo lý nơi kinh sách, giới luật và thánh giáo, thánh ngôn...

Tuy nhiên, về hành trang trên đường Phổ Tế, anh em chúng ta chưa được đào tạo, giáo dưỡng một cách bài bản, quy mô như ở trường đời hoặc các trường đạo khác.

Phần lớn chúng ta trưởng thành trong ân phước Đại Đạo, biết tự lực học tu, có thiện tâm, thiện chí nên được phó giao gánh vác đạo sự Phổ Tế. Đó là thực tế chúng ta nên nhận biết một cách rõ ràng. Nguyên xin ơn Thầy, xin huynh đệ giúp nhau học hiểu, rèn luyện để dần dần có đủ điều kiện khả thi chu toàn bốn phận.

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế này là một sáng kiến đáng khen ngợi của quý chức sắc tỉnh Quảng Nam, cùng sự hưởng ứng tích cực của tất cả các họ đạo trong tỉnh, là điều rất đáng quý. Thời gian hai ngày ngắn ngủi chỉ mới là công việc đánh

thức, gợi ý, nhắc nhở chứ chưa đủ để trang bị những gì cần thiết cho việc hành đạo Phổ Tế.

Những gì còn lại, nói chung thuộc về Tâm, Hạnh, Đức, Tài đều trông cậy nơi tự ý thức và nỗ lực của mỗi huynh đệ.

Rất mong quý hiền hữu lưu ý hai bốn phận:

Bốn phận ưu tiên là giữ quan hệ tốt đẹp với các ban ngành trong họ đạo vì Phổ Tế là một trong tứ chi của đạo thể. Đức tiên khai Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung lâm cơ ngày 13-7 Mậu Tuất (Thứ Tư 27-8-1958) tại Trung Hưng Bửu Tòa, dạy rõ:

Đắp tình thương yêu là Phổ Tế lâu dài

Đắp sự sống hằng còn là Phước Thiện ấm no

Đắp lễ thật là Hành Chánh an bài

Đắp đức tin là Minh Tra hàn gắn...

Tiếp theo, muốn đạt kết quả Phổ Tế nơi huynh đệ đồng đạo, mỗi chúng ta phải hằng thẩm thấu lời *Kinh Thuyết Pháp*:

Nguyện lời nói biến hình bác ái

Nguyện chí thành sửa máy tà gian

Nguyện cho khí tịnh thần an

Nguyện xin thánh giả hiểu đàng chơn tu...

Hãy cùng chung hiệp chia sẻ khó khăn, cảm thông và tin cậy lẫn nhau trong tâm nguyện phụng đạo, làm xanh mát, thẩm tươi cánh đồng Phổ Tế.

Giáo Sư **THƯỢNG VĂN THANH**

Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
Cơ Quan Phổ Tế & Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam

CHƯƠNG TRÌNH

KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 21 HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM
HAI NGÀY 29 VÀ 30 THÁNG 2 TÂN SỬU (10 VÀ 11-4-2021)

Ngày 29-02 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021)

Buổi sáng:

05:30 - Dâng lễ khai mạc tại bửu điện thánh đường Quảng Nam. (*Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế chủ lễ.*)

06:00 - Thọ trai.

07:00 - Đón tiếp quý đạo huynh Đầu Họ Đạo, Ban Phổ Tế hai mươi một họ đạo, Ban Điều Hành cùng một số tu sĩ, tu sinh nhà tu Trí Huệ, nhà tu Phước Huệ Đàn (dòng tu Bảo Thọ).

08:15 - Khai mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế tại hội trường.

- Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự.

- Niệm hồng danh Đức Chí Tôn. Đọc *Kinh Khai Hội*.

- Lời chào mừng của Ban Tổ Chức. (*Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế phát biểu.*)

- Thông báo nội quy, chương trình, hiệu lệnh toàn khóa, giới thiệu Ban Tổ Chức và Ban Giảng Viên, đề cử và biểu quyết lớp trưởng, lớp phó Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế.

- Đạo Từ của Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài.

- Lễ khai mạc kết thúc.

09:00 - Bài 1: Chánh Pháp Trung Hưng Và Sứ Mạng Trung Hưng. (*Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế trình bày.*)

10:00 - Thảo luận.

10:30 - Kết thúc buổi học. Nghỉ ngơi. Công phu.

11:30 - Dâng lễ thời Ngọ. (*Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.*)

12:00 - Thọ trai. Nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

13:15 - Báo lệnh vào giờ học.

13:30 - Bài 2: Trách Nhiệm Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay. (*Đạo huynh Huệ Khải, chủ biên Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo trình bày.*)

14:30 - Thảo luận.

15:00 - Kết thúc đề tài. Giải lao mười lăm phút

15:15 - Bài 3: Tâm Đức Đạo Hạnh Người Phổ Tế. (*Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế trình bày.*)

16:15 - Thảo luận.

16:45 - Kết thúc buổi học. Nghỉ ngơi. Công phu.

17:30 - Dâng lễ thời Dậu. (*Giáo Hữu Thái Hải Thanh, Phụ Tá chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.*)

18:00 - Thọ trai. Nghỉ ngơi.

Buổi tối:

19:30 - Giao lưu sinh hoạt: *Văn nghệ, trao đổi tình cảm, thực trạng tu học ở họ đạo, những thuận lợi và khó khăn của người làm Phổ Tế tại họ đạo.* (Lễ Sanh Ngọc Ngọc Thanh, Trưởng Ban Phổ Tế họ đạo Từ Vân, Quảng Nam, dẫn chương trình.)

21:00 - Nghỉ ngơi.

22:30 - Báo thức công phu.

23:30 - Dâng lễ thời Tý. (Lễ Sanh Ngọc Long Thanh, Phụ Tá chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.)

Ngày 30-02 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021)

Buổi sáng:

04:30 - Báo thức. Công phu.

05:30 - Dâng lễ thời Mão. (Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.)

06:00 - Thọ trai.

07:00 - Báo lệnh vào giờ học.

07:15 - Bài học 4: Những Kỹ Năng Cần Thiết Của Người Phổ Tế. (Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế trình bày.)

08:30 - Thảo luận.

08:45 - Kết thúc thảo luận. Giải lao.

09:00 - Bài học 5: Học Hiểu Nhập Tâm Và Hành Trì Kinh Sám, Thánh Giáo. (Lễ Sanh Thượng Quang Thanh trình bày.)

10:00 - Thảo luận.

10:30 - Kết thúc buổi học. Nghỉ ngơi. Công phu.

11:30 - Dâng lễ thời Ngọ. (Giáo Hữu Thái Hải Thanh, Phụ Tá chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.)

12:00 - Thọ trai. Nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

13:15 - Báo lệnh vào giờ học.

13:30 - Bài học 6: Tương Quan Giữa Phổ Tế Và Các Ban Trong Họ Đạo. (Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế trình bày.)

14:30 - Thảo luận.

15:00 - Kết thúc buổi học. Giải lao.

15:15 - Lễ bế mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế.

- Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự.

- Niệm hồng danh Đức Chí Tôn.

- Báo cáo Nhật Ký Khóa Bồi Dưỡng. (Thông Sự Trần Thanh Tạo)

- Cảm tưởng đại diện học viên. (Lễ Sanh Thượng Tài Thanh)

- Ban Giảng Viên nhận xét về Khóa Bồi Dưỡng. (Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế)

- Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức. (Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam)

- Đọc *Kinh Xuất Hội*. Bế mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế.

17:30 - Dâng lễ khấu tạ hồng ân. (Toàn Ban Tổ Chức – Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh chủ lễ.)

BAN TỔ CHỨC

LỜI KHAI MẠC

Giáo Hữu **THƯỢNG THUẦN THANH**
Chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế Hội thánh,

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chương Quán, và quý vị trong Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa đạo huynh Huệ Khải, chủ biên Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo,

Kính thưa quý vị Đầu Họ Đạo cùng toàn thể chư học viên,

Kính thưa quý vị,

Phổ Tế có vai trò truyền đạo, gieo giống và là nguồn nước trong xanh hằng tươi cây đạo. Ở Trên còn minh họa vai trò của Phổ Tế bằng nhiều cụm từ khác nữa. Tuy nhiên trong hoàn cảnh chung của Giáo Hội chúng ta, quý chức sắc và chức việc phụ trách các ban, ngành tại họ đạo chưa được đào tạo một cách bài bản, chính quy mà chỉ có những khóa bồi dưỡng ngắn ngày.

Trong những năm gần đây tại Quảng Nam, quý vị Trưởng Ban, Phó Ban Phổ Tế các họ đạo phần nhiều đã được đề cử lên làm Đầu Họ Đạo, làm Trưởng Ban Cai Quản, hoặc chuyển sang ngành Minh Tra; do đó có nhiều nhân sự mới thay thế chưa được tham gia một khóa bồi dưỡng nào.

Vì thế, năm 2018 Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam có tờ trình xin mở khóa và được Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh chuẩn thuận; nhưng rồi một trận lụt lớn xảy đến gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, về tài sản của đồng bào, đồng đạo tại Quảng Nam nên khóa học phải đình lại. Đến năm 2019, 2020 dịch bệnh hoành hành, khóa học cũng chưa được mở.

Đầu năm nay dịch bệnh có phần ổn định, Ban Đại Diện tiếp tục có tờ trình và được Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh chuẩn thuận, nên tiến hành mở khóa. Đây là niềm vui chung cho toàn thể bốn đạo Quảng Nam, và riêng đối với Ban Phổ Tế các họ đạo.

Trong buổi khai mạc hôm nay, thay mặt cho Ban Đại Diện và Ban Tổ Chức, chúng tôi có lời trân trọng chào mừng quý Anh Lớn, quý nhân viên trong Cơ Quan Phổ Tế, đạo huynh Huệ Khải, quý vị Đầu Họ Đạo cùng toàn thể chư học viên. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và hưởng nhiều ơn phước Thiêng Liêng.

Kính thưa chư quý vị,

Kính thưa toàn thể chư học viên,

Thời gian ngắn ngủi chỉ có hai ngày, vì vậy mong rằng toàn thể chư học viên chúng ta cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe để lãnh hội và nhiệt tình trong trao đổi, thảo luận đề tài, tuân thủ nội quy để Khóa Bồi Dưỡng được kết quả.

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi mốt họ đạo tại Quảng Nam hôm nay được bắt đầu. Nguyên cầu thành công viên mãn.

Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

ĐẠO TỪ

Giáo Sư **THƯỢNG VĂN THANH**
Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thưa quý chức sắc Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa quý chức sắc Đầu Họ Đạo,

Thưa quý huynh tử, đệ muội,

Chúng tôi xin thay mặt Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh đồng thời thay mặt các thành viên trong Ban Giảng Viên gồm có tôi, huynh Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, huynh Huệ Khải, và huynh Lễ Sanh Thượng Quang Thanh (tức là huynh Huệ Quang) gửi lời chào mừng tất cả quý anh chị em.

Thưa tất cả quý anh chị em,

Chúng ta chưa khai mạc nhưng ngay từ sáng nay đã thấy vui rồi, bởi vì ở chỗ này vừa mới được trời mưa mát, rồi thấy các anh chị em lần lượt về đây, nhất là gặp nhau có người nhớ người mà không nhớ tên, có người nhớ tên mà không nhớ người. Giữa các anh em thì biết nhau cả rồi nhưng tôi cũng bày tỏ sự vui mừng vì trí nhớ của mình cũng còn được chút ít. Và bây giờ tôi xin phát biểu với các anh chị em một số ý trong lúc khai mạc này.

Kính thưa tất cả quý huynh tử, đệ muội,

Chúng ta bắt đầu Khóa Bồi Dưỡng này tuy là quá ngắn ngủi, không đúng với yêu cầu và mong đợi của chúng ta, nhưng đang trong đại dịch mà cố gắng làm được như vậy thì thứ nhất là nhờ ơn phước Thiêng Liêng, và thứ hai là nhờ lòng nhiệt thành với công việc đạo – công việc đạo nói chung trong Đại Đạo chứ không phải là nói riêng cho tỉnh đạo Quảng Nam.

Vừa rồi, Ban Tổ Chức cho biết Khóa Bồi Dưỡng này được sự đồng thuận, ủng hộ của Cơ Quan Phổ Tế và được sự hưởng ứng tích cực của quý Đầu Họ và của tất cả quý anh em, thì điều này rất đáng mừng.

Về phương diện nhân tâm, chúng ta có một sự thuận ý, một sự nhất trí. Dấu hiệu đó rất là tốt trong lúc chúng ta đôi khi cũng cảm thấy phân vân, có thể chán nản trong tình trạng vừa có dịch bệnh bên ngoài đồng thời vừa có sự lảng động bên trong.

Chúng tôi cảm thấy điều đó rất đáng mừng cho tất cả anh chị em chúng ta. Thay mặt Cơ Quan Phổ Tế chúng tôi nhiệt liệt tán thán sự nỗ lực của quý chức sắc trong Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh đạo Quảng Nam, ca ngợi tất cả quý vị Đầu Họ và quý anh em phụ trách Phổ Tế ở các họ đạo cũng như tất cả quý huynh tử, đệ muội.

Chúng ta biết rằng tại miền Trung, mỗi họ đạo, mỗi tỉnh đạo, mỗi địa phương đều có một vị thế và một vai trò đối với Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, và có thể nói rộng hơn là đối với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Riêng Quảng Nam ở sát Trung Hưng Bửu Tòa được coi là

phên dậu đối với Hội Thánh Truyền Giáo. “Phên dậu” ngụ ý là sự bảo vệ với bên ngoài, nhưng “phên dậu” nơi đây cũng còn là để giữ sự ấm áp nồng nhiệt ở bên trong. Đó là điều mà chúng ta cầu mong sẽ có được.

Với một tỉnh có hai mươi mốt họ đạo, và trong lịch sử cũng có những thành quả rất tốt đẹp, từ sự hy sinh về sinh mạng với những khó khăn về lao nhọc, tù đày và chúng ta tồn tại đến bây giờ thì vai trò của tỉnh đạo Quảng Nam rất quan trọng.

Những nơi khác hoặc ở trên cao nguyên, hoặc ở trong miền Nam thì có vai trò đặc biệt của những nơi đó. Nơi xa có vai trò của nơi xa, nơi gần có vai trò của nơi gần. Ở đây, quý anh chị em suy nghĩ một chút cũng sẽ thấy rằng tỉnh đạo Quảng Nam có một nhiệm vụ nặng nề và đồng thời cũng có một ân phước lớn lao đối với Hội Thánh và đối với nhân sinh trong Giáo Hội.

Kính thưa quý huynh tử, đệ muội,

Chúng ta may mắn được sinh ra trong nhà đạo, được làm Phổ Tế, cho nên học hỏi được ít nhiều và đồng thời cũng nếm trải những kinh nghiệm trong việc hành đạo. Vui có, buồn có, thì cái nỗi buồn đó chúng ta có thể gọi là nỗi buồn nhân sinh, hoặc là nỗi buồn hậu thiên. Và quý tiền bối của chúng ta với những khảo đảo đến từ bên ngoài cũng như với những khó khăn ở bên trong, thì quý vị đã vượt qua được và duy trì cơ đạo Trung Hưng tồn tại đến hôm nay. Chúng ta được thừa hưởng điều đó. Chúng ta cũng tự nhủ mình cố gắng tu dưỡng học tập để tiếp nối công trình của quý tiền bối của chúng ta – một công trình có thể nói là Ơn Trên đặc biệt giao phó cho cơ đạo miền Trung.

Chúng tôi xin thưa như vậy và cũng như đã thưa với các anh chị em, chúng ta là một chi thể của Đấng Chí Tôn. Chúng ta gắn liền với các Hội Thánh và cơ sở nhà đạo trong Tổ Chức Liên Giao, và đặc biệt là trong mối tương quan ba chân vạc “Trung Hưng, Minh Lý, Cơ Quan” theo minh định của Đức Quảng Đức Chơn Tiên.

Thế nhưng, vừa rồi ngài Tổng Lý của Minh Lý quy vị chưa đến chung thất thì ngài Hiệp Lý là nhân vật lãnh đạo thứ hai nổi tiếp ra đi. Hai sự kiện này là một tổn thất cho mối tương quan ba chân vạc nói trên. Đồng thời ở Cơ Quan lại đang gặp thử thách về nhân sự. Còn tình trạng Hội Thánh chúng ta thì mọi người hẳn đều biết rồi, cũng không mấy dễ dàng.

Lúc này chúng ta chỉ biết cầu nguyện Ơn Trên gia hộ để có thể vượt qua được.

Một hiền hữu thường suy nghĩ về việc đạo, khi trò chuyện với chúng tôi có nói rằng Hội Thánh phải thế này, phải thế kia. Chúng tôi đáp: “Cậu nói như thế này là đúng, nhưng cậu nói tới khúc giữa mà không nói tới khúc đầu. Bây giờ cậu nhìn lại trong Hội Thánh của chúng ta, có bao nhiêu chức sắc chịu trách nhiệm về sự tồn tại của Hội Thánh. Phải nói bắt đầu từ đó.”

Đó cũng là chỗ mà mỗi người chúng ta phải cầu nguyện, phải suy nghĩ và đương nhiên trách nhiệm là ở các chức sắc đang đứng đầu. Trách nhiệm ở các vị nhưng vẫn có sự chia sẻ trách nhiệm với quý anh chị em.

Quý anh chị em nhìn lên có thể quy trách nhiệm, và nếu ở trên có những dấu hiệu đáng mừng thì nó sẽ kích thích sự hăng hái hành đạo tại địa phương của quý anh chị em. Đồng

thời quý hướng đạo ở Trung Hưng Bửu Tòa nhìn xuống thấy các họ đạo đều phát triển, các Ban Phổ Tế đều làm việc ngon lành thì đó cũng là lực đẩy cho các chức sắc làm việc tốt. Thành thử, có một sự tương quan giữa trên và dưới.

Mỗi anh chị em đừng nghĩ rằng có ai tu đâu mà mình tu. Đừng nghĩ như vậy. Mình tu là tu cho bản thân mình. Suy nghĩ là suy nghĩ cho chính mình. Mình tu cho thấu đáo, suy nghĩ cho thấu đáo, mỗi người làm tròn vai trò của mình thì vô hình trung chúng ta không kêu gọi đoàn kết mà tự nhiên lại có một khối đoàn kết chặt chẽ.

Chúng tôi mong quý anh chị em suy nghĩ về chỗ đó. Chúng tôi mong quý vị Đầu Họ hôm nay có mặt hãy giữ gìn họ đạo của mình cho vững, và các anh chị em Phổ Tế là một trong bốn ban của họ đạo hãy giúp sức cho vị Đầu Họ để giữ cho được sự an bình, vững mạnh của họ đạo. Mỗi người đều có những suy nghĩ, phát tâm không thối chí. Mỗi họ đạo đều vững, mỗi Ban Phổ Tế đều làm tốt, thì kết quả tốt đẹp sẽ có.

Cũng xin quý anh em suy nghĩ điều này: ban sơ Khai Đạo tại thánh thất Thiên Lâm, sau đó là những sự bách hại đến từ thế gian. Ở ngoài Trung này, bao nhiêu lần bách hại quý anh chị em đều biết rồi; bao nhiêu lần khảo đảo từ bên ngoài đưa đến, từ bên trong phát sinh, quý anh chị em cũng đều biết rồi. Vậy mà cơ đạo vẫn còn. Chúng ta phải tin rằng cơ đạo Trung Châu có sứ mạng của Trung Châu, cho nên được Ôn Trên che chở và hộ trì, mặc dù chúng ta rất bầm dập.

Nhiều anh em nói rằng nếu Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài là một công ty thì ắt đã tan rã tự lúc nào rồi. Nhưng vì chúng ta có đức tin, chúng ta được Thiêng Liêng soi sáng, hộ trì cho nên chúng ta vượt qua được các cơn khảo đảo. Chúng

ta vẫn giữ được Đạo nhà, vẫn tu được. Đương nhiên cây lớn lên có phát triển nhưng đồng thời cũng có những cành phải gãy. Đó là chuyện căn nghiệp của mỗi người.

Xin thưa với quý anh chị em như thế này: Khi suy nghĩ về sự kiện Thầy đưa Đạo về Trung, chúng tôi nghĩ đó là một bàn cờ. Cái bàn cờ này không giới hạn bởi một mét vuông mà nó là cả đất nước Việt Nam và cả thế giới. Người đánh cờ là Đức Chí Tôn và chúng mình là những quân cờ. Thầy bảo mình qua sông thì mình qua sông, bảo mình chết để bỏ con cờ ra ngoài thì mình chết. Đó là quyền tối thượng của Đức Chí Tôn, mình không có cách nào lý giải được. Chỉ mong rằng chúng ta tâm thành cầu nguyện, tinh tâm tình nguyện làm một con cờ của Đức Chí Tôn; không phải là con cờ trong khu vực nhỏ tại tỉnh đạo Quảng Nam, mà có thể làm một quân cờ lớn trong bàn cờ của quả địa cầu 68 này.

Xin cầu nguyện cho Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế của chúng ta tuy ít ngày nhưng nhờ sự chu đáo của Ban Tổ Chức, nhiệt huyết của Ban Giảng Viên, và tâm thành học hỏi của quý anh chị em, chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt trên con đường tu tập, phụng sự của chúng ta.

Xin cầu nguyện Ôn Trên soi sáng và ban ơn lành cho Khóa Bồi Dưỡng của chúng ta đạt được kết quả viên mãn. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị em.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Giáo Sư **THƯỢNG VĂN THANH**
Thánh đường Quảng Nam
29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021)

CHÁNH PHÁP TRUNG HƯNG VÀ SỨ MẠNG TRUNG HƯNG

Giáo Sư **THƯỢNG LIÊM THANH**
*Phó Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài*

I. CHÁNH PHÁP TRUNG HƯNG

Chánh pháp trung hưng là nền tảng pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Thượng Đế Thái Cực Thánh Hoàng giảng truyền tại nước Nam. Chánh pháp này được minh thị là: *Trung vạn pháp, hưng vạn giáo, thân vạn loại, hòa vạn chủng, siêu vạn linh.*

1. Chánh pháp hiểu cách thông thường là đạo pháp chơn chánh, không tà vạy; là pháp tu ngay thẳng, đúng theo đạo lý, đưa con người đến chỗ giác ngộ, thành đạo.

Hiểu cận kề theo giáo lý Cao Đài thì *chánh pháp* là pháp đạo xuất phát (hay được ban truyền) từ nguồn gốc chính thống. Nguồn gốc chính thống là Đức Thái Cực Thánh Hoàng Thượng Đế Chí Tôn.

Tam Giáo (Nho, Đạo, Thích,) đều có chánh pháp và các chánh pháp này cũng do nguồn gốc chính thống là Đức Thái Cực Thánh Hoàng Thượng Đế Chí Tôn.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế minh thị:

*Niên Đăng Cổ Phật thị Ngã.
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã.
Thái Thượng Nguơn Thi thị Ngã.
Kim viết Cao Đài.⁽¹⁾*

Tạo hóa là lập thành, dựng nên, sinh ra, rồi biến đổi, cải tạo, giáo hóa. Chủ nhân ông của việc tạo hóa này là Đức Thái Cực Thánh Hoàng – cũng gọi là Đấng tạo hóa, Đấng toàn tri toàn năng, Đấng tự hữu hằng hữu, Đấng ngôi một (ngôi Đạo, ngôi Phật), Đại Ngã, Brahma. Đấng này chính là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ sanh linh.

Sau khi vũ trụ sanh linh hình thành, Đức Thái Cực Thánh Hoàng Thượng Đế Chí Tôn mở ra đường giáo hóa là Đại Đạo kinh qua ba thời kỳ. Ở hai thời kỳ giáo hóa đầu, Đức Thái Cực mơn xác phàm làm giáo chủ. Đến thời kỳ thứ ba, Đức Chí Tôn không mơn phàm thể mà dùng điển quang mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức đạo Cao Đài. Thầy dạy:

“N hư kể bên Phật Giáo hay tặng Niên Đăng là Chương Giáo. Niên Đăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Đế.

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ. Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.

⁽¹⁾ *Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I*, đàn Vĩnh Nguyên Tự, 07-04-1926.

Người gọi Giê-su là Thánh Đạo Chưởng Giáo thì Giê-su lại sanh nhằm đời nhà Hớn.

Thầy hỏi: Vậy chớ ai sanh ra các Đấng ấy?

Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Đấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Đạo.

Các con nên biết: Nếu không có Thầy thì không có chi trong càn khôn thế giới này; mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.”⁽²⁾

Thầy minh giải:

“Khai thiên địa vốn Thầy. Sanh Tiên Phật cũng Thầy. Thầy đã nói một Chơn Thần mà biến càn khôn thế giới và cả Nhơn loại.

Thầy là chư Phật; chư Phật là Thầy. Các con là chư Phật; chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con. Có các con rồi mới có chư Thần Thánh, Tiên Phật.

Thầy khai Bát Quái mà tác thành càn khôn thế giới, nên mới gọi là Pháp. Pháp có mới sanh ra càn khôn vạn vật rồi mới có người, nên gọi là Tạng.

Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tạng, lập thành các đạo [tôn giáo] mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy.”⁽³⁾

Chánh pháp từ một gốc phát sinh ra ba nhánh (Một cội sanh ba nhánh in nhau),⁽⁴⁾ gọi là nhứt khí diệu hóa Tam

⁽²⁾ *Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I*, đàn 22-7-1926.

⁽³⁾ *Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I*, đàn Phước Linh Tự, 24-10-1926.

⁽⁴⁾ Đức Lữ Tổ, *Bài Khai Kinh*.

Thanh.⁽⁵⁾ Nhứt khí đó là khí Thái Cực. Tam Thanh đó là: Thái Thanh (xuất thế: Phật Giáo); Thượng Thanh (vừa nhập thế vừa xuất thế: Tiên Giáo); Ngọc Thanh (nhập thế: Thánh Giáo). Cho dù có Tam Giáo, Tứ Giáo,⁽⁶⁾ hay vạn giáo⁽⁷⁾ cũng xếp vào trong Tam Thanh này.

Đức Cao Đài Tiên Ông dạy:

*Tam Giáo xưa nay một phép truyền
Độ người thành đạo đấng Thần Tiên
Ngày nay Thầy đến hưng chơn giáo
Thống nhứt Tam Thanh chuyển diệu huyền.⁽⁸⁾*

Đức Khổng Phu Tử dạy:

*Xưa kia Tam Giáo, Tam Tò
Ngày nay chung lại một nhà phổ thông
Thuyết minh chánh lý đại đồng
Làm cho con Lạc cháu Hồng mở mang.⁽⁹⁾*

2. Trung hưng là chấn hưng, phục hưng, gầy dựng lại một công trình, sự nghiệp đến giữa chừng bị suy bại. Trung hưng trong chánh pháp trung hưng như đã nêu là *trung vạn pháp, hưng vạn giáo*.

Vạn pháp hay vạn giáo đều từ một gốc Đại Đạo phát sinh ra, gọi là *nhất bản tán vạn thù*. Tại gốc thì y nhiên nhưng khi

⁽⁵⁾ *Đạo cao nhứt khí, diệu hóa Tam Thanh*. (Kinh cúng tứ thời, bài Tiên Giáo)

⁽⁶⁾ *Tứ Giáo* là Tam Giáo có thêm đạo Chúa (đạo Gia Tô).

⁽⁷⁾ *Vạn giáo* là nói chung tất cả các tôn giáo.

⁽⁸⁾ *Đại Thừa Chơn Giáo*, đàn 13-8 Bính Tý: *Xả Thân Giúp Đời*.

⁽⁹⁾ *Đại Thừa Chơn Giáo*, đàn 15-8 Bính Tý: *Tam Giáo Thánh Nhơn*.

phân tán thì sai biệt. Đó là vì tùy thời kỳ, tùy địa phương, tùy trình độ, tùy phong hóa... mà tùy duyên trao pháp, tùy thời hóa độ. Thầy dạy:

– “Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là vì khi trước còn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt,⁽¹⁰⁾ thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương⁽¹¹⁾ mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, còn khôn dĩ tận thức⁽¹²⁾ thì lại bị phần nhiều đạo ấy⁽¹³⁾ mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định quy nguyên phục nhứt.”⁽¹⁴⁾

– “Thầy đã nói Ngũ Chi Đại Đạo bị quy phạm là vì khi trước Thầy giao chánh giáo cho tay phạm, càng ngày càng xa thánh giáo mà lập ra phạm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh giáo cho tay phạm nữa.”⁽¹⁵⁾

– “Tam Giáo trước là Nho, Thích, Đạo vì hoằng khai cũng đã lâu đời nên bị biến cải mà thành thử phải thất chơn truyền, làm cho sai lạc mất hết cả Thiên cơ mầu nhiệm; bởi đó, nhơn sanh tu tuy nhiều mà thành thì chẳng có.

Lại cũng bị thất truyền mà Tam Giáo lần lần phải chịu lu lờ

⁽¹⁰⁾ còn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt: Con người chưa khám phá, tìm hiểu (khán, duyệt) được vũ trụ (còn khôn).

⁽¹¹⁾ tư phương: Địa phương riêng biệt.

⁽¹²⁾ còn khôn dĩ tận thức: Con người đã hiểu biết rõ vũ trụ rồi.

⁽¹³⁾ bị phần nhiều đạo ấy: Bị tình trạng có nhiều tôn giáo như thế.

⁽¹⁴⁾ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 24-4-1926.

⁽¹⁵⁾ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 13-02-1927.

mờ mịt. Nẻo chơn không ai đến, đường chánh chẳng người đi, nên cỏ mọc bìm leo, gai rào cây lấp. Vì lẽ đó nhơn loại phải chịu mãi trong vòng dây luân hồi tứ khổ, đầy đọa mãi ở chốn trần ai. Nhơn sanh cũng vì vậy mà lần lần tiêu đạo đức, phế tinh thần mới chuộng sự hữu hình, nên bày những âm thanh sắc tướng. Không ai còn để chí lưu tâm đến chỗ thâm huyền cao viễn, chỉ ưa sự dễ dàng, tận thấy tận nghe,⁽¹⁶⁾ rồi cứ đẩy lòng nhơn dục tham mê, mới gây tội ác nặng nề, phải mang lấy sừng lông mà bị thối hóa lại súc sanh và luân hồi lục đạo.

(...)

“Ngày nay, Thầy đến đây đem ba nền tôn giáo hiệp nhứt lại, tạo thành một tòa lớn lao để đời đời kiếp kiếp cho nhơn sanh nương vào đó mà lánh cơn nạn khổ thâm sâu. Ba nhà tôn giáo ấy tuy đổ sập mặc dầu, nhưng Thầy cũng vì lòng từ bi, chọn lựa cái nào còn dùng đặng thì Thầy lấy, cái nào hư nát thì bỏ ra; như cột, kèo, xuyên, trính, ngói, gạch, cái nào còn nguyên thì dùng, cái nào bể nát hay hư hao, bị mối ăn sâu đục thì bỏ ra. Cây nào cong vạy thì uốn nó lại, trừ ra uốn không nổi mới bỏ. Thầy lấy các vật ấy ráp lại thành một tòa Đại Đạo cho nhơn sanh sùng bái, tu hành là tòa nhà ngày nay Thầy lập thành đó.”⁽¹⁷⁾

Tòa Đại Đạo Thầy lập thành này gồm có Cao Đài Đại Đạo và Cao Đài Tôn Giáo. Thầy giảng giải:

“Cao Đài Đại Đạo thuộc về phần tiên thiên vô vi, tâm pháp bí truyền, chỉ cách tu tánh luyện mạng mà phản bốn huân nguyên, siêu phạm nhập thánh cho rõ chơn lý căn cơ của trời

⁽¹⁶⁾ tận: Cùng tột. tận thấy tận nghe: Thấy hết nghe hết.

⁽¹⁷⁾ Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 20-9 Bính Tý: Đại Đạo Phục Hưng.

đất để chọn lựa riêng những người có tánh cách nguyên nhân chán đời tầm đạo, gác vòng danh lợi, phế dẹp tình đời, không lưu luyến hồng trần, cầu bất sanh bất tử. Đó thuộc về khoa nội giáo tâm truyền khẩu thọ, luyện đạo tu đơn.

Còn Cao Đài Tôn Giáo là tôn giáo để phổ thông đạo đức, độ người mới bước đầu tiên vào tầm chọn lý, nên chi còn dùng hình thức bề ngoài mà giục lòng sanh chúng, noi theo đường đời, dùng thính âm sắc tướng, có áo rộng mào cao, tước phẩm chức sắc Thiên phong làm cho vẻ vang trật tự. Thầy hay vừa lòng chúng sanh, muốn món chi Thầy cho món nấy. Đưa thì ham ăn ngọt, đưa lại thích món chua; nào ngọt, chua, cay, chát, con nào dùng món nào, Thầy cũng sẵn sẵn cho các con.

Đạo là vô vi, vô hình, còn tôn giáo là cái cửa. Mỗi người muốn thành Phật Tiên phải chun qua cái cửa ấy rồi vô trong là Đạo.”⁽¹⁸⁾

Đại Đạo là nguồn chánh pháp hóa độ sanh linh trên đường tiến hóa rồi phản hồi về gốc. Trên dặm dài diệu vợi của nhân gian, chánh pháp đã tách dặm chia đường, nhiều phương nhiều lối. Qua hai thời kỳ phổ độ, chánh pháp bị biến tướng, mất sự trọn lành trọn sáng. Nay đến Kỳ Ba, chính Đấng sanh hóa càn khôn là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng lâm khơi nguồn chánh pháp cho bừng lên, sống động trở lại trong buổi đời cùng để tận độ quần sinh.

Lời dạy của Đức Đông Phương Lão Tổ soi sáng cho chúng ta về chánh pháp trung hưng:

“Người [Thượng Đế] đã đến cùng chúng sanh bằng sự yêu

⁽¹⁸⁾ Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 28-8 Bính Tý: Thập Tự Tam Thanh.

thương, quyết đem con cái của Người trở lại con đường bình yên trong sự sống đời đời, chung một khối bình đẳng bác ái, không để một ai tách ngoài thánh thể trọn lành mà chịu khổ khổ dưới quyền hành của quý vương giày đạp. Nên Người quyết quy Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi dựng nên một nền chánh pháp, đem tất cả các mối đạo xưa về một để duy nhất tín ngưỡng, chung một con đường hồi hướng, giúp đỡ lẫn nhau cởi mở trái oan khổ nạn bởi vô minh tội lỗi ở lòng chúng sanh gây kết thành cộng nghiệp, mà nhẹ bước đường lành, thung dung thánng ngày không dính một gợn não phiền, không để một chướng ngại lo âu mà chúng sanh phải thối lòng Bồ đề, thối duyên Bồ tát. Cõi thế gian không còn các mối cạnh tranh, giành xé, sát hại lẫn nhau, đều được một tổ chức hoàn bị để tương trợ liên quan mà trưởng thành một cuộc sống thanh bình, đạo đức, rất nên tốt đẹp.

Muốn tới một cuộc đời trang nghiêm thanh tịnh như vậy, Người bèn quy lương sanh, vầy một thánh thể, mà hình hiện một pháp môn rộng lớn để chứng tỏ Tạo Hóa vạn vật đồng thể đồng tánh, chân lý trong trời đất không phân biệt đây đó gần xa. Ai cũng là một tế bào trong cơ nhục của thánh hình Đại Đạo, đồng đẳng trên dưới trong ngoài. Kẻ thiện tri thức, đấm quần dân kết nên một guồng máy, điều hòa trợ trưởng cho nhau. Dù ở chỗ trong chỗ ngoài cũng có một trọng trách làm chủ tướng cơ vệ trấn an cho khu thể.

Mục đích cứu chuộc Làn Ba là thế. Phải làm cho bốn biển chung nhà, năm châu chung chợ, vạn vật chung sống trong bầu Tạo Hóa tự do, giải thoát tất thảy nghiệp trái oan khiến cho người đời, về phần xác lẫn phần hồn rất nên thanh khiết, trọn vẹn.

Muốn đi đến ngày cứu cánh viên mãn cho chúng sanh, công cuộc thiết lập Đại Đạo không phải một sớm một chiều mà phải xây đắp nhiều công phu bởi nhiều bàn tay chúng sanh giác ngộ theo một quyền pháp tận độ của buổi Tam Kỳ. Quyền pháp ấy là hồng ân của cơ cứu chuộc. Người đã đem từ trời mà đến làm con thuyền bát nhã đưa chúng sanh nơi bến tục tận đến bờ giác để thoát cơ tự diệt, hưởng cảnh thung dung. Chúng sanh phải lấy công cán tâm linh của mình làm giá chuộc. Giá chuộc ấy bằng sự ăn năn và lòng hồi hướng thì mới được nối liền mối thông công để cho điểm lặc nơi Trời chuyển nhập vào lòng, vệt u ám, giúp tri năng, thêm sức mạnh cho chúng sanh chiến thắng quỷ vương, ca khúc thái bình quang vinh hạnh phúc.

Nên loài người muốn được dưới sự che chở của bàn tay quyền năng là phải lập giao ước cùng Trời, làm cho Trời người trở nên đồng nhất. Đã đồng nhất thì việc của Trời làm hôm nay là việc của người. Người phải thấy cái trọng trách sứ mạng ở nơi mình. Mình với Trời cùng một chương trình cải tạo thế gian. Nhận thức được điều ấy, thấy rõ một tương lai sứ mạng mà gắng lòng lo tu, để lòng thờ kính. Đã được danh dự đứng trong hàng ngũ về phía của Thầy, cùng trong một bữa tiệc, được dự vào những ghế mà Đức Cha Trời dành cho, thì không phải ơn phước sao được trở nên danh dự đó?

Ơn phước trong buổi Tam Kỳ, Thầy lại dung hòa cả kim cổ lẫn Đông Tây, quy hiệp các tôn giáo, học phái để chiết trung làm một khối. Khối ấy gọi là hoàn linh đơn cứu chuộc vạn linh, nên phải bỏ nhiều công phu nấu luyện mới thành. Trước hết phải theo một phương thang mà bào chế. Phương thang ấy từ trời đất mới có đã cứu được không biết bao nhiêu

chúng sanh trong các thời đại. Tam Giáo Thánh Nhơn đã trao cho thế gian, mà thế gian được hòa bình, chúng sanh chứng thành không biết bao nhiêu trên cảnh Niết Bàn. Về cá nhân thì Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt, ba báu đồng cân. Về đạo pháp [thì] Lý, Khí, Hình một thể độc nhất, tạo hóa muôn loài. Nên xây dựng thánh hình là phải đủ tam thể làm nhứt nguyên, đạo đời hiệp một, mà con đường xuất thế hườn nguyên phải dựa vào cơ nhập thế bởi công. Mà nhập thế xây thế đạo, xuất thế dựng thiên đạo cũng không ngoài ba báu là tôn giáo, khoa học, chính trị làm một để nuôi phần xác, dưỡng phần hồn, mở căn trí, giúp cơ năng, làm chương trình cho tinh thần vật chất hay duy vật duy linh, không ngoài định luật duy nhất.”⁽¹⁹⁾

II. SỨ MẠNG TRUNG HƯNG

Trong buổi hạ nguơn mặt kiếp, thế gian chìm ngập vào muôn trùng khổ nạn. Đức Chí Tôn không nở để sanh linh ngập lặn trong đau thương đã hội quần Tiên phóng điện quang, quy Tam Giáo và hiệp Ngũ Chi, khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chuyển cơ mặt tận quay về nguơn thánh đức.

Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là quy hiệp, thế mà vừa đến với chúng sinh thì đạo Cao Đài lại phân hóa. Bởi vì lòng người diễn biến nên nền chánh giáo tại Nam Kỳ bị chia manh xẻ mún. Đức Thượng Đế Chí Tôn chuyển vận cơ đạo về Trung Kỳ, ban lệnh *thượng cơ quy nhất*, dần dần thực thi sứ mạng trung hưng. Đức Chí Tôn dạy:

“Than ôi! Chính mình Thầy đến khua chuông cảnh tỉnh, đánh trống giác mê, gay thuyền bát nhã, phất cờ quy nguyên,

⁽¹⁹⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỳ Hối (1959)*. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2020, tr. 64-72.

lấy câu nhẩn nại và tình thương mà làm hướng đạo để quy tụ các con đem về một mối.

“Cái mối mà Thầy dặt cho các con đây chính là mối chung thiên hạ, không phân Nam Bắc, chẳng luận Đông Tây, bắt tay nhau đi đến thế giới hòa bình, nhơn nhi vô nhơn, ngã nhi vô ngã.”⁽²⁰⁾

Từ năm Canh Thân (1920), Đức Thượng Đế Chí Tôn lâm trần lập đạo. Đức Thượng Đế Chí Tôn đã thân nhận môn đồ đầu tiên là ngài Ngô Văn Chiêu để ban trao phần tâm pháp vô vi bí truyền. Sau đó Đức Chí Tôn thân nhận các ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, v.v... để ban truyền phần tướng pháp hữu vi công truyền.

Trong khoảng ba tháng đầu năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn thiết lập một số chức sắc đầu tiên cho đạo Cao Đài: Giáo Tông (ngài Ngô Văn Chiêu); Thượng Đầu Sư (ngài Lê Văn Trung); Ngọc Đầu Sư Ngọc (ngài Lê Văn Lịch), v.v...

Khi hàng giáo phẩm dần dần hình thành cho cơ phổ độ, chuẩn bị tiến đến lễ Khai Minh Đại Đạo thì ngài Ngô Văn Chiêu tách ra vào ngày 13-3 Bính Dần (24-4-1926) để chuyên chú xây dựng con đường tâm truyền (cơ tuyển độ), và đến năm Bính Tý (1936) thì hình thành nền tâm pháp vô vi với bửu kinh *Đại Thừa Chơn Giáo*. Trong lúc đó, cơ phổ độ xiển dương chánh giáo theo con đường công truyền với *Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo*, v.v...

Đức Thái Cực Thánh Hoàng Thượng Đế Chí Tôn đã lâm

⁽²⁰⁾ Thánh tịnh Đại Thanh, 24-7 Giáp Tuất (Chủ Nhật 02-9-1934).

trần lập đạo, giáo đạo gồm hai khoa: ngoại giáo công truyền (hữu vi Tam Giáo), và nội giáo tâm truyền (vô vi Tam Thanh). Thầy dạy:

– *“Thầy nhứt định chính mình Thầy đến độ rồi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập chánh thể, có lớn nhỏ đặng để thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo.”⁽²¹⁾*

– *“Tam Giáo xưa kia lập đạo, lúc ban sơ truyền bá cơ diệu lý quang minh, bắt từ chỗ vô vi khẩu thọ tương truyền, lần lần xuống thì trở ra hữu hình mà Đạo màu thất chánh, tâm pháp lạc sai, ấy là cơ đạo đến thời kỳ cuối cùng của Tam Giáo thất chơn truyền diệu pháp.*

Còn Đạo Thầy lại trái hẳn với Tam Giáo là bắt đầu truyền đạo thì dụng hữu hình, lấy sắc tướng, âm thanh mà độ đời một cách lệ làng, mau chóng. Và lại, Đạo Thầy bắt đầu do chỗ hữu hình mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ hữu hình mà đi đến chỗ vô vi, là cơ siêu phàm nhập thánh. Vậy thà trước dụng cơ hữu hình để phổ hóa cho cơ đạo để lưu thông; rồi cứ đó mà dắt dẫn cho nó tấn hóa mãi trên đường cao thượng, riết đến chỗ không hư tức là vô vi thì đạo pháp mới phát minh, cơ diệu lý huệ tâm ứng lộ; thế là Đạo Thầy không hư hoại đặng. Mà không hư hoại đặng là nhờ ở chỗ hữu hình đi lên riết đến tận vô vi. Còn Tam Giáo xưa lại từ vô vi mà lần lần sa sụt xuống hữu hình mới thành đạo bẻ, rồi sai lầm ra ngoại giáo bàng môn.

Mà Thầy lập giáo kỳ này lại trái hẳn với nền cổ đạo. Thầy

⁽²¹⁾ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 24-4-1926.

chỉ dùng cái huyền cơ bí pháp mà truyền đạo khắp dân gian. Thầy đem chơn pháp diệu huyền trao cho người luyện thành chánh giác thì phản bốn huờn nguyên. Thầy dùng huyền diệu cơ bút để hoằng khai cơ quan vô vi Đại Đạo. Thầy nhứt định không giao thánh giáo cho tay phàm nữa. Vì trước kia Tam Giáo thất chơn truyền là cũng bởi thánh giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sai lạc pháp linh.”⁽²²⁾

Đức Trần Hưng Đạo dạy:

*Trời mở Đạo Kỳ Ba cứu thế
Bảng Thiên thơ ghi để tận tường
Hệ đồ lẫm mục nhiều chương
Phân thành đủ loại đủ phương lạ lùng.*

*Nhứt vạn giáo mà trung vạn pháp
Hòa vạn dân, tổng hợp vạn thù
Quy nguyên Gia, Lão, Thích, Nho
Cậy tay nhân thế vận trù thi công.⁽²³⁾*

Chánh pháp trung hưng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm hai khoa: Một là TƯỞNG PHÁP HỮU VI thuộc phần lập chính thể (hành chánh trị đạo) có giáo thể, giáo chế, giáo quyền, giáo luật, giáo phẩm. Đó là nền ngoại giáo công truyền, tức Cao Đài Tôn Giáo. Hai là TÂM PHÁP VÔ VI gồm các đàn tu tịnh thuộc nội giáo tâm truyền, tức Cao Đài Đại Đạo.

Từ những năm 1930, nền đạo công truyền bắt đầu phân ly trầm trọng. Để hàn gắn một thánh thể bị chia năm xẻ bảy, Ông Trần bắt đầu vận chuyển công cuộc trung hưng. Năm Giáp

⁽²²⁾ *Đại Thừa Chơn Giáo*, đàn 25-9 Bính Tý: *Chỉ Ý Thuyết Minh*.

⁽²³⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 09-01 Giáp Dần (Thứ Năm 31-01-1974).

Tuất (1934) Thầy mở đường quy nhứt bằng cách đưa đạo ra Trung. Thầy ban Ngọc Chỉ:

*NGOC Chỉ ban ra dạ nghẹn ngừng
HOÀN(G) cầu thế giới vẫn trời chung
THƯỢNG cờ quy nhứt minh chơn đạo
ĐỂ mạng chừ ai gánh vác cùng.⁽²⁴⁾*

Thầy mượn các thanh đồng ở làng Bất Nhị (Quảng Nam) lập thành nhóm Tứ Linh Đồng Tử tại thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp, Gia Định) để đưa đạo về Trung. Thầy dạy:

*Trung từ đây đắp xây chánh đạo
Nam xướng lên kế hảo đoàn viên
Kế thống nhất, người quy nguyên
Cơ quan sắp sửa tuyên truyền vạn linh.^(24b)*

Chánh đạo ở đây là hai khoa (tướng pháp hữu vi và tâm pháp vô vi) đã hình thành tại miền Nam; ngày nay về miền Trung phải hiệp nhất hai khoa (tướng tâm hiệp một, ngoại giáo và nội giáo đồng tu, hành đạo và tịnh luyện đi đôi).

Công cuộc “*đắp xây chánh đạo*” này được gọi là *SỨ MẠNG TRUNG HƯNG CHÁNH PHÁP*. Đức Phạm Hộ Pháp dạy:

“Bốn chữ ‘trung hưng chánh pháp’ thời Cao Đài truyền về Trung Kỳ năm 1934, trong những năm tháng mà một số người rút ra khỏi Tòa Thánh Tây Ninh lập riêng từng chi phái. Đến năm 1956 tại Đà Nẵng có Trung Hưng Bửu Tòa. Chữ ‘trung hưng’ nào cũng có nghĩa nói về một thời đại đã bị suy yếu, nửa chừng hưng phục lại, nếu không nói là hưng phục lại

^(24, 24b) Thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp, Gia Định), đêm 23 rạng 24-7 Giáp Tuất (Thứ Bảy 01 rạng Chủ Nhật 02-9-1934).

công nghiệp của người xưa theo cách trung ứng vạn duyên, không thiên không chấp tả hữu. Noi theo chí hướng, đường lối tu hành ở Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài là trung hòa với bốn đạo Cao Đài khắp nơi theo lập trường hưng phục lại chơn truyền chánh pháp, vô vi và hữu vi tuy hai mà một, không nói một nói hai.”⁽²⁵⁾

Sứ mạng trung hưng ở Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài mở ra một công vụ sứ đồ hiệp thông cả Thiên-nhơn, có hàng Thiên Đồi Trung Bảo, gồm hai giai đoạn chỉnh cơ và khai cơ.

Chỉnh cơ lập pháp

Chỉnh cơ là chỉnh đốn hàng ngũ từ hạ tầng cơ sở (ban trị sự) lên họ đạo, rồi đến Hội Thánh theo cơ chế ba Phái (Thái, Thượng, Ngọc) và bốn Cơ Quan (Hành Chánh thuộc phái Thượng, *Phổ Tế* thuộc phái Ngọc, *Phước Thiện* thuộc phái Thái, và *Minh Tra* thuộc ty Hiệp Thiên Đài).

Theo thánh giáo của Đức Quan Thánh, bốn Cơ Quan này thiết lập theo cách phối hợp ngang dọc và chéo các quẻ của Tiên Thiên Bát Quái có đỉnh trên Thiên phục Giáo Tông. Bốn Cơ Quan này được Ông Trên ban cho Tứ Bửu Pháp (bốn bí tích trị đạo) như sau:

Cơ Quan Hành Chánh (quẻ Địa Thiên Thái): Khai Đạo Thông, bí tích Tứ Bửu Pháp là *Tấy Tịnh, Khai Đàn, Trấn Thần, An Vị*.

Cơ Quan Phổ Tế (quẻ Lôi Phong Hằng): Khai Nguyên Giáo Pháp, bí tích Tứ Bửu Pháp là *Trị Bệnh*.

⁽²⁵⁾ Thánh thất Minh An (Phú Yên), 04-12 Đinh Dậu (Thứ Năm 23-01-1958).

Cơ Quan Phước Thiện (quẻ Trạch Sơn Hàm): Khai Sinh Cơ Thông, bí tích Tứ Bửu Pháp là *Chấn Tế*.

Cơ Quan Minh Tra (quẻ Thủy Hỏa Ký Tế): Khai Pháp Thông, bí tích Tứ Bửu Pháp là *Giải Oan*.

Phối hợp bốn Cơ Quan này thành một cơ chế hành chánh trị đạo gọi là Tòa Nội Chánh.

Về sự vận hành quyền pháp của bốn Cơ Quan, Đức Nguyễn Chơn Khai dạy:

“Hội Thánh gồm có bốn Cơ Quan, khi hợp khi tan. Tan hợp để ứng theo cơ biến hóa. Tòa Đạo là một, một mà ba. Ba Cơ Quan là ba, ba mà một. Một để duy nhất chơn truyền, để hòa đồng Thiên-nhơn, đời-đạo. Ba để biến hóa vận chuyển huyền linh. Vì vậy mà Tòa Đạo gồm có ba Chi, chia mỗi Chi phụ trách mỗi phần hành và tùy Chi mình mà hành chánh bảo pháp. Còn ba Cơ Quan, mỗi Cơ Quan mỗi việc: Đồi đạo tương thân; chuyển đạo độ đời; khai thể cứu thế. Cũng như bàn cân thiên bình làm cho sáng tỏ ngôi linh Thiên mạng. Ba vị Chánh Phối Sư chia ra để làm, hợp lại để thấy. Làm phải thấy, thấy mới làm. Vì vậy mà nói Cơ Quan, nói Hội Thánh, chứ Hội Thánh và Cơ Quan khác mà không khác.”⁽²⁶⁾

Ba Cơ Quan này là: Hành Chánh lo an bài trật tự; Phổ Tế lo khai thể độ thế, truyền đạo giữ đạo; Phước Thiện lo khai thể tạo thế, bảo sanh dưỡng thiện. Cơ Quan thứ tư là Minh Tra thì “*một mà ba*”, vì Cơ Quan này có chức năng pháp chánh tức minh tra bảo pháp, nên phải liên hệ với ba chi Pháp, Thế, Đạo của Hiệp Thiên Đài để phối đồng về luật pháp đạo và đời

⁽²⁶⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 23-5 Bính Thân (Chủ Nhật 01-7-1956).

trong việc bảo an quyền pháp.

Khai cơ giáo pháp và khai cơ thành đạo

Cơ chế Giáo Hội chính đốn xong chuyển sang giai đoạn khai cơ. Thầy dạy:

“Hôm nay Thầy quyết định ra lệnh cho Lý Giáo Tông ban nghị định quyền pháp năm năm. Các con từ Hội Thánh đến thánh thất đồng đảng thi hành thì chánh pháp ngày mai được mở rộng độ người cứu nước.”

(...)

“Vậy phải làm được mới hoàn thành sứ vụ khai cơ giáo pháp, có một Hội Thánh duy nhất mà thôi.” ⁽²⁷⁾

Cũng đàn cơ này, Đức Lý Giáo Tông dạy:

“Giờ này Lão vâng lệnh Chí Tôn đến để ban hành Nghị Định. Chư Hội Thánh Lưỡng Đài cùng Lão góp một chương trình hành đạo năm năm dựng xây dựng thánh thể của Thầy được uy nghi thị hiện.”

Khi tái cầu, Đức Giáo Tông dạy tiếp:

“Giờ này Bần Đạo tiếp bài nói về việc ban hành Nghị Định là muốn cho Hội Thánh có một quyền pháp tinh minh. Toàn chư đạo hữu xa gần phải giữ đúng, làm đúng theo Tân Luật thì Giáo Hội ngày mai mới được mạnh mẽ, mà người trong cửa đạo sống được thanh bình, quy về thượng phẩm. Vì từ xưa đến nay nền đạo cứ mãi thặng trầm, tan hợp bởi không y hành Tân Luật mà cứ đua theo bắt chước cái mới của đời nên thánh thể bị chấp vá đủ cái thô kệch vụng về, chỗ Á chỗ Ấu, trước

⁽²⁷⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 15-6 Đinh Dậu (Thứ Sáu 12-7-1957).

kim sau cổ, tân cựu thô kệch, tâm vật ê chề, chính trị tôn giáo lố lằng, màu sắc không khoa học.

Các đạo hữu tưởng vậy là đúng với tôn chỉ tân pháp cộng đồng bình đẳng, không ngờ đó là kết hợp lại những cặn bã xấu xa. Cái tôn chỉ dung hòa hợp nhất của Đạo Thầy là quy tụ các tinh ba hy hữu của bao nhiêu thời đại cổ kim, chọn lọc cái tốt đẹp tiềm tàng trong các tôn giáo, học phái để xây thành một lâu đài phước huệ. Lâu đài ấy là kết tinh của sự tiến bộ tinh minh mà nhân loại đương khát vọng. Cái quý giá này được gom góp ở trong nhơn gian, tiềm ẩn trong vạn vật: tôn giáo, khoa học, chính trị, triết học, tâm lý học... Vạn vật và các cõi trời tụ hợp trong không khí quy trung. Vì lẽ đó mà một tôn giáo như các tôn giáo khác ngó chừng giống nhau mà sai thù thiên vạn. Chúng ta lầm hiểu chữ cộng đồng mà thực hành lại đem cái cặn bã khô khan kia đắp tô cho Giáo Hội của mình ngày thêm nặng nhọc.

Bây giờ đây cơ giáo pháp đã khai, Bần Đạo có bốn phận thay mặt cho Thầy mà dìu dắt chư đạo hữu trong đường đạo và đường đời, làm cho Giáo Hội mạnh lành phước đức, giáo quyền hình hiện Thần Thánh tôn nghiêm. Nay sống ở thế gian hưởng phước thanh bình, ngày mai về cõi trời hưởng ơn chín phẩm.

Vì vậy mà ban hành Nghị Định buộc chư Thiên phong chức sắc hành công truyền đạo phải đúng theo Tân Luật. Hội Thánh trị đạo, giáo hóa, lập họ phân quyền đều theo Tân Luật thì sống bình yên, vui hưởng ân lành, quy liễu được nhập vào Bát Quái hóa thân chín phẩm liên đài, đời đời thanh phước.

Vì vậy, người tu giữ luật là chẳng những lợi bổ cho mình về

đời sống thế gian và đời sống cõi trời, mà còn giúp cho Giáo Hội, giáo quyền thêm mạnh mẽ sâu rộng, có uy thế trong nhân gian, lại còn làm cho nhân gian cảm mộ đức hạnh nhà tu, dù chưa vào đạo cũng học đòi sửa tâm tu hạnh. Ôi, thi hành Tân Luật có lợi ích biết bao! Chẳng những thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai là đẹp là xinh mà khế ứng với Thiên điều, y khuôn chánh pháp thì con người giữ luật là con người tự do. Người tự do là người Tiên Phật ở cõi lành, sớm Bắc hải chiều Nam non, vào cung Tiên chơi động Thánh, mười phương thế giới ai cũng đón mời, thân không bị nô lệ cho sáu đục bảy tình, ý thức là bạn siêng năng, để mắt tai tiếp thu phước huệ.

Người giữ luật đối với thế gian dù có sống trong chế độ dã man cũng không hại lụy đến mình mà mình đến đâu đi đâu không ai cản trở.

Thế, Hội Thánh không thi hành, còn đợi ngày nào nữa?”

Từ Khai Cơ Thành Đạo, Ôn Trên ban cho bửu pháp luyện châu gồm bốn tầng bậc công phu: Hồi Hướng Linh Châu, Tướng Châu, Tâm Châu và Tam Bảo Hoàn Châu.

Ba tầng công phu Linh Châu, Tướng Châu, Tâm Châu còn ở lãnh vực hữu vi Tam Giáo do các Đấng Nam Cực Tiên Ông, Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm Bồ Tát, Đông Phương Lão Tổ, Hải Triều Thánh Nhân dẫn giải ban truyền.

Qua tầng bậc thứ tư thì Đức Ngô Cao Tiên lâm đàn truyền pháp Tam Bảo Hoàn Châu thuộc về Vô Vi Tam Thanh. Tam Bảo Hoàn Châu là luyện Tinh Khí Thần hiệp nhưt. Vào bậc tu này phải đến với “đàn”. Đàn là nơi Thầy ban pháp truyền pháp, môn sinh đến đó thọ pháp hành pháp. Đàn là nơi

“chính mình Thầy đến độ rồi các con.” ⁽²⁸⁾

Vào giai đoạn khai cơ thành đạo, Thầy cho lập đàn tại Trung Tông Thánh Tịnh, danh hiệu là Huyền Quan, Thầy dạy:

“Hôm nay Thầy thấy các con nơi này chí tu đã vững, lòng đạo đủ đương lấy gánh nặng quyền pháp tự độ độ tha, thành kỷ thành nhân, hầu đem nhau lại hiệp một cùng Thầy. Thầy ban cho nơi này một hiệu đàn gọi là Huyền Quan. Các con hướng vào đó mà tu, noi theo đó mà hành. Trời đất không ngoài cái đó. Thành Tiên Phật bởi đó. Sự sống ở đó. Lẽ thật trong đó. Tình thương phát xuất do đó. Kiền khôn thế giới đứng vững nhờ đó. Các con đắc đạo là đắc cái đó.

(. . .)

“Hôm nay Thầy ban cho con một hiệu đàn, là ban cho một bửu pháp, một quyền năng, một sự sống.” ⁽²⁹⁾

Thầy lập Trung Tông Đạo, trao Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài sứ mệnh trung hưng, chỉnh cơ chỉnh pháp, và cuối cùng ban cho đàn Huyền Quan. Đây là cứu cánh tận độ Kỳ Ba mà Đức Ngôi Hai Ngô Minh Đại Tiên được Thầy trao quyền chủ tọa.

Năm Nhâm Thìn (1952) mở đầu giai đoạn chỉnh cơ lập pháp để tiến vào sứ mạng trung hưng. Đức Bảo Pháp Thanh Long là tướng soái của Thầy trong công cuộc *thượng cơ quy nhất, minh chơn đạo*. Lúc sanh tiền, giai đoạn công vụ sứ đồ của Ngài chưa rõ nét về sứ mạng trung hưng. Sau khi quy

⁽²⁸⁾ Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 25-9 Bính Tý: *Chỉ Ý Thuyết Minh*.

⁽²⁹⁾ Tịnh Đường, 02 rạng 03-01 Kỷ Dậu (Thứ Hai 17 rạng Thứ Ba 18-02-1969).

thiên, đặc quả vị Bảo Pháp Chơn Quân, Ngài về cơ minh xác:

*Giờ ta phải truy nguyên nguồn cội
Năm Canh Thân [1920] mở hội Tam Kỳ
Cao Đài tâm pháp vô vi
Đức Ngô gặp Đạo tu trì đầu tiên.*

*Sang Bính Dần [1926] công truyền mở rộng
Danh Cao Đài chấn động gần xa
Pháp quyền sứ mạng ban ra
Hình thành thánh thể Thánh Tòa Tây Ninh.*

*Tu tâm pháp nâng mình nên Thánh
Cảm hóa người vạn hạnh nơi thân
Công truyền cứu thế độ nhân
Hiện bày sắc tướng uy thần quyền năng.*

*Thể với dụng đành rằng có một
Trước sau như tràng hạt pháp luân
Thầy dùng thiên ức hóa thân
Xét bệnh cho thuốc, Thiên ân phải rành.*

*Đạo gốc ở thực hành đúng đắn
Bằng danh ngôn cũng chẳng ích gì
Xưa sao nay vẫn giữ y
Chờ Thầy quy nhất vội gì bớt thêm.*

*Pháp trung hưng đã đem về một
Dính chùm nhau như hạt ác xoa⁽³⁰⁾
Dầu mà muốn gỡ không ra*

Khác nào sữa nước tan hòa lẫn nhau.⁽³¹⁾

Bổn đạo miền Trung hay truyền tụng hai câu này:

*Trung Tông có pháp nhiệm màu
Cố Thầy chỉ lối, cố đầu cố đuôi.*

Cố đầu là ngoại giáo công truyền, là Khai Đạo. Cố đuôi là nội giáo tâm truyền, là Thành Đạo.

Tại nhà tiền khai Lê Văn Trung, Đức Chí Tôn dạy:

“Chiêu buổi trước hứa lời truyền đạo cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ, diu dắt cả môn đệ Ta vào đường đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành, chẳng nên tháo rút. Phải thay mặt Ta mà dạy dỗ chúng nó.”⁽³²⁾

Lời Thầy dạy cho thấy Đức Ngô là bậc tiền khai đứng đầu mỗi Đạo, tuy không đồng hành với cơ phổ độ nhưng vẫn làm chủ mỗi Đạo; Ngài là Ngôi Hai, thay mặt Thầy diu dắt cả môn đệ Thầy cho đến buổi chúng nó lập thành.

Buổi lập thành là buổi đạt đến cứu cánh dung nhiếp hai khoa giáo của chánh pháp trung hưng với sứ mạng trung hưng.

Giáo Sư **THƯỢNG LIÊM THANH**

*Thánh đường Quảng Nam
29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021)*

⁽³⁰⁾ ác xoa 惡叉 (tiếng Sanskrit: *awka*; danh pháp khoa học: *Eleocarpus ganitrus*): Hạt trái ác xoa rất cứng (gọi là kim cương tử), thường dùng kết thành tràng hạt (chuỗi hạt).

⁽³¹⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 08-01 Nhâm Tuất (Thứ Hai 01-02-1982).

⁽³²⁾ Đản giao thừa 30-12-Ất Sửu (Thứ Sáu 12-2-1926).

TRÁCH NHIỆM PHỔ TẾ TRONG CƠ ĐẠO HÔM NAY

HUỆ KHẢI

1. Duyên lành

Vào trung tuần tháng 7 Canh Dần (tháng 8-2010), tôi về Tam Kỳ lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm bảy mươi lăm năm đưa Đạo Thầy về Quảng Nam và bốn mươi năm lạc thành thánh đường Quảng Tín.⁽¹⁾

Sáng Thứ Ba 05-7-2016, tháp tùng quý Anh Lớn Chưởng Quán Cơ Quan Phổ Tế, tôi trở lại thánh đường Quảng Nam lần thứ hai để chia sẻ một câu chuyện về đạo sự Phổ Tế. Bấy giờ thánh hiệu ở mặt tiền vẫn còn giữ y như hồi kiến tạo vào tháng 8-1970 là *thánh đường Quảng Tín*.

⁽¹⁾ Thứ Ba 31-7-1962, sắc lệnh 162-NV của Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín, lấy sông Rù Rì làm ranh giới hai tỉnh. Cho tới đầu năm 1975, Quảng Tín là một tỉnh đạo của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Năm 1976, tỉnh Quảng Tín hợp nhất với Quảng Nam và Đà Nẵng để thành tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Thứ Tư 06-11-1996, tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng để tái lập tỉnh Quảng Nam và lập thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương (Hà Nội). Từ năm 1976 trở đi tên thánh đường đúc ở mặt tiền vẫn giữ nguyên là Quảng Tín; khi trùng tu vào cuối tháng 11-2020 mới sửa là thánh đường Quảng Nam.



Thấm thoát mà gần tròn năm năm. Trong ngần ấy thời gian, tôi đã lỡ hai dịp quan trọng. Một là lễ khánh thành nhà tu Trí Huệ (Chủ Nhật 24-02-2019). Hai là lễ hoàn nguyện trùng tu thánh đường Quảng Nam (Chủ Nhật 22-11-2020).

Nhờ vào tấm lòng ưu ái của hai Anh Lớn Chưởng Quán Cơ Quan Phổ Tế, và của quý chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại tỉnh Quảng Nam, hôm nay tôi lại có duyên lành trở về nhà thánh lần thứ ba, để được góp chút công quả nhỏ nhít vào Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi một họ đạo tại tỉnh Quảng Nam. Huệ Khải xin cảm tạ hai Anh Lớn Chưởng Quán Cơ Quan Phổ Tế, quý chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Quảng Nam, và tất cả quý anh chị em áo trắng đang có mặt nơi đây vào lúc này.

Con cầu xin Thầy Mẹ và Liệt Thánh Tông Đồ ban bố điển lành, giúp con được sáng suốt trong câu chuyện phổ tế chiều nay, để con nghĩ đúng và nói đúng chánh pháp Kỳ Ba trong thiện ý đóng góp một hạt cát thô mộc vào bay hồ của Cơ Quan Phổ Tế ngõ hầu chung tâm, chung sức xây đắp con đường sứ mạng trung hưng.

2. Nghĩ vụng

2.1. Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế trao cho tôi

đề tài: *Trách Nhiệm Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay*. Suy nghĩ về đề tài này, tôi liên tưởng tới những con người làm đạo sự (hay công tác) Phổ Tế. Do đó, tôi xin phép được nói cụ thể là *trách nhiệm của cán bộ Phổ Tế*. Tại sao lại dùng hai chữ *cán bộ*? Bởi lẽ hai chữ *cán bộ* 幹部 với đúng nghĩa của nó sẽ *gieo một ý thức* cho người làm công tác Phổ Tế.

Theo kết quả tôi tìm thấy, từ năm 1963 tới năm 1973 có ít nhất mười hai thánh giáo dùng hai chữ *cán bộ*.

- Thứ Sáu 27-9-1963 (10-8 Quý Mão), tại Thiên Lý Đàn (quận 3, Sài Gòn), Đức Giáo Tông Thái Bạch dạy Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: *[Tu xá] là nơi rèn luyện các giáo sĩ hướng đạo và các cán bộ xã hội.*

- Thứ Tư 03-02-1965 (02-01 Ất Ty), tại Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự, quận 10, Sài Gòn), Đức Điều Trì Kim Mẫu dạy hãy đào tạo *“những cán bộ đạo đức”*.

- Thứ Hai 24-01-1966 (04-01 Bính Ngọ), tại thánh thất Bàu Sen (quận 5, Sài Gòn), Đức Bạch Liên Tiên Trưởng (Phan Thanh) nhắc lại hoài bão sanh tiền là *“rèn luyện những cán bộ nòng cốt để đem giáo lý Đạo Thầy ban rải ba miền trong nước”*.

- Thứ Sáu 03-6-1966 (15-4 Bính Ngọ), tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài (quận 4, Sài Gòn), Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam phải chăm lo về phương diện kinh tế, tài chánh để *“cán bộ”* an tâm hành đạo.

- Chủ Nhật 20-8-1967 (15-7 Đinh Mùi), tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam phải

huấn luyện thanh thiếu niên thành *“những cán bộ nòng cốt”* làm công tác ngoại giao sau này.

- Chủ Nhật 17-9-1967 (14-8 Đinh Mùi), tại Hoa Linh Nguyệt Điện (quận Thủ Đức, Sài Gòn), Đức Quan Âm Bồ Tát dạy hãy đào tạo cô nhi *“trở thành những cán bộ có đủ hoàn cảnh thoát ly gia đình, hành đạo giúp đời, xã hội nhơn sanh”*.

- Chủ Nhật 15-6-1969 (01-5 Kỷ Dậu), tại Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), Đức Ni Sư Diệu Lộc dạy hãy đào tạo cô nhi *“để sau này chúng trở nên là cán bộ, giáo sĩ, tu sĩ để truyền giáo phổ độ chúng sanh trên đường hướng thiện”*.

- Thứ Sáu 20-02-1970 (15-01 Canh Tuất), tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam: *“Điều cần yếu là vấn đề cán bộ nòng cốt truyền giáo ở tương lai mà thành phần nhắm vào sự đào tạo mầm non thanh thiếu niên.”*

- Thứ Hai 20-11-1972 (15-10 Nhâm Tý), tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (quận 1, Sài Gòn), Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: *“(P)hần trọng trách là đào tạo những cán bộ, tu sinh, tu sĩ về phương diện truyền giáo trong tương lai.”*

- Thứ Bảy 09-12-1972 (04-11 Nhâm Tý), tại Minh Lý Thánh Hội (quận 3, Sài Gòn), Đức Vạn Hạnh Thiên Sư dạy về nguyên tắc *“đào tạo giáo phẩm, cán bộ các cấp”*.

- Thứ Ba 26-12-1972 (21-11 Nhâm Tý), tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, Đức Minh Đức Đạo Nhơn dạy về *“đào tạo tu sinh, tu sĩ, giáo sĩ, tạm gọi là cán bộ truyền giáo để truyền bá giáo lý thuần nhứt của đạo Cao Đài”*

hầu giáo dân vi thiện”.

- Chủ Nhật 04-3-1973 (30-01 Quý Sửu), tại Thiện Đức Đền, Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn dạy về “đào luyện cán bộ truyền giáo ngày mai”.

2.2. Sau khi trích dẫn mười hai thánh giáo ban truyền ở nhiều nơi khác nhau trong các năm từ 1963 tới 1973, giờ đây câu hỏi của chúng ta là: Vì sao các Đấng từ Thiên Đình lâm phạm dạy đạo lại dùng hai chữ cán bộ? Phải chăng các Đấng gieo ý thức hành đạo cho chúng ta? Mà muốn có ý thức đúng để hành đạo thì chúng ta cần hiểu rõ cán bộ là gì?

- Từ điển *zdic.net* của Tàu (<https://www.zdic.net/hans>) giảng 干部 [幹部 cán bộ] là: 团体的中坚分子 (đoàn thể đích trung kiên phần tử). Có lẽ căn cứ vào đây mà *Từ Điển Hán Việt Trích Dẫn* trực tuyến của Đặng Thế Kiệt (bên Pháp) giảng cán bộ là: “Phần tử trung kiên của (. . .) một đoàn thể.”

- Từ điển Hán-Anh của Tàu (<https://www.mdbg.net>) giảng 干部 [幹部 cán bộ] là: *cadre / official / officer / manager*. Tương tự như thế, *zdic.net* dịch 干部 [cán bộ] là: *functionary; cadre*. Ta hiểu: *functionary, official, officer* là viên chức của cơ quan nhà nước. Còn *manager* là nhà quản lý.

- Từ điển *Oxford* của Anh giảng *cadre* [cán bộ] gồm hai nghĩa như sau:

1/ *A small group of people specially trained for a particular purpose or profession.* (Một nhóm nhỏ những người được huấn luyện đặc biệt để phục vụ một mục đích hay nghề nghiệp đặc thù.)

2/ *A member of an activist group.* (Một thành viên của một

nhóm gồm các phần tử tích cực.)

Vậy, suy ra, khi Ôn Trên gọi người hành đạo, làm việc cho Hội Thánh, cho một cơ quan (tổ chức) trong đạo Cao Đài là cán bộ thì hàm ngụ trong hai chữ cán bộ là những tính chất này:

- Người cán bộ hành đạo chẳng khác một viên chức trong cơ quan nhà nước; do đó, không thể vui thì làm mà buồn thì bê trễ.

- Người cán bộ của đạo là chuyên viên, có kỹ năng chuyên môn, biết quản lý công việc, có lòng trung kiên phụng sự đạo.

- Người cán bộ hành đạo cần thường xuyên tự trau dồi để nâng cao kỹ năng mà phụng đạo hiệu quả hơn.

Hiểu như thế tức là có ý thức đúng. Và có lẽ đó là lý do Ôn Trên gọi người hành đạo là *cán bộ, cán bộ nòng cốt*. Từ suy nghĩ này, tôi xin phép được trình bày đề tài là: *Trách Nhiệm Cán Bộ Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay*.

3. Trách nhiệm cán bộ Phổ Tế là trách nhiệm về cái gì?

Cán bộ Phổ Tế có hai trách nhiệm: 1/ Trách nhiệm về *đạo đức bản thân*; 2/ Trách nhiệm về *năng lực phổ tế* (kỹ năng chuyên môn).

3.1. Trách nhiệm về đạo đức bản thân

Đạo đức (*virtue*) nói gọn là đức. Chữ *đức* 德 gồm có:

- Bộ *xích* 辵 là bước chân trái. Bước chân phải là *xúc* 辵. *Xích* và *xúc* hợp lại thành chữ *hành* 行, là việc làm, cử chỉ, càn vi. Chữ 行 cũng đọc là *hạnh*, tức nét hạnh. Còn ẩn trong tâm là *đức* 德, thi hành ra là *hạnh*.

- Chữ thập 十; chữ mục 目; chữ nhất 一; chữ tâm 心.

Thầy Tăng Tử nói: “Thập mục sở thị 十目所視 . . .” (Mười con mắt nhìn vào. . .) Ở đây mười diễn tả số nhiều; tức là bá tánh (nhơn sanh) lúc nào cũng chăm chăm để ý, xét nét xem việc làm, cử chỉ, hành vi, lòng dạ, và nét hạnh của người cán bộ Phổ Tế có là một hay không. Cán bộ Phổ Tế chủ yếu đem thánh ý truyền đạt trong tín hữu họ đạo. Thế thì lòng dạ và lời nói của cán bộ có phù hợp với việc làm và cử chỉ của cán bộ hay không. Nói khác đi, cán bộ Phổ Tế có đức (đạo đức) thì lời nói và việc làm, cử chỉ trước sau như một; do đó, Thần Minh chứng giám, hộ trì cán bộ và nhơn sanh miễn mộ, tín phục cán bộ. Cho nên, cán bộ Phổ Tế luôn sợ hãi mỗi khi nhớ tới lời răn dạy của Đức Ngộ Tôn Sư ban truyền tại tu xá Phước Huệ Đền vào Thứ Sáu 22-5-1959:

“Giáo lý nhích môi là tuôn ra những câu triết lý mà lòng mình đen tối. Giống bồ đề không sanh nở, nào thấy gì tình thương, thấy gì lẽ thật và sự sống đời đời, thì dù có truyền đạo bốn phương cũng chỉ là đi câu lấy cái danh, rước lấy cái tội.”⁽²⁾

Chính vì cán bộ Phổ Tế phải có trách nhiệm về đạo đức bản thân nên chiều hôm nay, trong Khóa Bồi Dưỡng này, Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế, sẽ trình bày bài học số 3 với nhan đề: *Tâm Đức Đạo Hạnh Người Phổ Tế*.

3.2. Trách nhiệm về năng lực phổ tế

Sáng mai, Chủ Nhật 11-4-2021, Giáo Sư Thượng Liêm

⁽²⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2020, tr. 138.

Thanh, Phó Chương Quán Cơ Quan Phổ Tế, sẽ trình bày bài giảng với nhan đề: *Những Kỹ Năng Cần Thiết Của Người Phổ Tế*. Như vậy, Giáo Sư Thượng Liêm Thanh sẽ giúp chúng ta hiểu biết trách nhiệm về năng lực phổ tế của cán bộ Phổ Tế.

Ở đây chúng ta đều thấy rằng năng lực mỗi cán bộ Phổ Tế so với yêu cầu của sứ mạng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài thì biết sao là đủ, biết mấy là vừa. Chỉ mong, ngoài các khóa huấn luyện, bồi dưỡng rất bổ ích (như lần này) do Cơ Quan Phổ Tế thực hiện, thì bản thân mỗi cán bộ Phổ Tế luôn luôn tự đào tạo cho chính mình theo ba phương châm:

- *Chung nhật kiên kiên 終日乾乾* (hào cửu tam quẻ Càn), tức là suốt ngày năng nổ và thận trọng, dặt dè.

- *Tiến đức tu nghiệp 進德修業* (hào cửu tam quẻ Càn), tức là thăng tiến về đạo đức, trau dồi cho vững chuyên môn.

- *Tự cường bất tức 自強不息* (đại tượng truyện quẻ Càn), tức là nỗ lực không ngừng.

4. Ba nội dung cần xuyên suốt trong công tác Phổ Tế

Nói xuyên suốt có nghĩa là gồm cả *lúc này và lâu dài về sau*. Tính xuyên suốt này cần lưu ý vì công tác Phổ Tế gắn liền với sự nghiệp xây dựng một Giáo Hội, cho nên không thể gián đoạn và tuyệt nhiên chẳng thể nhất thời.

Tại Thiên Lý Đền (Thứ Sáu 27-9-1963), Đức Chí Tôn dạy các bậc hướng đạo của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: “*Việc xây dựng một Giáo Hội, công nghiệp trăm năm, ngàn năm chớ nào phải một ngày một buổi*.” Lời dạy này cho thấy lý do vì sao cần xuyên suốt. Ngoài ra, vì con người thường *mau quên và mau lờn*, cho nên cần luôn luôn được nhắc nhở, thúc giục.

Khi cán bộ Phổ Tế truyền giảng giáo lý trong họ đạo, trong tín hữu và nhơn sanh, có ba nội dung cần xuyên suốt: 1/ Giáo dân vi thiện; 2/ Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; 3/Sứ mạng trung hưng.

4.1. Giáo dân vi thiện

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài gọi gia đình tín hữu là *thiện gia*, gọi thành viên trong thiện gia là *thiện dân*. Thánh giáo dạy rằng cần lưu tâm chăm sóc *thiện dân*.

Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 24-02-1959), Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:

*Thương đời sớm tối ân cần
Hòa mình trong đám thiện dân dất dìu.*⁽³⁾

Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Chủ Nhật 24-9-1961), Đức Vô Cực Từ Tôn dạy:

*Lễ Sanh tập ra đi hành đạo
Trị Sự lo hoài bão thiện dân.*⁽⁴⁾

Muốn có thiện dân và thiện gia thì cần giáo dục tín đồ sống thiện, hành thiện, yêu quý cái thiện. Vậy, *giáo dân vi thiện* là dạy người dân trong họ đạo làm thiện làm lành. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Năm 25-12-1958), Đức Thái Bạch Kim Tinh dạy rằng Phổ Tế lo phần “*giữ đạo, truyền đạo, giáo hóa*”. Như thế, giáo dân vi thiện chính là giáo hóa. Chúng ta cần lưu ý thứ tự mà Đức Giáo Tông dạy Phổ Tế. Nói xuôi thì: *Giữ đạo* mới có cái mà *truyền đạo*, và *truyền đạo* là để *giáo*

⁽³⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*, tr. 80.

⁽⁴⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Tân Sửu, Quý Mão (1961, 1963)*. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2021, tr. 51.

hóa. Nói đảo lại thì: Muốn *giáo hóa* phải *truyền đạo*, và muốn *truyền đạo* thì phải *giữ đạo* mới có cái để truyền trao.

Trong các bài giảng hướng về mục đích giáo dân vi thiện, cán bộ Phổ Tế có sẵn nguồn thánh giáo rất phong phú là bộ *Thánh Truyền Trung Hưng*. Khéo léo chọn lựa để trích dẫn các lời dạy phù hợp mục đích giáo dân vi thiện thì bài giảng của cán bộ Phổ Tế đạt được hai tác dụng: 1/ Tăng sức thuyết phục cho bài giảng; 2/ Giúp tín hữu ôn học thánh giáo ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

Thử nêu một ví dụ: Khi giảng về *biệt nghiệp* (nghiệp riêng từng người) và *cộng nghiệp* (nghiệp chung của nhiều người trong một tập thể), cán bộ Phổ Tế có thể làm sáng tỏ sự liên đới về nghiệp quả trong cùng một gia đình. Một anh cưới vợ, một cô lấy chồng tức là tự lãnh thêm cho bản thân phần cộng nghiệp của gia đình bên vợ hay bên chồng. Do đó, nếu gia đình bên vợ hay bên chồng là gia đình đạo đức thì vẫn tốt hơn hẳn một gia đình tuy giàu to, thế lực nhưng lại kém đạo đức. Nói cách khác, bậc làm cha làm mẹ khi dựng vợ gả chồng cho con, thay vì quan tâm khía cạnh môn đăng hộ đối thì nên biết chú ý tới khía cạnh đạo đức của thông gia, sao cho con cái mình nhập vào gia đình đó khỏi phải lãnh thêm phần cộng nghiệp không tốt.

Để minh họa cho đạo lý này, cán bộ Phổ Tế có thể trích dẫn lời dạy của Đức Nguyễn Vĩnh Từ tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Sáu 22-4-1960). Ngài dạy như sau:

“Đạo hữu có quan niệm lành mạnh và giác ngộ thấu đáo thì họ mới xả thân, xả phú cầu lấy đạo đức. Có biết đạo đức là quý báu thì họ mới găm nó vào lòng con cháu họ, vì họ sợ con cháu thiếu hạnh phúc sau này.

“Nhưng trái lại, bấy lâu họ cũng thương con nịnh cháu họ. Mặc dù là tu nhưng cũng cùm nùm cho con miếng thịt miếng huyết, con tôm con cá để cho con ngon miệng béo thân, và để mặc con đùa con nghịch vừa với ý con. Họ lại chọn rế giàu rế giỏi, quyền quý hơn mình mà gởi con vào trong ngục trăm năm, không nghĩ con mình vào đó mất tu bỏ Đạo, nhất chôn linh hồn muôn kiếp mịt mờ. Ý đó là ý môn đặng hộ đối, so sánh bên ngoài, nào nghĩ thẳng rế mình có đạo, thẳng chông con mình có tu là vị hộ pháp linh hồn, con mình nhờ đó mà còn Đạo còn tu, mà chỉ nghĩ người ấy có của có quyền, có danh có phận.

“Ôi! Danh phận rồi cũng hư, của quyền rồi cũng mất, chỉ có đạo đức là còn, mà mấy ai chọn rế lựa dâu, gây mầm đạo hạnh tương lai, xây đắp thịnh vượng.

“Họ không ngờ xa là vì họ chưa có một ý thức tội phước hơn kém hai mặt. Còn con gái, con trai họ cũng chưa ý thức lâu dài. Nó chỉ ngó nhau trên bằng cấp, trên áo quần, gương mặt bánh bao, mà nó không thấy đó là mối hại cho đời, là con sâu lung lạc lòng mình. Nó đâu có đi sâu vào tâm địa con người, mà chỉ thấy giá trị mặt đời là thế, chỉ có thế.”⁽⁵⁾

Để có thể chọn và trích những đoạn thánh giáo khế hợp bài giảng như dẫn trên, đòi hỏi cán bộ Phổ Tế thường xuyên nghiên ngẫm *Thánh Truyền Trung Hưng*, ghi chép cẩn thận những đoạn thánh giáo mà mình xét thấy đáp ứng cho ba nội dung cần xuyên suốt của công tác Phổ Tế (giáo dân vi thiện, sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sứ mạng trung hưng).

⁽⁵⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Canh Tý (1960)*. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2021, tr. 92-93.

Nhân đây cũng nên lưu ý rằng *Thánh Truyền Trung Hưng* rất phong phú. Môn sanh Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài nếu thiếu siêng chăm nghiên ngẫm *Thánh Truyền Trung Hưng* thì chẳng khác nào trong nhà có ngọc quý mà lại tắt tả chạy đôn chạy đáo ra đường tìm kiếm sỏi đá.

Siêng chăm nghiên ngẫm *Thánh Truyền Trung Hưng* không chỉ giúp ích cho năng lực phổ tế mà còn giúp chúng ta thụ đắc phần kết quả về tâm linh. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Chủ Nhật 31-01-1960), Đức Cái Thiên Cổ Phật dạy:

“Lão ước gì mỗi một người đạo tâm nên luôn luôn tụng đọc thánh huấn cho được thấm nhuần thì thấy con đường tận độ của Thầy. Dầu không tham thiền nhập định cũng được chứng ngộ đạo quả.”⁽⁶⁾

4.2. Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là gì? Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Hai 23-02-1959), Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:

“Phải làm cho bốn biển chung nhà, năm châu chung chợ, vạn vật chung sống trong bầu Tạo Hóa tự do, giải thoát tất thảy nghiệp trái oan khiên cho người đời về phần xác lẫn phần hồn rất nên thanh khiết, trợn vẹn.”⁽⁷⁾

Nếu có tầm nhìn hẹp, chúng ta dễ có xu hướng trình bày đạo Cao Đài như mọi tôn giáo xưa cũ. Để có tầm nhìn rộng lớn, chúng ta cần học hỏi sâu rộng để gọi là tạm đủ sức trình bày đạo Cao Đài ở mức độ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

⁽⁶⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Canh Tý (1960)*, tr. 12.

⁽⁷⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*, tr. 68.

Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Chủ Nhật 02-3-1969), Đức Thái Bạch Kim Tinh dạy:

– “Đạo xuất hiện lần này không phải để giải quyết nhu cầu lễ tế, chấp nhận một đường lối nào, mà là làm cho nhân loại quý sự sống, thực hiện tình thương, thấy cho được lẽ thật mà quy hoàn trở lại chỗ cơ bản con người.”

– “Sứ mạng lần này là để thiết lập một ngươn thanh bình. Cảnh đời như ban mai không chút nào phiền, không còn thắc mắc. Muốn đi đến đó thì ngay bây giờ phải đặt nền móng chặt chĩa cho công cuộc tương lai.”

Thật sự, để bản thân cán bộ Phổ Tế lãnh hội trọn vẹn sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vốn đã khó, thế mà trình bày sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ⁽⁸⁾ cho mọi người thấu tỏ lại càng khó hơn nhiều lần. Tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (Chủ Nhật 31-3-1985), Đức Cao Triều Phát dạy:

“Tính chất giản lược của giáo lý Đại Đạo có ưu điểm là dễ hiểu, dễ phổ biến; tuy nhiên, cũng chưa làm sáng tỏ minh bạch cao độ. Nhìn về nội bộ Cao Đài, đã bao người am tường yếu lý của Đạo rành mạch thâm sâu, nên có một số chư đạo hữu, đạo tâm còn ưu tư ngò vực về tiền đồ cơ Đạo, mặc dù hết sức tin Thầy mến Đạo.”

Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sẽ khó hoàn thành nếu tôn giáo Cao Đài vẫn cứ là một thánh hình bị “quỷ vương phanh phui, chia cắt” (lời Đức Thái Bạch Kim Tinh, dạy tại

⁽⁸⁾ Có thể tham khảo: Đơn Tâm, *Sứ Mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ*. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, 2012. Quyển 40-2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.

Trung Hưng Bửu Tòa, Thứ Ba 10-02-1959).⁽⁹⁾

Do đó, để hoàn thành sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải có sứ mạng trung hưng nhằm cứu lấy tôn giáo Cao Đài, hàn gắn thánh thể bị quỷ vương chia cắt, phanh phui. Khi nhận thức như vậy, càng thấy vinh quang rất mực mà cũng là gánh nặng Thái Sơn của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, của Trung Hưng Bửu Tòa.

4.3. Sứ mạng trung hưng

Sáng nay Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế, đã trình bày bài giảng đầu tiên với nhan đề: *Chánh Pháp Trung Hưng Và Sứ Mạng Trung Hưng*. Ngoài ra, trong chín tập sách của Giáo Sư Thượng Liêm Thanh đã xuất bản trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo, có quyển *Sứ Nghiệp Trung Hưng* (Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2018). Qua phần trình bày sáng nay và tập sách dày hơn 500 trang của Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, chúng ta có thể lãnh hội được nhiều thông tin cần thiết về sứ mạng trung hưng, và thấy rõ sứ mạng này rất cao cả.

Chính vì sứ mạng trung hưng rất cao cả, nên đòi hỏi con người thi hành sứ mạng trung hưng cũng phải cao cả. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 16-02-1960), Đức Thành Hoàng Bổn Cảnh dạy:

“Sứ nghiệp trung hưng đâu phải một việc tầm thường kẻ phàm nhân đảm đương được, mà là một sứ mạng lớn lao chỉ người thánh tâm, quân tử mới đủ tư cách đảm đương.”⁽¹⁰⁾

⁽⁹⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*, tr. 24.

⁽¹⁰⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Canh Tý (1960)*, tr. 26.

Con người cao cả đâu dễ có nhiều, do đó cần không ngừng gieo ý thức, nuôi dưỡng, phát triển hoài bão về sứ mạng trung hưng để con người chưa cao cả rón vượt lên chính mình ngõ hầu thi hành sứ mạng trung hưng. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 10-02-1959), Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:

“Gần trước xa sau, nhứt là làm cho nội bộ cảm thông, có một đức tin theo một đường lối, để cho toàn diện được nhận thấy sứ mạng trung hưng mà nguyện hy sinh xây dựng Đạo.”⁽¹¹⁾

Một nội dung lớn của sứ mạng trung hưng là gieo ý thức thống nhứt. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 10-02-1959), Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:

“Hiện tình nội bộ nền đạo gặp phải không biết bao khó khăn. Chánh pháp đã lem ố. Một thánh thể chia xẻ nhiều mảnh nhỏ to. Con cái của Thầy bơ vơ, thiếu người hướng đạo. Nếu nơi này [Trung Hưng Bửu Tòa] không sớm mạnh dạn đứng ra cứu chuộc lại tên tuổi Đạo Trời, không đem quyền pháp được ban mà hàn gắn cho thánh hình lành mạnh, không quyết lòng vì sứ mạng thì muôn vạn sanh linh sẽ sa bước vào hố thẳm hang sâu.”⁽¹²⁾

Chính vì vậy, Cơ Quan Phổ Tế không chỉ đảm đương công tác Phổ Tế trong nội bộ Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, mà còn gánh vác trọng trách ngoại giao với các Hội Thánh trong Nam. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 10-02-1959), Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:

⁽¹¹⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*, tr. 19-20.

⁽¹²⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*, tr. 17-18.

“Về việc Phổ Tế năm nay [1959], muốn cho nền Đạo được mạnh mẽ tỏ sáng thì phải theo một nguyên tắc chung là bắc cầu sang qua các chi phái để ngọn đuốc trung hưng được soi rọi khắp nơi.”⁽¹³⁾

Mặc dù đó là lời dạy cho năm 1959, nhưng chúng ta nên hiểu rằng bao lâu “ngọn đuốc trung hưng” còn chưa “soi rọi khắp nơi” thì việc “bắc cầu sang qua các chi phái” của Cơ Quan Phổ Tế vẫn còn phải thực thi lâu dài, xuyên suốt.

5. Thay lời kết luận

Hai ngày hội ngộ của Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi một họ đạo tại tỉnh Quảng Nam diễn ra nhằm cuối tiết Trùng Xuân, hiểu cho vui là lúc xuân đang chín. Hơn nữa, mùa xuân theo cách nghĩ lâu đời của mọi người là khởi đầu cho những công việc to tát, ý nghĩa.

Năm nay là Tân Sửu. Tân là can thứ tám, ứng với quẻ Khôn (đất, địa). Sửu là chi thứ hai, ứng với quẻ Đoài (đầm, trạch). Vậy Tân Sửu ứng với quẻ *Địa Trạch Lâm*.

Quẻ Lâm gồm hai hào dương ở dưới, bốn hào âm ở trên, diễn tả xu thế đang lên của khí dương, ưu thế đang tăng của công tác Phổ Tế. Vậy, quẻ Lâm báo trước một thời kỳ công tác Phổ Tế gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp mà Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế này là một minh chứng.



ĐỊA TRẠCH LÂM

Quẻ Lâm gồm ngoại quái ở trên là Khôn (đất), nội quái bên dưới là Đoài (hồ nước). Bờ hồ (đất, Khôn) tiếp liền với

⁽¹³⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959)*, tr. 19.

nước hồ (Đoài), tức là cả hai quan hệ mật thiết với nhau. Vậy, quẻ Lâm diễn tả tương quan mật thiết của cán bộ Phổ Tế với tín hữu họ đạo, luôn luôn nhiệt thành tiếp xúc và gần gũi tín hữu họ đạo để chu toàn trách nhiệm của mình.

Trách nhiệm của cán bộ Phổ Tế không nhẹ nhàng chút nào. Để công tác Phổ Tế đạt được kết quả mong muốn, đòi hỏi cán bộ Phổ Tế thường xuyên trau dồi bản thân để vượt lên chính mình. Ba phương châm *chung nhật kiên kiên, tiến đức tu nghiệp, tự cường bất tức* nếu nói thì ai cũng dễ nói được, nhưng có làm mới biết là còn cả một quãng cách xa vời từ lời nói tới việc làm, từ thuyết tới hành.

Cán bộ Phổ Tế vì vậy luôn luôn sốt sắng cầu nguyện để ngoài tự lực bản thân, chúng ta còn có thêm tha lực của Ông Trên hộ trì, soi dẫn. Chúng ta học đạo, hành đạo, phụng đạo luôn luôn tâm niệm, gắng ghi lời dạy của Đức Chí Tôn tại Thiên Lý Đàn (quận 3, Sài Gòn), Thứ Sáu 27-9-1963:

*Gắng lên, Thầy sẽ dắt con lên
Sử Đạo ngàn thu rạng tuổi tên.⁽¹⁴⁾*

Xin tâm tình như vậy để chúng ta cùng nhau tin yêu, hòa ái, hợp tác ngõ hầu góp phần đảm đương công tác Phổ Tế, phụng sự Hội Thánh.

HUỆ KHẢI

*Thánh đường Quảng Nam
29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021)*

⁽¹⁴⁾ *Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Tân Sửu, Quý Mão (1961, 1963)*. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2021, tr. 113.

TÂM ĐỨC ĐẠO HẠNH NGƯỜI PHỔ TẾ

Giáo Sư **THƯỢNG VĂN THANH**

Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Tâm Đức Đạo Hạnh là đòi hỏi chung, là chất liệu cần phải có nơi mọi người có đạo, từ người tu sơ cơ cho đến những bậc đã trải qua nhiều năm trong cửa đạo.

Trong Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài chúng ta, việc lập công hành đạo phân chia cho bốn Cơ Quan (Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế, Minh Tra) nên Tâm Đức Đạo Hạnh cũng có tính cách riêng do phần hành chuyên trách mỗi Cơ Quan.

Bài này nói về Tâm Đức Đạo Hạnh người Phổ Tế và tập trung vào Trưởng Ban Phổ Tế là đối tượng chính của Khóa Bồi Dưỡng chúng ta đang tham gia.

Đức Thái Bạch Kim Tinh dạy rằng Phổ Tế lo phần “*giữ đạo, truyền đạo, giáo hóa*”.⁽¹⁾ Với chức năng này, người Phổ Tế thường tiếp cận nhân sinh thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau. Do đó, phần tướng trạng (tức hình thức bên ngoài, ngoại tướng) không thể xao nhãng, cầu thả. *Đi hành đạo mà y phục lèng xèng, nói đạo ai nghe*. Chúng ta nên ghi

⁽¹⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 15-11 Mậu Tuất (Thứ Năm 25-12-1958).

nhớ và thực hành lời dạy ấy của Đức Ngô Tôn Sư với sự quan tâm đến các chi tiết:

- Đạo phục chỉnh tề từ khăn áo đến giày dép. Nên tránh những dấu hiệu của sự cầu thả, không sạch sẽ.

- Việc đứng ngồi, đi lại, ăn uống cùng các động tác cử chỉ cần có ý tứ kiểm soát.

- Người Phổ Tế thường dùng lời nói trong các lễ hội cộng đồng hoặc trò chuyện riêng tư; nên liệu lời mà nói, khéo léo chọn từ, lựa giọng sao cho phù hợp với khung cảnh và người cùng trò chuyện.

- Mỗi khi trình bày giáo lý nên chuẩn bị cẩn thận. Hiểu biết và thông cảm thính chúng, nói sao cho phù hợp người nghe, giúp họ hiểu đạo, tu hành. Tránh các kiểu khoe khoang, tự đề cao, mượn diễn đàn để chê bai trách móc. Nên chân thực và khiêm tốn.

Trên đây là những gợi ý, về phần tu hạnh, tức là phần ngoại tướng. Nền tảng cho phần ngoại tướng ấy là Tâm, Đức và Đạo như nhan đề bài học nêu rõ. Phần này cần được học hiểu, tu tập, hàm dưỡng miên mật,⁽²⁾ sâu dày, vừa giúp ta tiến bộ trên đường tu học của mình vừa đem lại thành công cho đạo sự Phổ Tế.

Kinh sám, giới luật, thánh giáo là nguồn dinh dưỡng tinh thần rất cần thiết và quý báu. Rất tiếc là nhiều người chỉ đọc qua, có thể thuộc lòng nhưng thiếu nghiền ngẫm, không tu hành đạt mức kết tinh, thấm thấu vào tâm tư huyết quản. Dẫn chứng đơn giản là việc đọc kinh nhật tụng.

⁽²⁾ *miên mật (assiduously)*: Cẩn trọng, bền gan bền chí.

Chẳng hạn, sáng sớm đọc *Kinh Mai*:

*Đêm qua việc dữ lành đã mãn.
Nỗi ngày nay chưa hãn sao đây?*

Buổi tối đọc *Kinh Hôm*:

*Điều họa phước ngày qua đãng biết
Nỗi chưa tường những việc đêm nay.*

Bốn câu kinh dẫn trên hầu như tín hữu Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đều tụng đọc hằng ngày, thuộc lòng và hiểu nghĩa, nhưng có ai nghĩ sâu hơn về “*dữ lành*”, về “*họa phước*” đối với người tu? Có chăng thì cho rằng đó là những may rủi thông thường như trúng số, tai nạn, buôn bán lời hay lỗ . . . Người tu nên nghĩ sâu hơn.

Mẳng người bằng những lời xúc phạm, nếu nghĩ lại tất thấy đó là họa vì mình đã phạm giới vọng ngữ, nổi sân hận nên hạnh tu bị tổn thương, tổn giảm tâm đức. Người bị mắng nếu không sân hận đáp trả vẫn an nhiên tươi tỉnh thì đó là phước vì chủ được tâm, giữ lòng thanh tịnh qua được một cơn thử thách, đạo lực mạnh thêm.

Hàm súc như lời dạy sau đây của Đức Hưng Đạo Đại Vương, nếu ta chịu khó chiêm nghiệm và thực hành được thì tu hành sẽ lợi lạc và tiến bộ xiết bao:

*Giới định huệ nằm lòng tha thiết
Tham sân si tận diệt căn đề
Thức căn cột chặt, thấu về
Không còn rối loạn, hôn mê, biếng lười.⁽³⁾*

⁽³⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 24-6 Canh Tuất (Chủ Nhật 26-7-1970).

Dẫn chứng một ít như vậy để thừa rằng trong kinh sám, thánh giáo khuyên bảo rất nhiều mà người tu ít tiến vì thiếu nhập tâm nghiền ngẫm và trì hành.

Cuộc đời các Thánh Nhân, Hiền Triết hoặc gần với chúng ta là các bậc hướng đạo tiền bối cũng thường dạy bày và nêu gương như quý ngài Huỳnh Chơn Nhơn, Nguyễn Như Sơ... Ngài Huệ Lương Trần Văn Quế xuất hiện ở giảng đường là nhà mô phạm, đến với đạo hữu thì khoan hòa, khiêm nhu.

Lễ bái, cúng kiếng, kinh sám, thánh giáo cùng những gương sáng tu hành chúng ta đều nhận từ bên ngoài. Hấp thụ được nhiều hay ít là nhờ công phu nghiền ngẫm, thẩm thấu các chất liệu tinh thần đạo đức ấy.

Mấu chốt có tính quyết định ở đây là thường sám hối, thường quán chiếu nội tâm, phản tỉnh nội cầu. Thiết yếu là sám hối bằng nội tâm chứ không chỉ bằng hình thức số lượng nghi lễ.

Sám hối, hiểu đúng đắn và thực hành sâu sắc là phải biết tự nhìn lại mình, thẩm sát trên ba mặt thân, khẩu, ý để thấy lỗi mà sửa đổi. Nếu không thì chỉ sơ sài ngoài mặt nổi và tiếp tục chứng nào tật nấy, nghiệp xấu chẳng hề chuyển đổi.

Cần tránh thói quen phóng ngoại, chỉ thấy người sai sót mà quên nhìn lại mình. Cho nên, giảng giải ý nghĩa tranh chăn trâu thứ nhất trong bộ *Thập Mục Ngưư Đồ*, Đức Quảng Tế Chơn Nhơn⁽⁴⁾ dạy:

⁽⁴⁾ Ngài là môn sanh Minh Lý, thế danh là Nguyễn Hữu Hay (1899-1961), pháp danh Chơn Thành, thánh danh Minh Đàm, đặc quả Quảng Tế Chơn Nhơn.

*Thấy biết mình thời không ai thấy
Thấy biết người ai nấy cũng lanh
Chê đời đủ thứ lưu manh
Quên mình ti tiện, hôi tanh nặc nong.*⁽⁵⁾

Lời dạy ấy gợi nhớ lời Đức Chúa Giê-su dạy (Lu-ca 6:41):

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?

Nhìn lại vào trong mới thấy Tâm, thấy Đức và thấy Đạo của mình thế nào. Biết xem xét, nhìn và nghe để tự đánh giá ngôn ngữ, cử chỉ cùng ý nghĩ của ta có nên hạnh người tu hay không.

Vạn pháp diễn bày thường có dạng vĩ mô hoặc vi mô. Đừng nên chú ý vĩ mô mà quên vi mô là những điều chi tiết, nhỏ nhiệm.

Đức Bảo Pháp Chơn Quân Thanh Long dạy:

*Ai nấy cũng hết lòng vì đạo
Phải tiểu tâm⁽⁶⁾ chu đáo mọi bề.*⁽⁷⁾

Trừ những bậc thượng căn thiên phú hoặc những bậc trung căn được thọ hưởng ba nền giáo dục tốt đẹp từ gia đình, học đường, và tôn giáo, số còn lại nên khôn ngoan tự tu, tự học, tự lo hàm dưỡng Tâm Đức Đạo Hạnh thì mới nên người đạo hữu tốt ngõ hầu có thể chu toàn nhiệm vụ được nhân sanh gửi gắm và họ đạo giao phó.

⁽⁵⁾ Minh Lý Thánh Hội, 04-8 Quý Hợi (Thứ Bảy 10-9-1983).

⁽⁶⁾ *tiểu tâm (careful)*: Cẩn thận, chú ý tới từng chút một.

⁽⁷⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 08-01 Nhâm Tuất (Thứ Hai 01-02-1982).

Một cách đơn giản dễ nhớ mà nếu không ý tứ thì khó làm. Ấy là đừng làm những điều xấu ác, dầu điều xấu ác ấy nhỏ bé đến đâu cũng không nên làm.

Sẵn sàng làm những điều thiện lành, không xem đó là việc nhỏ bé, tầm thường rồi làm lơ, bỏ qua. Những giọt nước nhỏ tạo nên mạch nước và các mạch nước tạo nên sông suối.

Đừng xem thường lỗi nhỏ vì lỗi nhỏ có thể làm đắm thuyền. Người xưa khuyên:

Nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn.

(Một đốm lửa [giận] nhỏ có thể đốt muôn khoảnh núi [rừng] công đức.)

Sách *Minh Tâm Bửu Giám* có câu:

Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi.

(Chớ cho việc ác nhỏ mà làm. Chớ cho việc lành ít mà không làm.)

Không làm các việc xấu ác cũng là tốt đẹp, đáng khen nhưng vẫn còn ở mức tiêu cực. Đồng thời thực hiện cả hai vừa bỏ điều bất thiện vừa làm điều thiện thì trau dồi Tâm Đức Đạo Hạnh mới vẹn toàn.

Trong Tâm Đức Đạo Hạnh, thì Hạnh thể hiện ra bên ngoài và Hạnh phải phát sinh từ Tâm, Đức, và Đạo. Hạnh không xuất phát từ Tâm, Đức và Đạo chỉ là hình thức, sáo rỗng càng tệ hơn là rơi vào tuyên truyền, quảng cáo.

Đức Tiếp Văn Pháp Quân ví bốn Cơ Quan của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài là tứ chi của Hội Thánh.⁽⁸⁾ Trong đó, Phước Thiện và Phổ Tế là hai tay. Phổ Tế là việc “*giữ đạo,*

truyền đạo, giáo hóa” nên Phổ Tế dính dáng đến ngôn giáo. Thế mà ngôn giáo không thể tách rời thân giáo. Muốn thân giáo thì phải có Tâm Đức Đạo Hạnh, tức là phải có nội thánh mới làm được ngoại vương.

Phổ Tế đảm đương phần quảng truyền (*phổ*) giáo lý công truyền để cứu độ (*tế*) nhân sanh, phải lấy thân giáo làm trọng; phải chăm siêng tu tịnh (luyện châu) để thánh hóa bản thân. Do đó, người làm đạo sự Phổ Tế luôn ghi nhớ và thực hành lời dạy của Đức Bảo Pháp Chơn Quân Thanh Long:

*Tu tâm pháp nâng mình nên Thánh
Cảm hóa người vạn hạnh nơi thân
Công truyền cứu thế độ nhân
Hiện bày sắc tướng uy thần quyền năng.⁽⁹⁾*

“*Giữ đạo, truyền đạo, giáo hóa*” là trách nhiệm mà Phổ Tế được Hội Thánh phân công. Đây là trách nhiệm nặng nề nên người làm đạo sự Phổ Tế cần phải dành nhiều công phu, chăm lo đầu tư chu đáo. Người Phổ Tế không những chăm lo bồi dưỡng phần kỹ năng chuyên môn mà còn đồng thời chăm lo rèn luyện, hàm dưỡng Tâm Đức Đạo Hạnh.

Kinh Thuyết Pháp nhắc nhở:

*Trường Phổ Tế khó khăn lắm nổi
Cậy thánh tâm sửa đổi tánh phàm
Dù đời với sức không kham ...*

⁽⁸⁾ “*Phước Thiện, Phổ Tế là hai tay. Hành Chánh, Minh Tra là hai chân. Hai tay không thể thiếu một mà làm được việc nhanh nhẹn. Hai chân cũng không thể thiếu một mà đi lại dễ dàng.*” Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 02-02 Mậu Tuất (Thứ Sáu 21-3-1958)

⁽⁹⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 08-01 Nhâm Tuất (Thứ Hai 01-02-1982).



Chiều Chủ Nhật 11-4-2021: Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng
Quản Cơ Quan Phổ Tế trình bày bài: *Tương Quan Giữa Phổ Tế
Và Các ban Trong Họ Đạo*. Ảnh: Tu sinh Võ Thanh Giáo, nhà tu Trí Huệ.

Người Phổ Tế ví như người gieo giống trên cánh đồng bao la bởi vì nhen sanh căn trí vô lượng; sức phàm hữu hạn khó bề đối trị. Do đó, ngoài thời gian siêng năng tìm học, suy niệm, trau giồi vốn liếng tri thức thế học và đạo học, v.v... người Phổ Tế còn phải thường năng tọa thiền, tịnh luyện và chí thành cầu nguyện ngõ hầu có đủ Thánh ân soi dẫn, hộ trì cho từng bước đi, từng vung tay vãi hạt giống lành trên cánh đồng phổ thông chánh pháp Kỳ Ba, góp phần thực thi sứ mạng trung hưng của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài.

Giáo Sư **THƯỢNG VĂN THANH**
Thánh đường Quảng Nam
29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021)

CẢM TƯỞNG CỦA ĐẠI DIỆN HỌC VIÊN

KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 21 HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM
HAI NGÀY 29 VÀ 30 THÁNG 2 TÂN SỬU (10 VÀ 11-4-2021)

Lễ Sanh **THƯỢNG TÀI THANH**
Trưởng Ban Phổ Tế họ đạo Khánh Vân

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương
Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó
Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc đại
diện Hội Thánh tại Quảng Nam,

Kính thưa Giáo Hữu Thái Hải Thanh, phụ tá chức sắc đại
diện Hội Thánh tại Quảng Nam,

Kính thưa quý đạo huynh trong Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa quý đạo huynh trong Ban Đại Diện Hội Thánh
tại Quảng Nam và Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế,

Kính thưa quý đạo huynh, đạo tử tham dự Khóa Bồi
Dưỡng Ban Phổ Tế,

Giờ này, tề đê xin được thay mặt các học viên, thành kính
biết ơn Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, Cơ Quan Phổ

Tế Hội Thánh, quý Anh Lớn, quý đạo huynh đã tạo điều kiện cho chúng đệ muội có cơ hội quây quần về đây với tinh thần phấn khởi, nhiệt thành, ham tu ham học, và thỏa lòng mong đợi. Qua đó, chúng đệ muội vui mừng được gặp nhị vị Anh Lớn Giáo Sư, đạo huynh Huệ Khải, các đạo huynh trong Ban Đại Diện Hội Thánh và các huynh tử làm công tác Phổ Tế tại Quảng Nam.

Kính thưa quý vị,

Hai ngày đã trôi đi thật nhanh, lượng thời gian không nhiều nhưng thành quả lại là lớn, được đo bằng thời gian chuẩn bị lâu dài và tâm huyết của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, được đo bằng lòng ưu ái của nhị vị Anh Lớn Giáo Sư không quản ngại tuổi cao đã về với Quảng Nam lần này, được đo bằng tình cảm thân thương của đạo huynh Huệ Khải khi đến với Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế, được đo bằng nhiệt tâm hưởng ứng của các huynh tử làm công tác Phổ Tế tại hai mươi mốt họ đạo, cũng như tu xá Phước Huệ Đàn và nhà tu Trí Huệ. Tất cả đã quện lại thành một khối đồng tâm nhất trí.

Đặc biệt, qua sáu đề tài rất cuốn hút mà Ban Tổ Chức đã phân bổ thời gian và bố trí thuyết giảng một cách hợp lý, quý Anh Lớn, quý giảng viên bằng tâm huyết và trách nhiệm của



mỗi vị đã trình bày một cách khoa học và tích cực; tất cả chúng đệ muội ai ai cũng thích thú, say sưa lắng nghe, khắc sâu vào tâm khảm.

Khi thâm nhập các đề tài, càng chiêm nghiệm chúng đệ muội càng thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót về đức lẫn tài, trong khi trách nhiệm lại quá lớn lao, biết làm sao xứng đáng với công cuộc truyền Đạo và giữ Đạo? Làm sao cho tròn phận sự cán bộ Phổ Tế mà Ông Trên đã ban cho và Hội Thánh đã trao gởi? Làm sao khôi phục lòng kỳ vọng của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam? Làm sao đáp lại lòng tin tưởng của nhơn sanh ở mỗi họ đạo?

Chúng đệ muội ý thức rằng con đường phía trước còn nhiều gian nan, thế nhưng: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.” Muốn làm tròn phận sự người Phổ Tế, chúng đệ muội phải luôn tập trung học hỏi, trau dồi, tu dưỡng, cầu nguyện Ông Trên hộ trì nhiều hơn để vượt qua bao thử thách phía trước, gắng sức bền tâm và vững chí tiến lên.

Chúng đệ muội luôn thiết tha mong mỏi Hội Thánh và Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, nhất là Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, hãy tiếp tục mở thêm các Khóa Bồi Dưỡng tương tự như thế này, và đặc biệt là chú trọng tập huấn các kỹ năng chuyên môn để giúp người làm công tác Phổ Tế được thành thực tay nghề.

Kính thưa quý Anh Lớn Hội Thánh, quý chức sắc trong Ban Đại Diện, quý huynh tử kính mến,

Chúng đệ muội xét nét, biết rằng trong hai ngày qua, những lúc học tập, nghỉ ngơi, tu dưỡng, ăn uống... ắt không tránh khỏi ít nhiều thiếu sót. Chúng đệ muội mong được quý

huynh trưởng thương tình lượng thứ.

Trước giờ chia tay, tề đệ chí thành cầu nguyện Thầy Mẹ, các Đấng thiêng liêng, cùng chư Thiên Đờ Trung Bảo hộ trì và soi dẫn nhị vị Anh Lớn Giáo Sư, nhị vị Giáo Hữu, đạo huynh Huệ Khải, và các huynh tử tổ chức Khóa Bồi Dưỡng này được dồi dào sức khỏe, sáng suốt, an vui trên đường hành đạo để tiếp tục đi dắt chúng đệ muội ngày càng tiến bộ trên bước đường phụng sự Giáo Hội và nhơn sanh.

Kính chúc các huynh tử Phổ Tế chúng ta an vui trong hồng ân và che chở của Đức Đại Từ Phụ, thẳng tiến trên đường dài tu học lập công bồi đức.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lễ Sanh **THƯỢNG TÀI THANH**
(NGUYỄN THANH TÀI)
Thánh đường Quảng Nam
30-3 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021)

CẢM TƯỞNG
SAU KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ
HAI MƯƠI MỐT HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM

Lễ Sinh **THÁI THÁI THANH**
Đầu Họ Đạo Từ Quang

Trận đại dịch đang hoành hành trên hoàn cầu hơn một năm qua là thảm họa gây tổn thất và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, trong đó có những sinh hoạt đạo, chẳng hạn một số khóa học của nhà Đạo không mở được.

Sang đầu năm 2021, vẫn còn trong mùa xuân Tân Sửu, Ông Trên soi dẫn và Hội Thánh cho phép, Cơ Quan Phổ Tế kết hợp với chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Quảng Nam mở Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi một họ đạo tại tỉnh nhà từ ngày 29 đến 30-02 Tân Sửu. Có thể nói đây là nguồn lực hỗ trợ tích cực cho tất cả các Ban Phổ Tế tại Quảng Nam, giúp các nhân sự phụ trách hiểu rõ được bốn phận, trọng nhiệm của người cán bộ Phổ Tế là giữ



đạo, truyền đạo, và giáo hóa tại họ đạo của mình.

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế gói gọn trong hai ngày nhưng tề đê có cảm tưởng như một khóa học dài ngày vì lòng hân hoan ham muốn học tập. Qua Khóa Bồi Dưỡng này tề đê càng nhận thức rõ hơn rằng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài quả thật hưởng nhiều ơn phước mà cũng vô cùng nặng gánh với sứ mạng trung hưng chánh pháp để góp phần hoàn thành mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Những người làm công tác Phổ Tế cần nhận thức được ơn phước và trọng trách này, để bản thân không ngừng nỗ lực tu học, tập rèn tâm đức đạo hạnh ngõ hầu có kiến thức và vốn liếng giáo lý khả dĩ đáp ứng được hiệu quả những yêu cầu của công tác Phổ Tế tại từng họ đạo.

Mỗi Hội Thánh Cao Đài có một nguồn kinh sách riêng. Nói chung, kho tàng thánh giáo và kinh sách của Cao Đài từ công truyền phổ độ đến tâm truyền vô vi tiếp nhận qua cơ bút trải dài mấy mươi năm lịch sử quả thật là một Đại Tạng của Cao Đài. Kho tàng ấy nếu không có người đủ khả năng nghiên cứu, san định, khai thác, xiển minh thì vô vàn viên ngọc quý được Thiên Đình ban trao cũng đành chịu phôi pha mà thôi.

Do đó tề đê ước mong sao tất cả chúng ta là những người làm công tác Phổ Tế hãy không ngừng bồi dưỡng kỹ năng để đủ sức khai thác Đại Tạng của Đạo nhà. Tề đê cũng ước mong sẽ còn thêm nhiều Khóa Bồi Dưỡng chuyên sâu để nâng cao tâm đức và “tay nghề” của các cán bộ Phổ Tế.

Lễ Sanh **THÁI THÁI THANH**
(NGUYỄN PHI THÁI)
Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam

Kỷ Niệm Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế
hai mươi một họ đạo tại Quảng Nam
29 và 30-02 Tân Sửu
(10 và 11-4-2021)



HUỲNH VĂN MƯỜI



HUỲNH VĂN PHƯỚC

CẢM XÚC THÁNG HAI

Ẩn vào đâu sợi nắng tháng Hai này
Để mưa giăng núa chân người ở lại
Cơn gió thổi mát lòng đêm Nam Ngãi
Tiếng chuông ngân khua tỉnh giấc Tam Kỳ

Tay trong tay háo hức buổi quay về
Nơi hội tụ của lòng ta thạch thiết
Hành trang đầy và trào sôi nhiệt huyết
Sát vai nhau ta xốc gánh lên đường

Bồi đắp cho đời chân tánh thiện lương
Dưỡng tâm hạnh thêm đá mòn chân cứng
Phổ bày cho mối Đạo Trời chắc vững
Tế độ người còn chìm giữa cơn mê

Đường tương lai ta mãi miết đi, về
Dẫu dông bão không làm ta chùn bước
Chí đã quyết con đường lên phía trước
Một chữ thành cho rạng rỡ mai sau.

Lễ Sanh **THÁI MƯỜI THANH**

*Trưởng Ban Hành Chánh kiêm Trưởng Ban Cai Quản
họ đạo Nam Trung Hòa, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam*

NGUYỄN LÒNG

Sáng bên ba trở về nhà thánh
Học điều hay phụng sự Đạo nhà
Chiều lặng lẽ quy hồi xóm núi
Ôn từng trang ghi chép ngày qua.

Thời gian ít nhưng nhiều tỏ ngộ
Thấu hiểu thêm sứ mạng Kỳ Ba
Ôi, trung hưng bao la chánh pháp
Mà sức người hữu hạn ta bà!

Mang trách nhiệm giữ gìn, truyền đạo
Phổ Tế là giáo hóa nhiều nơi
Xin khẩn nguyện tu thân tiến đức
Dắt con lên, cậy có Ông Trời.

Thông Sự **HUỖNH VĂN PHƯỚC**

Trưởng Ban Phổ Tế

Họ đạo Trung Hòa, Quảng Nam

ĐÔI DÒNG CẢM TƯỞNG VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ

NGUYỄN THỊ HÒA
Nữ tu dòng tu Bảo Thọ

1. “*Phổ Tế là tiếng nói diều huyền của Thầy ban rưới, khác nào như giọt nước mưa xuân cho cỏ hoa được tươi tốt.*” Đó là lời Đức Trần Hưng Đạo dạy tại Tịnh Đường ngày 13-6 Nhâm Dần (Thứ Bảy 14-7-1962). Người Phổ Tế là người gieo giống, gánh vác trách nhiệm to lớn trong công cuộc phổ thông giáo lý Kỳ Ba. Nền Đạo có được xiển dương

phổ quát hay không, ắt không thể thiếu vai trò của người Phổ Tế. Bởi tầm quan trọng cũng như những khó khăn và những nhu cầu cấp thiết trong đạo sự Phổ Tế hiện nay, Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam đã mở Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi một họ đạo thuộc tỉnh Quảng Nam, trong đó có tu sinh, tu sĩ nhà tu Trí Huệ và các nữ tu Phước Huệ Đan.



Thật là một duyên lành cho tậ muội khi được tham dự Khóa Bồi Dưỡng này.

Có thể nói, mỗi ban, ngành trong họ đạo đều có những khó khăn riêng. Tậ muội may mắn được đóng góp một phần nhỏ bé (làm nhân viên) trong Ban Phổ Tế họ đạo nên hiểu phần nào những khó khăn mà người Phổ Tế đang gặp phải.

Ngay lúc khai giảng Khóa Bồi Dưỡng, đạo huynh Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh bày tỏ nỗi ưu tư: “*Trong những năm gần đây tại Quảng Nam, quý vị Trưởng Ban, Phó Ban Phổ Tế các họ đạo phần nhiều được cử lên làm Đầu Họ Đạo, Trưởng Ban Cai Quản, hoặc chuyển qua ngành Minh Tra. Do đó, có nhiều nhân sự mới thay thế chưa được dự qua một lớp bồi dưỡng nào.*” Chính vì vậy, việc tổ chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế là một việc hết sức cần thiết cho những nhân sự mới.

Ngày 29-02 Tân Sửu, Khóa Bồi Dưỡng chính thức bắt đầu trong tiết trời mát mẻ, nhờ mấy cơn mưa trái mùa bất chợt mang đến, khiến tậ muội tin rằng đó là hồng ân Thầy Mẹ chan rưới cho những đứa con sứ mạng tẩy rửa bợn trần để giữ tâm thanh tịnh, tập trung tinh thần vào Khóa Bồi Dưỡng.

2. Thật ơn phước biết bao cho Hội Thánh chúng ta, được thọ nhận chánh pháp trung hưng. Mở đầu khóa học, Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh làm sáng tỏ con đường chánh pháp Kỳ Ba, giúp người Phổ Tế nhận chân được giá trị mà gìn giữ và chú ý xiển minh để tín hữu trong họ đạo thấu suốt.

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy tại Tịnh Đường ngày 08-6- Giáp Thìn (Thứ Năm 16-7-1964): “*Đạo mở ra tại miền Nam, bắt đầu từ Tây Ninh rồi chia ra nhiều chi phái. Chi phái nào cũng chỉ lo bảo thủ lấy phần thắng về mình, đến nỗi một Thầy*

một Đạo với nhau mà coi nhau như thù địch. Công truyền và tâm truyền bị tách rời ra làm đôi nên người tu hành thì nhiều, mà phần đức ngộ đạo pháp thì ít. Nền Đạo vì thế mà Thầy đã chuyển về Trung. Tại miền Trung này Thầy đã xây dựng nên một nền trung hưng chánh pháp. Nghĩa là đem cả phần công truyền và tâm truyền hiệp lại làm một thể để cho cơ cứu độ được trọn lành.”

Đặc nhiệm mà Ông Trên ban trao cho cơ đạo miền Trung phải nói là hết sức lớn lao với sứ mạng trung hưng. Các ban, ngành cấp Hội Thánh nói chung và cấp họ đạo nói riêng càng thêm ưu tư lo lắng cho sự thụt lùi đạo nghiệp trọng đại này, trong đó ngành Phổ Tế cũng không khỏi trần trở, lo toan việc gánh vác trách nhiệm phổ thông chơn đạo, xiển minh giáo lý Đạo Trời.

3. Thấu hiểu và đồng cảm với người Phổ Tế, đạo huynh Huệ Khải giúp cho toàn khóa hiểu rõ trách nhiệm của người Phổ Tế trong cơ đạo hiện nay, để thấy được vai trò người Phổ Tế quan trọng như thế nào trong việc xiển dương chánh pháp mà Thầy đã ban trao, Hội Thánh đã giao phó.

Đạo huynh đưa ra hai yếu tố quan trọng mà người phổ tế cần có: “đạo đức bản thân” và “năng lực phổ tế bản thân”. Thật vậy! Người Phổ Tế phải luôn tự đào tạo để trở thành người hạnh đức mới cảm hóa được nhơn sanh, lời nói phổ tế mới có giá trị và đem lại kết quả nhất định. Tệ muội nghĩ: Người Phổ Tế dẫu có nhiều bằng cấp vẫn không bằng có một bằng “lòng”. Cái bằng “lòng” này được nhơn sanh “cấp” cho những người Phổ Tế là kết quả của sự thiện cảm, kính trọng và tin yêu mà nhơn sanh dành cho họ. Do vậy, thực tế đòi hỏi người Phổ Tế phải thân giáo và ngôn giáo song hành.

Bên cạnh đạo đức bản thân, năng lực phổ tế cũng không kém phần quan trọng. Như Giáo Sư Thượng Văn Thanh xác định, từ việc điều chỉnh giọng nói rõ ràng và diễn đạt rành mạch, chuẩn xác trong lời nói, đứng đắn trong hành vi cử chỉ, kiến thức đạo học sâu rộng cho đến cách trình bày đề tài phải logic, phù hợp với căn trí, thị hiếu của nhơn sanh, và truyền được cảm hứng cho người nghe – tất cả các yêu cầu này quả hết sức khó khăn, không phải ai cũng đáp ứng được.

Phần nhiều người Phổ Tế còn vướng bận gia đình, chưa nhẹ gánh mưu sinh nên tâm trí dễ bị chi phối và thời gian dành cho việc nghiên cứu đề tài, học hỏi nâng cao tri thức có phần giới hạn. Vì thế, Giáo Sư Thượng Liêm Thanh rất trân trọng thành phần xuất gia tu học, hành đạo trong Hội Thánh.

Người Phổ Tế chẳng khác nào diễn viên trên sân khấu “biểu diễn” tài năng để thu hút sự chú ý lắng nghe, theo dõi của “khán giả”. Hơn nữa, ngày nay công nghệ thông tin bùng nổ, rất dễ tìm kiếm, cập nhật tri thức nhân loại. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, ai cũng có thể xem hoặc nghe những đề tài thuyết đạo do các giảng sư chuyên nghiệp ở các tôn giáo bạn. Trong khi đó, người làm công tác Phổ Tế của chúng ta chưa được đào tạo một cách bài bản. Mang trọng trách lớn lao nhưng chuyên môn nghiệp vụ chưa tương xứng nên không tránh khỏi một số người Phổ Tế không đủ tự tin thực thi trách vụ, hoặc tệ hơn nữa là thói chí bỏ cuộc. Chính điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự phổ tế trầm trọng.

4. Trong bài *Kinh Thuyết Pháp* có hai câu: *“Trường phổ tế khó khăn lắm nổi. / Cây thánh tâm sửa đổi tánh phàm.”* Ngoài khả năng vốn có (tự lực) của người Phổ Tế, sự hộ trì, soi dẫn

(tha lực) của các Đấng thiêng liêng không thể thiếu. Chính vì vậy, việc cầu nguyện là điều không thể phớt lờ hoặc bỏ qua khi làm Phổ Tế. Cầu nguyện không chỉ từ lúc bắt đầu thuyết trình mà ngay khi nghĩ đến đề tài cần viết.

Tại thánh thất Từ Quang, ngày 09-01 Bính Thân Thứ Hai (20-02-1956), Đức Lý Thái Bạch dạy: “*Sự cầu nguyện để gieo tư tưởng nơi cõi xa xăm. Không phải sức các hiền mà thôi, trên xanh có các Đấng thiêng liêng sẽ hộ trì chuyển tiếp.*” Vậy, cầu nguyện là sự giao cảm cùng Ông Trên để được soi rọi giúp người Phổ Tế nghĩ đúng, nói đúng. Bởi thế, tậ muội rất đồng cảm với những lời cầu nguyện của đạo huynh Huệ Khải trong phần mở đầu bài giảng.

Tậ muội được củng cố thêm niềm tin vào sức diệu mầu của cầu nguyện vì mới đây, theo bản tin hằng ngày của *Vatican News*, tậ muội biết rằng trong bài giảng sáng ngày 21-4-2021, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã chia sẻ suy tư của ngài về giá trị của khẩu nguyện (lời cầu nguyện nói ra bằng miệng). Ngài nhắc nhở rằng những lời này là những lời duy nhất mà Thượng Đế muốn nghe, những lời đưa chúng ta đến với Thượng Đế; đừng kiêu ngạo xem thường khẩu nguyện.⁽¹⁾

5. Nhân nhắc tới lời khuyên “*đừng kiêu ngạo*” của Đức Giáo Hoàng như dẫn trên, tậ muội nhớ tới lời nhắc nhở của Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh (Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế) trong bài giảng “*Tâm Đức Đạo Hạnh Người Phổ Tế*”. Anh Lớn bảo: “*Mỗi khi trình bày giáo lý nên chuẩn bị cẩn thận. Hiểu biết và thông cảm thánh chúng, nói sao cho phù hợp*

⁽¹⁾ https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-04/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-khau-nguyen.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-VI

người nghe, giúp họ hiểu đạo, tu hành. Tránh các kiểu khoe khoang, tự đề cao, mượn diễn đàn để chê bai trách móc. Nên chân thực và khiêm tốn.” Và tậ muội liên tưởng đến danh ngôn của triết gia Socrates: “*Càng học thì tôi càng nhận ra mình kém hiểu biết.*” (*The more I learn, the less I realize I know.*) Người có kiến thức càng phong phú thì càng khiêm tốn.

Người khiêm tốn luôn quán chiếu nội tâm, phản tỉnh nội cầu để nhìn thấy chỗ khuyết thiếu của mình và thừa nhận mỗi người đều có ưu điểm và sở trường, mỗi người đều đáng giá để được tôn trọng và học hỏi. Những nhà lãnh đạo tài ba thường khiêm tốn, luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, nên họ được cấp dưới tín nhiệm. Vì vậy, sự cầu nguyện cộng với đức khiêm tốn không những góp phần thành công cho người làm công tác Phổ Tế mà còn mang đến những cơ hội cho người Phổ Tế học hỏi.

6. Sáng ngày 30-02 Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh hướng dẫn nghệ thuật thuyết trình. Tiếp theo đó, buổi sáng cùng ngày, bài giảng của đạo huynh Lễ Sanh Thượng Quang Thanh được học viên hăng hái tham gia thảo luận, tạo nên không khí sôi động trong lớp học và phản ánh được phần nào khả năng tư duy, sở đắc đạo học cũng như năng lực phổ tế của các học viên.

Buổi chiều cùng ngày, Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh trình bày đề tài “*Tương Quan Giữa Phổ Tế Với Các Ban Trong Họ Đạo*”. Nhờ đó, tậ muội lãnh hội rằng người Phổ Tế còn có vai trò kết nối, hàn gắn với các ban, ngành trong họ đạo để tạo nên sự đoàn kết, hòa ái thúc đẩy công việc của họ đạo tiến triển.

7. Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế diễn ra vốn vẹn có hai ngày, thời gian quá ngắn nên ngoài những điều bản thân tâm đắc, tề muội xin được đóng góp những suy nghĩ, ước mơ của tề muội như sau:

- Thời lượng phân bố không đủ để truyền tải hết nội dung các bài giảng.

- Ban Tổ Chức không phân chia nhóm để thảo luận về lý thuyết và thực hành kỹ năng phổ tế.

- Nội dung các bài giảng còn nặng về lý thuyết, chưa đi sâu và cụ thể vào những kỹ năng phổ tế cần thiết và cơ bản nhất.

- Ở phần thảo luận chung tại hội trường và chương trình sinh hoạt giao lưu, các học viên cũng là người làm công tác Phổ Tế chưa mạnh dạn (hoặc không đủ thời gian) nêu ra thực trạng phổ tế tại họ đạo và chưa có cơ hội chia sẻ những giải pháp hay biện pháp khả thi nhằm khắc phục những thực trạng đó.

Tề muội trộm nghĩ, Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam và Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh cần có thêm nhiều dịp lắng nghe, trao đổi, chia sẻ quan điểm với những người làm công tác Phổ Tế tại các họ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đạo sự Phổ Tế. Từ đó tạo nên một sự thống nhất hành động và sự đồng thuận hưởng ứng từ học viên – những người luôn đi sâu, đi sát với đạo sự Phổ Tế ở họ đạo.

Cơ Quan Phổ Tế và Ban Đại Diện Hội Thánh cần có các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn (một năm, ba năm, năm năm) nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác Phổ Tế, đặc biệt là các tu sinh, tu sĩ của hai nhà tu Phước Huệ Đàn và Trí Huệ.

Tuy nhiên, việc giải quyết những khó khăn đạo sự Phổ Tế không phải ngày một ngày hai. Để có được kết quả mong muốn, điều ấy không phải chỉ riêng ý chí và hành động của Cơ Quan Phổ Tế và Ban Đại Diện Hội Thánh, mà còn phụ thuộc vào ý chí học hỏi và nguyện lực phụng sự của từng nhân sự trong ngành Phổ Tế cũng như các ban, ngành tại họ đạo.

8. Mặc dầu có một số hạn chế nhưng thật sự Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế đã thành công, từ việc Ban Tổ Chức sắp xếp các đề tài khéo léo, hợp lý đến cách các giảng viên trình bày đề tài rõ ràng, thu hút. Có thể tin tưởng đây là bước khởi đầu cho sự tiến bộ của người làm công tác Phổ Tế và phát triển ngành Phổ Tế ở mỗi họ đạo. Chính vì vậy, đạo huynh Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh (chức sắc đại diện Hội Thánh tại Quảng Nam) bày tỏ sự vui mừng: *“Người đời với sự trông mong của họ mô tả bằng lời nói ‘nắng hạn gặp mưa rào’, chúng ta ở đây hiểu theo hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen của nó là trong một thời gian nắng hạn, thời tiết oi bức, khi khai mạc khóa này, Ông Trên đã ban cho mấy trận mưa rào làm khí trời mát mẻ. Nghĩa thứ hai là chúng ta có ý định tổ chức Khóa Bồi Dưỡng này từ năm 2018 nhưng vì lũ lụt, dịch bệnh kéo dài, chúng ta phải hoãn cho đến hôm nay, và đã tổ chức Khóa Bồi Dưỡng này với kết quả viên mãn. Đó là nhờ hồng ân của Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng, nhờ lòng thương yêu, tâm huyết của quý Anh Lớn, mặc dầu tuổi cao, đạo sự đa đoan nhưng vẫn dành trọn thời gian chăm lo cho khóa học.”*

9. Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế đã khép lại nhưng vẫn còn đâu đó dư âm, dấu ấn khó phai trong tâm khảm của tề muội.

Những bài giảng thiết thực của quý Anh Lớn tạo nên một động lực mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của người Phổ Tế với trọng trách xiển dương chánh pháp Kỳ Ba. Chúng tộ muội xin nguyện luôn un đúc đức tin, không ngừng trau dồi tâm hạnh, nâng cao kiến thức đạo học và thế học, nỗ lực tu hành lập công, tuân vâng lời dạy của Ông Trên (giữ đạo và truyền đạo) hầu đền đáp một phần bé nhỏ công ơn của quý Anh Lớn dìu dắt, quý vị tiền bối đã hy sinh vì Đại Đạo và hơn thế nữa là Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng luôn từ bi, lân mẫn, hộ trì.

*Nguyện chung thủy giữ nền quốc đạo
Nguyện phổ thông đền báo ơn dày.
(Kính Hâm)*

Tộ muội chí thành cầu nguyện cho cơ đồ sự nghiệp Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài với sứ mạng trung hưng luôn được phát triển kiện toàn; đạo sự tại mỗi họ đạo của các ban, ngành nói chung và ngành Phổ Tế nói riêng được thông suốt, thuận lợi dưới sự soi dẫn của Ông Trên. Kính cầu nguyện cho quý Anh Lớn, quý huynh tỷ dồi dào sức khỏe và tâm lực; luôn luôn sống, tu học và hành đạo trong Thánh Linh của Từ Phụ và các Đấng thiêng liêng.

*Thôi thì thôi chuyển đồ buổi chót
Lòng dạn lòng đắng ngọt chớ nao
Người xưa để lại người sau
Gieo mầm sống đạo biết bao vương tròn.
(Đức Quảng Đức Chơn Tiên)*

NGUYỄN THỊ HÒA

Tu xá Phước Huệ Đàn, Tam Kỳ, 28-4-2021

MỘT VÀI ĐIỀU TÂM ĐẮC TRONG KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ HAI MƯƠI MỐT HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM

TRẦN THỊ THU MINH
Nữ tập tu dòng tu Bảo Thọ

1. Thật hữu duyên cho những nữ tu dòng tu Bảo Thọ chúng em được cùng với các tu sinh, tu sĩ nhà tu Trí Huệ, thành viên trong Ban Phổ Tế hai mươi một họ đạo tại Quảng Nam tham gia Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế vào hai ngày cuối tháng Hai năm Tân Sửu.

Trong tiết thanh minh của mùa xuân – mùa sinh trưởng của đất trời vạn vật, mùa khởi đầu năm mới, khi mà khí trời cũng trong sáng, quang đặng và thanh khiết nhất – Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế mở ra như báo hiệu một năm ngành Phổ Tế hành đạo hanh thông, tăng trưởng, đem nguồn suối giáo lý tuôn chảy đến từng thánh sở, hòa vào tâm khảm từng tín đồ.

Đến với Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế, chúng em được các Anh Lớn hướng dẫn những bài học thiết thực liên quan đến ngành Phổ Tế. Sau Khóa Bồi Dưỡng, khi đã trở về, dư âm về những bài giảng vẫn hiện hữu trong tâm em.

Sau đây em xin chia sẻ một vài điều tâm đắc trong Khóa Bồi Dưỡng vừa qua.

2. Mở đầu phần trình bày *Trách Nhiệm Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay* vào buổi chiều ngày 29-02 Tân Sửu, đạo huynh Huệ Khải đã cầu nguyện: “*Con cầu nguyện Đức Chí Tôn và Liệt Thánh Tông Đồ ban rưới hồng ân cho con sáng suốt, nghĩ đúng, nói đúng chánh pháp Kỳ Ba để con được góp một hạt cát nhỏ bé thô mộc vào bay hồ xây dựng thành công con đường sứ mạng trung hưng.*”



Một sự mở đầu bài học đã để lại ấn tượng trong em.

Cầu nguyện là một điều thật sự cần thiết đối với người con áo trắng. Đặc biệt với những người Phổ Tế (có trọng trách phổ truyền giáo lý Đạo Trời), sự cầu nguyện trong mỗi lần thuyết minh là điều không thể thiếu. Việc cầu nguyện của những người Phổ Tế phải được thực hiện ngay từ khi đề tài còn phôi thai, chưa hình hiện ra con chữ trên trang giấy. Trong suốt quá trình chuẩn bị bài, nhờ vào cầu nguyện Ôn Trên, chúng ta sẽ được soi dẫn mà có thể đưa ra những ý đúng, lời hay trong mỗi bài thuyết minh giáo lý.

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy chúng ta rằng “*nhích chơn há mệnh là đã gây ra tội lỗi rồi*”. Những người Phổ Tế dùng câu chữ, lời nói để mà hành đạo, thế nên chúng ta cần thận trọng, dè dặt, và cầu nguyện Ôn Trên soi dẫn để chúng ta

nghĩ đúng, nói đúng chánh pháp, tránh vô tình lâm vấp phải lỗi lầm. Ngoài ra, cầu nguyện chính là lúc chúng ta lắng lòng liên kết cùng Thầy. Khi đã gần Thầy rồi thì mọi việc đều hanh thông.

3. Cũng trong buổi chiều hôm đó, khi đạo huynh giảng viên tự nhận mình là “một đứa em nhỏ bé mới học đạo trong nhà đạo Kỳ Ba”, thì một bài học nữa mà em khắc ghi đó là lòng khiêm tốn. Cũng như câu chuyện nhà bác học Albert Einstein là tác giả thuyết tương đối; mặc dù được tôn xưng là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, nhưng ông vẫn rất khiêm tốn. Có lần, một nhà báo hỏi nhờ đâu ông tìm ra thuyết tương đối; nhà bác học trả lời: “*Mọi người may mắn hơn tôi là hiểu được không gian và thời gian ngay từ khi còn bé. Còn riêng tôi, do trí khôn chậm phát triển nên lúc lớn rồi tôi vẫn chưa hiểu được thế nào là không gian và thời gian, vì vậy tôi đã gắng công để tìm hiểu và tình cờ đi đến thuyết tương đối.*”

Lời nói ấy hết sức khiêm tốn, không khoe khoang tài năng của mình, khiến người khác càng khâm phục. Lòng khiêm tốn của những người đầy tài năng nhưng tự nhận mình bé nhỏ cần học hỏi là tấm gương cho những hậu bối như chúng em noi theo. Đức tính này là yếu tố tích cực để thành công trong việc tu thân hành đạo của mỗi cá nhân, mà đặc biệt mỗi người Phổ Tế lại cần hơn nữa, như lời Đức Quan Thánh Đế Quân dạy tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam vào Tuất thời, ngày 01-02 Tân Hợi (Thứ Năm 25-02-1971): “*Đức tính khiêm tốn, tinh thần phục thiện là món bửu bối quý giá vô cùng để giúp người tu thân hành đạo có được những cử chỉ khả ái, tác phong dễ thương, tư cách đức độ, việc*

làm nhân từ khả dĩ gây được bầu không khí hiền hòa với những người đối diện.”

Hai món bửu bối “*khiêm tốn*” và “*phục thiện*” này quý vô ngần; mỗi người Phổ Tế cần gìn giữ và mang theo bên mình luôn luôn. Khi đến các thánh sở, thánh đường, hội trường thuyết minh giáo lý, sẵn có món bảo bối này rồi thì ngay từ bước đầu chúng ta đã gieo được thiện cảm, lòng tin yêu nơi mọi người. Lúc này những lời chúng ta nói ra dễ được cảm thông, công cuộc phổ truyền giáo lý dễ đi đến chỗ thành công.

4. Con đường đem Đạo màu phổ hóa khắp nơi nơi thật vinh quang song cũng lắm nỗi khó khăn. Nhưng với những gì mà Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế cung cấp, dù trong thời gian ngắn ngủi, vẫn đủ thấy được cái tâm và cái tầm đối với ngành Phổ Tế của hai Anh Lớn Giáo Sư đứng đầu Cơ Quan Phổ Tế của Hội Thánh.

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế lần này đã khơi gợi nhiều vấn đề khó khăn mà ngành Phổ Tế còn gặp, để rồi chúng ta cùng chung tâm và chung tay giải quyết những tồn đọng hầu đưa con thuyền Phổ Tế trương buồm tiến mạnh về phía trước trong những năm sau này.

Chúng ta tin tưởng rằng mọi việc chi chi cũng có Thầy. Nơi không trung Thầy vẫn hằng dõi theo từng bước chân của đàn con. Mà theo cảm nhận của bản thân em, Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế diễn ra có sự hộ trì của Ông Trên thật nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà các bài giảng được tiếp nối một cách mạch lạc, ý người trước kế hợp với người sau. Thật vậy:

- Để khơi gợi về cái đức người Phổ Tế cần có, trong phần trình bày của đạo huynh Huệ Khải có nhắc đến lời Đức Ngộ: “*Giáo lý nhích môi là tuôn ra những câu triết lý mà lòng mình đen tối, giống bồ đề không sanh nở nào thấy gì tình thương và sự sống đời đời thì dù có truyền đạo bốn phương cũng chỉ là cầu lấy cái danh, rước lấy cái tội.*”

- Thế rồi Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh tiếp nối với đề tài *Tác Phong, Đạo Hạnh Của Người Phổ Tế*.

- Hay trong đêm giao lưu 10-4, một vị đạo huynh nhắc đến vấn đề không chỉ người Phổ Tế mà các ban ngành khác trong mỗi họ đạo cũng cần kiện toàn để nhơn sanh tin tưởng.

- Sang ngày hôm sau, Chủ Nhật 11-4, Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh trình bày đề tài *Tương Quan Giữa Phổ Tế Và Các Ban Ngành Trong Họ Đạo*.

Quả là có sự hộ trì, soi dẫn của Ông Trên. Vậy thì chúng ta yên lòng tin tưởng rằng mọi việc dù lớn bé đều có Ông Thầy soi dẫn, để mỗi khi lỡ thối chí ngã lòng, chúng ta tự sách tấn cho mình bằng cách ngâm nga lời thánh thi của Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn:

*Lòng con tin Đấng Cao Đài
Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.*

TRẦN THỊ THU MINH
Tu xá Phước Huệ Đàn, 16-4-2021

LỜI TÂM TÌNH TRONG BUỔI BẾ MẠC

Giáo Sư **THƯỢNG LIÊM THANH**
*Phó Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài*

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Xin phép Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh.

Kính thưa quý đạo huynh trong Ban Đại Diện và cũng là Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế,

Kính thưa toàn thể chư học viên Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế,

Giờ này chúng ta sắp sửa chia tay và Ban Tổ Chức muốn chúng tôi có một vài điều nhận xét cũng như để nhắn gởi, nhắc nhở nhau trên con đường chúng ta đang lập nguyện để mà phụng đạo. Tôi thấy điều đó rất cần thiết và cũng là điều chúng tôi muốn nói với tất cả anh em chúng ta.

Chúng ta đang nối tiếp cuộc hành trình để làm công việc Thầy giao phó cho cơ đạo miền Trung. Hành trình này quan trọng là ở những con người làm công việc gieo rải giáo lý của Thầy. Đó là các anh em Phổ Tế, những người làm Phổ Tế.

Trước hết, chúng tôi xin thưa với tất cả quý vị, khi về đây chúng tôi đã cảm thấy không khí thoải mái, có một sự hân hoan, có một sự phấn khởi bởi vì cơ sở này đã được chỉnh trang; trước là có nhà tu Trí Huệ, sau đó là chỉnh trang thánh

đường rất sáng sủa. Không gian này là không gian tâm linh. Phải nói đây là một không gian tâm linh thông thoáng làm cho con người đến đây cảm thấy mình đang hòa với thiên nhiên, hòa với vạn pháp.

Rồi đến với lớp học này là những con người có mộng ước đi vào con đường tâm linh. Cái không khí ở đây làm chúng tôi cảm thấy vui. Không những chúng tôi mà những người về đây như huynh Huệ Khải cũng nói rằng nơi đây trong tương lai có thể đào tạo chức sắc và chức việc, đào tạo những con người của tương lai. Anh rất phấn khởi. Đó là điều thứ nhất.

Điều thứ nhì, chúng tôi có lời khen ngợi Ban Tổ Chức ở đây rất tận tụy, chuẩn bị kỹ càng mọi việc. Từ chương trình cho đến các bộ phận, ai ai cũng làm việc có kết quả ngon lành, rất được.

Về phần phục vụ, chúng tôi cũng thấy rằng anh chị em trong bộ phận hậu cần lo liệu tất cả mọi thứ đều chu đáo, từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Chúng tôi thực sự có lời khen ngợi.

Về phần Ban Giảng Viên, có thể nói là chúng tôi có một phần nào đó chưa trọn vẹn, bởi vì chúng tôi chưa có đầy đủ tài liệu để sẵn sàng cung cấp cho các học viên. Vậy, chúng tôi xin nhận thiếu sót.

Về phần học viên, thì thưa tất cả quý vị, Quảng Nam này có hai mươi một thánh thất. Quý vị Đầu Họ đến dự lễ khai mạc xong rồi vẫn còn lưu lại đây để tiếp tục theo dõi Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế. Như vậy chúng tôi cảm thấy tinh thần hưởng ứng của mọi người rất tốt. Khi nghe giảng thì anh chị em đã rất tập trung.

Nói thêm về phần học viên, có thể thấy rằng ở nơi này quy tụ những con người gồm hai thành phần: một thành phần để giữ độ cứng độ bền; một thành phần nữa để làm nên cái vẻ đẹp vẻ sáng. Về độ cứng độ bền thì tương đối có đủ, nhưng về vẻ sáng vẻ đẹp dường như kiếm chưa được nhiều. Không phải chỉ mới bây giờ mà trước đây đã có đòi hỏi và mai sau vẫn còn đòi hỏi. Nghĩa là lúc nào cũng phải chặt lọc thêm. Tôi có làm bài thơ *Chặt Lọc* như thế này:

*Chùng như còn lấm bênh bồng
Chùng như chưa đủ dẫm hồng nhân gian
Nối chân bái thắm trướng ngàn
Gom tình bốn hướng lọc trang anh tài
Nâng niu từng bước tương lai
Xem trong dấu vết hình hài đã qua
Chặt chịu nộ biếc đài hoa
Kết thành vương miện hài hòa xưa sau
Cho đời đẹp sắc tươi màu
Cho người nhận rõ vàng thau Đạo nhà.*

Đạo của chúng ta đây là Đạo nhà, cái đạo mà trước kia chưa có:

*Thích, Nho, Gia, Lão nước ngoài
Ngày nay mới thấy Cao Đài Nam bang.*

Đây là cái Đạo mà người trong nước chúng ta chưa quý, chưa thấy là quý, còn ngộ nhận là vàng thau lẫn lộn, là góp lại cái này góp lại cái kia. Ta phải làm sao để cho đẹp sắc tươi màu, cho đời thấy rõ là vàng thật sự. Bởi vậy mới nói:

*Cho đời đẹp sắc tươi màu
Cho người nhận rõ vàng thau Đạo nhà.*

Đây là vàng thực sự, nhưng mình chưa làm được nhiều để cho đời thấy cái vẻ đẹp vẻ sáng của Đạo nhà. Chúng ta phải ra sức "*Gom tình bốn hướng lọc trang anh tài*" là ở chỗ đó. Muốn có những "*trang anh tài*" đó, chúng ta phải làm sao? Chúng tôi thấy tất cả anh em, như anh Giáo Văn với tôi đây là cư sĩ, có gia đình, có vợ có con, khi ra hành đạo, xuất thân hành đạo thì phải làm sao như lời Đức Lý Giáo Tông dạy:

*Việc đời, việc đạo, việc nhà
Phải cho tương đắc mới là nên công.⁽¹⁾*

Nhưng muốn đủ "*trang anh tài*" làm nên vẻ đẹp vẻ sáng thì chúng ta phải có những con người xuất gia phụng đạo mới được. Hồi xưa cụ Thanh Long không cưới vợ để mà thông dong. Cụ có làm một bài thơ thế này:

*Ta có gì mà thương mà tiếc
Ta có gì mà thiết mà tha
Tắm thân không cửa không nhà
Vợ là non nước, con là cỏ cây
Thân sá gì rày đây mai đó
Chí những mong nước nọ non này
Phương trời chim mặc sức bay
Nước khơi cá lội, thú thay ngũ hồ!*

Cụ cũng thích thú đi đó đây. Cụ không gia đình, không vợ không con để hưởng cái thú này, và trong bài thơ cụ ngầm tỏ bày cái ý là muốn rảnh rang để làm cái việc phụng đạo. Xuất gia để mà phụng đạo chứ không phải xuất gia để thoát mình ra hưởng an nhàn sung sướng.

⁽¹⁾ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 19-02 Bính Dần (Thứ Sáu 28-3-1986).

Đức Trần Hưng Đạo có dạy bốn câu mà tôi thấy quý tỷ dòng tu Bảo Thọ đã đem làm tấm biển tặng cho nhà tu Trí Huệ. Bốn câu đó như sau:

*Lấy thiên hạ làm thân muôn thuở
Lấy nước non làm vợ chung tình
Bao la trời đất gia đình
Còn ai đâu nữa, ta mình riêng tư.⁽²⁾*

Chỉ có những con người lấy trời đất làm nhà, lấy nước non làm vợ làm con thì mới đủ sức làm nên xã hội đại đồng như ông Trời giáo huấn.

Tôi rất mừng là tại Tam Kỳ này có được một nhà tu cho nam và một nhà tu cho nữ. Tôi thương các em lắm. Không dễ gì trong thời buổi này có được những con người chấp nhận từ bỏ hưởng thụ. Nhưng các em đã chấp nhận đi vào trong nhà tu để sống với nhau, để cùng nhau làm nên vẻ đẹp vẻ sáng của Đạo Tam Kỳ. Chúng ta phải biết nâng niu những nụ biếc, những cành hoa ấy để “*Kết thành vương miện hài hòa xưa sau*”.

Những con người như chúng tôi là những con người lớp trước, như những đài hoa làm nên độ cứng độ bền. Còn các em là những nụ biếc, búp hoa đương nở. Hai thành phần này kết hợp với nhau. Chúng ta không bỏ qua quá khứ, không phủi ơn quá khứ, mà phải công nhận quá khứ. Quá khứ là những bậc đã hy sinh, là những đài hoa. Phải có những đài hoa để cho Hội Thánh chúng ta mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Chúng tôi, như anh Giáo Văn, anh Giáo Thuần, là lớp người

sắp bước qua. Chúng tôi vì vậy luôn ngong ngóng về lớp người kế thừa, nối tiếp. Nhìn thấy hai nhà tu chính là hạnh phúc được nhìn thấy tương lai còn có những con người nối tiếp. Chúng tôi rất mừng. Hội Thánh rất mừng.

Ở đây quý huynh tại Tam Kỳ đã làm được công việc mà chúng tôi thấy rất quý. Đó là tu sửa được thánh đường, làm nhà tu, và chiêu mộ được số em tu sinh, tu sĩ ở đây. Tôi thấy các em tu ở đây có nhiều cái mà mình có thể hy vọng. Các em có tâm, có nguyện, và có năng lực. Chúng ta có những con người làm nên độ cứng độ bền. Chúng ta có rất nhiều những con người chấp nhận làm những viên đá xù xì để chôn xuống làm nền móng vững chắc cho một lâu đài nguy nga bên trên. Nhưng cái được xây lên nền móng đó muốn được vẻ đẹp vẻ sáng thì đòi hỏi phải có những con người xuất thế. Các anh em ở đây cố gắng duy trì tinh thần và xây dựng nhà tu này, cơ sở này. Ở đây trong tương lai sẽ tổ chức nhiều chương trình huấn luyện. Huấn luyện mà tổ chức ở đây thì rất tốt.

Thôi thì có mấy lời tâm tình, và có phần xúc động, xin quý anh em thông cảm. Rất trông mong là ở đây chúng ta xây dựng được cho từng mỗi con người nhứt tâm về sứ mạng trung hưng. Ai cũng mong muốn như vậy.

Cảm ơn tất cả quý vị và mong có ngày gặp lại.

Giáo Sư **THƯỢNG LIÊM THANH**
Thánh đường Quảng Nam
30-3 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021)

⁽²⁾ Trung Hưng Bửu Tòa, 09-01 Giáp Dần (Thứ Năm 31-01-1974).

LỜI BẾ MẠC

Giáo Hữu **THƯỢNG THUẦN THANH**
Chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chương
Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó
Chương Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh,

Kính thưa tất cả quý vị Đầu Họ Đạo, quý học viên,

Thưa tất cả quý vị,

Người đời diễn tả sự trông mong của mình là “như cơn nắng hạn gặp mưa rào”; chúng ta ở đây hiểu theo hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen của nó là sau một thời gian nắng hạn, thời tiết oi bức, khi chúng ta khai mạc Khóa Bồi Dưỡng này thì Ông Trên đã ban cho mấy cơn mưa rào làm mát mẻ không khí. Nghĩa bóng là chúng ta dự định mở khóa học này vào năm 2018 nhưng vì lũ lụt, vì dịch bệnh kéo dài, mong mỗi mãi cho đến hôm nay chúng ta mới tổ chức được và đạt được kết quả viên mãn.

Như Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh đã nhận xét, nhờ hồng ân của Thầy Mẹ và các Đấng thiêng liêng, nhờ lòng ưu tư tâm huyết của quý Anh Lớn mặc dù tuổi cao nhưng vẫn



Tỉnh đạo Quảng Nam, chiều Chủ Nhật 11-4-2021:
Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc đại diện Hội Thánh
Truyền Giáo Cao Đài tại tỉnh Quảng Nam bày tỏ cảm tưởng trong
lễ bế mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế 21 họ đạo tại Quảng Nam.

*Ảnh chụp màn hình từ video của
tu sinh Võ Thanh Giáo (nhà tu Trí Huệ, Tam Kỳ)*

dành trọn thời gian, công việc để chăm lo cho Khóa Bồi Dưỡng. Những bài giảng, những lời phát biểu tâm tình thiết thực đối với bốn đạo, đối với những học viên của chúng ta cũng giống như một trận mưa rào tưới mát mỗi tâm hồn của chúng ta và bốn đạo Quảng Nam. Tất cả các học viên trong khóa này đều dự khóa đến thành công viên mãn.

Trong giờ bế mạc, trước hết với tư cách là Ban Đại Diện, Ban Tổ Chức xin cúi đầu khấu tạ hồng ân của Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng, chư Thánh Thiên Đờ Trung Bảo đã gia hộ cho chúng ta; cảm tạ tấm lòng ưu tư vì cơ đạo miền Trung,

với Quảng Nam nói riêng, quý Anh Lớn đã đến, đã làm việc hết mình suốt hai ngày qua.

Và một điều nữa, xin cảm ơn tất cả các họ đạo tại Quảng Nam đã thực hiện một cách nhiệt tình cái chung quyết của cuộc họp hội nghị cuối năm và đã đến dự lễ khai mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế.

Xin cảm ơn tất cả chư học viên là Trưởng, Phó Ban Phổ Tế, nhân viên Phổ Tế các họ đạo với tinh thần cầu tiến ham tu, ham học, tha thiết với việc phụng sự Giáo Hội, phụng sự nhân sinh đã đến tham dự Khóa Bồi Dưỡng đầy đủ, tuân giữ nội quy, nhiệt tình, chí thành trong việc học hỏi với một tinh thần như lời phát biểu của đại diện học viên.

Trong sự thành công của khóa học hôm nay, thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các thành viên trong Ban Tổ Chức đã phục vụ hết mình, coi công việc của Giáo Hội, của Đạo cũng như là công việc của nhà, không cần nhắc bảo, tự nguyện làm việc. Trước hết là quý chị em, quý cô trong ban ẩm thực; quý vị cũng cảm thấu được cái tinh thần của Phổ Tế và đã thực hiện công việc của mình trong hai ngày qua. Đó là hai ngày với sáu bữa ăn luôn thay đổi món ăn; mỗi bữa, mỗi món không trùng với nhau từ sáng 29 đến chiều 30, đem lại sự ngon miệng thích thú, hợp với khẩu vị của tất cả thực khách. Rồi tất cả những anh em, chị em ở tiểu ban khác cũng làm việc hết mình. Cụ thể như chị em ở nhà tu Phước Huệ về tham gia ban kinh lễ, tham gia cúng lễ tại thánh đường. Tất cả các em ở nhà tu Trí Huệ đã trở thành lực lượng thường trực ở đây. Công việc mỗi khi tổ chức lễ hội thì trước, trong và sau lễ, Ban Đại Diện cũng đều điều động các em. Nhờ lực lượng thường trực này Ban Đại

Diện đã giải quyết hiệu quả được rất nhiều công việc. Cảm ơn tinh thần của tất cả các em.

Qua lời phát biểu của Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh khi nghĩ về cơ đạo tại Quảng Nam này, toàn thể bốn đạo chúng ta đều nhớ rõ: Khi hình thành cơ đạo về Trung thì bộ phận Tứ Linh là lớp trẻ vô danh đặt chân lên làng Bất Nhị, huyện Điện Bàn; từ đó mới phổ truyền cơ đạo đến khắp các vùng miền toàn tỉnh. Từ năm 1935 cho đến 1965 là ba mươi năm đã hình thành được hai mươi ba họ đạo và một số cơ sở. Cái thứ hai cũng một sự hân hạnh là được Ông Trên và Hội Thánh đặt để cho cái đất Quảng Nam này có hai nhà tu Phước Huệ Đàn và Trí Huệ thì đó cũng là một ân phước.

Những lời nhắc nhở của quý Anh Lớn đại diện cho Hội Thánh, Ban Đại Diện chúng em cũng nguyện làm hết sức mình, trên có sự hộ trì của Thiêng Liêng và có sự điều độ của Hội Thánh, đồng thời có sự cộng tác nhiệt tình hết mình của toàn thể bốn đạo trong các họ đạo tại Quảng Nam. Chúng em tin chắc rằng cơ đạo nơi này mỗi ngày được hanh thông, phát triển như lời nhắn nhủ trước nay của quý Anh Lớn.

Cuối cùng, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng chắc chắn rằng không sao tránh khỏi những thiếu sót trong khâu tổ chức. Kính mong quý Anh Lớn cùng tất cả quý vị hoan hỷ bỏ quá cho Ban Tổ Chức.

Một lần nữa, xin cầu nguyện Thầy Mẹ, các Đấng thiêng liêng, chư Thánh Thiên Đờ Trung Bảo ban hồng ân cho quý Anh Lớn dồi dào sức khỏe để rồi còn về với Quảng Nam thêm nhiều khóa nữa. Trong năm này có ba khóa: Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế các họ đạo, Khóa Tu Tập Thành Nhân, và Khóa Bồi Dưỡng cho Ban Cai Quản, Ban Trị Sự.

Năm nay trong chương trình hành đạo, Ban Đại Diện dự tính sẽ có Hội Trại Quảng Truyền 4 ở tại thánh đường này nhưng do Ban Phụ Trách Gia Đình Hưng Đạo Hội Thánh định tổ chức khóa hội trại ngành Thanh tại Kim Quang Minh Đài ở Bình Định cho nên Ban Đại Diện chưa tổ chức hội trại Quảng Truyền 4 và dự tính sang năm sẽ tổ chức.

Thì đó là những sự tổ chức, hoạt động đạo sự để gìn giữ, để bồi cho lớp tuổi trẻ về sau giữa lúc cảnh đời có bao nhiêu cái xáo trộn, bao nhiêu cám dỗ đi vào con đường trụy lạc ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân của các em. Chúng ta làm hết mình, còn có ơn Thầy điều độ và ơn chư Thánh dắt dìu.

Chúng tôi cũng có những niềm tự hào mỗi khi đi dự họp ở bên Mặt Trận, hoặc các cuộc họp của nhà nước, họ cũng thẳng thắn nhận xét rằng ở những nơi nào có đông đồng bào có đạo, có giáo dục tốt cho lớp tuổi trẻ, thì ở nơi đó ít xảy ra những tội phạm, những tệ nạn. Tức là nhà nước công nhận như vậy.

Mỗi lần nữa, chúng tôi xin chí thành cầu nguyện Thầy ban ơn lành cho tất cả chúng ta.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Giáo Hữu **THƯỢNG THUẦN THANH**
Thánh đường Quảng Nam
30-3 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021)

VĨ THANH

Kính thưa quý chức sắc, chức việc, và quý đạo hữu,

Tập BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021) tạm khép lại nơi đây. Vì lý do kỹ thuật, ba bài giảng trong ngày Chủ Nhật 11-4-2021 chưa được kết tập lần này. Trong lễ tùy duyên, chúng tôi mong sẽ có cơ hội bổ khuyết và tin rằng quý vị đều hoan hỷ lượng thứ. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị.

Tập sách mỏng này được hình thành thể hiện thiện ý của Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế: Trước là lưu dấu một kỷ niệm tu học và hành đạo của tất cả anh chị em chúng ta; sau nữa còn làm tài liệu tham khảo cho ngành Phổ Tế.

Chúng tôi cảm ơn Thông Sự Trần Thanh Tạo, tu sinh Võ Thanh Giáo và quý tu sĩ nhà tu Trí Huệ đã cung cấp hình ảnh, các đoạn video, ghi chép các bài phát biểu ứng khẩu, v.v... nhờ vậy, chúng tôi có đủ tư liệu cần thiết để kết tập.

Chúng tôi cảm ơn Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo đã hiệp tâm với Cơ Quan Phổ Tế, quán xuyên công việc tu thư và hiến công quả tài lực để cả ngàn tập sách mỹ miều như thế này được trang trọng gửi đến quý vị.

Cầu xin Thầy ban ơn lành đến tất cả anh chị em chúng ta.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

BAN TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ẤN TỔNG KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO

*Liên kết Nxb Tôn Giáo và Nxb Hồng Đức (Hà Nội) từ tháng 6-2008.
Sách thuộc TỦ SÁCH VĂN HỌC ĐẠI ĐẠO được đánh dấu **

- 137-1. GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI / *The Virtuous Family as Viewed by Caodaism*. Huệ Khải, 2021.
- *136-1. NÓI VỚI MỘT NGƯỜI. Huỳnh Văn Mười (thơ), 2021.
- 135-1. BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021). Cơ Quan Phổ Tế, 2021.
- *134-1. CHUYỆN ĐẠO BÌNH DÂN. Lev Tolstoy, Huệ Khải dịch, 2021.
- 133-1. GÓP NHẶT LỜI QUÊ. Diệu Nguyên, 2020.
- 132-1. DI LẠC CHƠN KINH SƠ GIẢI / Preliminary Explanation of Maitreya True Sutra, Huệ Khải, Lê Anh Minh, 2020.
- 131-1. MINH ĐỨC KIM NGÔN. Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo, 2020.
- 130/1961-1963. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM TÂN SỬU, QUÝ MÃO (1961, 1963). Huệ Khải chú thích, 2021.
- 130/1960. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM CANH TÝ. Huệ Khải chú thích, 2021.
- 130/1959. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM KỶ HỢI. Huệ Khải chú thích, 2020.
- *129-1. VIẾT TRƯỚC HIÊN NHÀ. Nguyễn Quốc Huân (thơ), 2020.
- *128-1. NƠI NÀO THƯƠNG YẾU THÌ CÓ THẤY. Lev Tolstoy, Huệ Khải dịch, 2019.
- *127-1. CỎ NHỮNG MÙA SAO. Huệ Khải, 2019. | 126-1. NHƯ HOA NỮ MUỘN. Huệ Khải, 2019.
- 125-1. PHÚC ÂM KỂ LẠI THEO R.F. WILSON. Huệ Khải, 2019.
- 124-1. THÁNH THI TRÍCH LỤC. Diệu Nguyên, 2019.
- 123-1. SƠ KHẢO THUẬT NGỮ ĐẠO CHỨA TRONG ĐẠO CAO ĐÀI / *A Preliminary Survey of Some Christian Terms Used in Caodaism*. Huệ Khải, 2019.
- *122-1. VÚT MỘT ĐƯỜNG MÂY. H. Khải, 2018. | *121-1. TẮM LÒNG MỘT NGƯỜI THẤY. H. Khải, 2018.
- 120-1. ÁNH SÁNG CỦA TRẦN GIAN. Diệu Nguyên, 2018.
- 119-1. PHAN THANH GIẢN XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2018.
- *118-1. ĐỌC LẠI *CHUYỆN GIẢI BUỒN*. Huệ Khải, 2018.
- 117-1. SỰ NGHIỆP TRUNG HƯNG. Phạm Văn Liêm, 2018.
- 116-1. MỘT SỐ TỪ VIỆT CỔ TRONG KINH MINH LÝ ĐẠO VÀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO. Huệ Khải, 2018.
- 115-1. CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CAO ĐÀI. Huệ Khải kết tập, 2018.
- *114-1. GỠ LẠI CHO ĐỜI. Huệ Khải, 2018.
- 113-1. Ý THỨC HỆ CAO ĐÀI / *The Caodai Ideology*. Huệ Khải, 2017.
- 112-1. CÁI ĐẸP THEO MỸ HỌC CAO ĐÀI / *Beauty in Terms of the Caodai Aesthetics*. Huệ Khải, 2017.
- 111-1. TÂM LÝ NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI / *The Psychology of Caodaists*. Huệ Khải, 2017.
- 110-2. MỘT THOÁNG CAO ĐÀI / *Brief Glimpses into Caodaism*. Huệ Khải, 2017, 2018.

- *109-1. ÁI HOA KHÔNG CÒN NỮA. Lê Anh Minh, 2017. | *108-1. AI ĐO LÒNG BIẾN. H. Khải, 2017.
- *107-1. CAO CAO ĐÁNG NÚI. Huệ Khải, 2017. | *106-1. MÔNG MẢNH TƠ TRỜI. Huệ Khải, 2017.
- *105-1. SỐNG ĐẸP LÀ SỐNG ĐẠO. Huệ Khải, 2017.
- *104-1. MÔNG CÁNH CHUỒN CHUỒN. Trần Dã Sơn (thơ), 2017.
- 103-1. HÀNH TRANG TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG 1876-1934. Huệ Khải, 2017.
- 102-1. ĐƯỜNG VỀ THẤY. Đức Thuần, 2017. | 101-1. GIỮ LỬA CHO NHAU. Huệ Khải, 2016.
- 100-1. ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG THÁNH GIÁO. Huệ Khải, 2016.
- 099-1. *TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA VỚI TÂM TÌNH MỘT TÍN HỮU CAO ĐÀI / Nostra Aetate in a Caodai Believer's Sentiment*. Huệ Khải, 2016.
- *098-1. GIỮA CHÓN TA BÀ. Huỳnh Văn Mười (thơ), 2015.
- *097-1. GỠ NGƯỜI ÁO TRẮNG. Trần Dã Sơn (thơ), 2015.
- 096-1. ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO TỪ GÓC NHÌN MỘT TÍN HỮU CAO ĐÀI / *Interfaith Dialogues as Viewed by a Caodai Believer*. Huệ Khải, 2015.
- 095-1. HÀNH TRANG TIỀN KHAI KHAI NGUYỄN NGỌC TƯƠNG 1881-1951. Huệ Khải, 2016.
- 094-1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: KHAI MINH ĐẠI ĐẠO 1926 / *A Concise Caodai History: The 1926 Inauguration*. Huệ Khải, 2015.
- 093-1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: THỜI TIẾM ẮN 1920-1926 / *A Concise Caodai History: The Earliest Beginnings 1920-1926*. Huệ Khải, 2017.
- 092-1. HỒNG ẮN TÂN ĐỘ. Phạm Văn Liêm, 2016.
- 091-1. LỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐÀI THỦ ĐỘ HÀ NỘI. Huệ Khải, 2015.
- 090-1. MINH THIÊN CHƠN KINH. Thánh tịnh Ngọc Linh, 2015.
- 089-1. ĐẠO CAO ĐÀI TRONG ĐỜI SỐNG CÔNG CHÚNG / *Caodaism in Public Life*. Thiện Quang, Huệ Khải, 2015.
- 088-1. MINH GIÁO THÁNH TRUYỀN. Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, 2015.
- *087-1. NGỌN NẾN NÀO KHÔNG TẮT. Huệ Khải, 2015.
- 086-1. MẤY NHÁNH RỒI SAU CÙNG MỘT NHÀ. Phạm Văn Liêm, 2014.
- 085-1. GIA ĐÌNH TRONG TÂN LUẬT CAO ĐÀI / *Family in the Caodai New Law*. Huệ Khải, 2014.
- *084-1. NẾO VỀ TÂM LINH. Huệ Khải, 2014.
- 083-1. TỰ THẤP ĐUỐC MÀ ĐI. Thiện Quang, 2014.
- 082-1. TÌM HIỂU NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO. Thanh Căn, 2014.
- 081-1. THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC HAI BÊN. Diệu Nguyên, 2014.
- 080-1. VẠN HẠNH THIÊN SỰ XƯA VÀ NAY. Huệ Khải kết tập, 2014.
- 079-1. NGŨ GIỚI CẤM XƯA VÀ NAY / *The Five Precepts Past and Present*. Huệ Khải, 2014.
- 078-1. SƠ KHẢO BÀI KINH *NGỌC HOÀNG TÂM ẤN*. Lê Anh Minh, 2014.
- 077-2. THIÊN BÀN TẠI NHÀ / *The God's Altar at Home*. Huệ Khải, 2014, 2017.
- 076-1. TRỜI CHẴNG XA NGƯỜI. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, 2014.
- 075-1. AN THUẬN QUẢ DUYÊN. Diệu Nguyên, 2014.

[Còn tiếp]

Phổ Tế đâu? Làm gì mà chưa
xoá dịu nỗi đau thương của đời?
Đây đường tối tăm, đuốc đèn
chong dậy! Đây đương lằm lũi,
tiếng còi cứu thế tức mau!
Đây bị quỷ chước dỗ dành,
gậy pháp tung ra ngăn bọn mỹ!

Đức **QUAN ÂM BỒ TÁT**
Trung Hưng Bửu Tòa
Thứ Bảy 26-12-1958

Cơ quan truyền đạo là một phần trọng yếu.
Hội Thánh chia cắt cho Phổ Tế nhiệm vụ nặng nề.

(. . .) Vậy thì:

1. Củng cố hàng ngũ chức sắc, nắm vững ý chí,
hoàn cảnh tư đức.
2. Mở trường đào tạo Giáo Sĩ dài hạn để
tinh minh quyền pháp, tinh tường giáo lý,
am hiểu cổ kim lịch sử, tôn giáo, học thuyết.
3. Thăm nom an ủi, nhắc nhở đạo hữu.
Thuyết giảng giáo lý các ngày đàn lễ.
Ngoài ra lo nghiên cứu một chương trình
để mở rộng tổ chức Phổ Tế hiệp trợ giữa
phổ tế các chi.

Đức **CHƠN KHAI ĐẠO NHƠN**
Trung Hưng Bửu Tòa, Thứ Năm 13-3-1958

Quyển 135-1
trong **CHƯƠNG TRÌNH**
CHUNG TAY ẤN TỔNG
KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO

Sách ấn tổng. Không bán.
Free Gift Book. Not for Sale.

ISBN: 978-604-951-414-2



9 786049 514142