

*Trích lục Thánh giáo*

# Hãy hành động với tinh thần của một thiên sứ

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo,  
Hội thời, 19-02 Bính Dần (28-3-1986).

THANH MINH ĐỒNG TỬ. Tiểu Thánh chào chư Thiên ân sứ mạng. Tiểu Thánh đến trước báo đàn có Đức Giáo Tông giáng lâm. Vậy chư Thiên ân liệt vị nghiêm đàn thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TIẾP ĐIỂN

THI

GIÁO hóa cho nên bậc sĩ hiền,

TÔNG chi gia phả Thánh Thần Tiên,<sup>-1</sup>

ĐẠI đồng công dụng ai truyền bá?

ĐẠO pháp để không uổng bí truyền.

---

1. [Giáo hóa thành bậc hiền sĩ] thuộc gia phả họ hàng của Thánh, Thần, Tiên.

Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội. Bần Đạo đến giờ này để cùng chư đệ muội tiếp tục con đường sứ mạng. Vậy miễn lễ đồng an tọa.

(...)

### THI BÀI

Cơ Quan Đạo đến giờ đã điểm,  
Ban Chấp Hành lưu nhiệm<sup>-2</sup> một năm,  
Chung tay đoàn kết nhứt tâm,  
Tay chèo, tay lái vững cầm đi lên.  
Đại Từ Phụ từ trên ban phước,  
Mẫu Từ ban Thánh được vô vi,  
Công Đồng Tam Giáo hộ trì,  
Tiền Khai Đại Đạo huyền vi âm phù.<sup>-3</sup>  
Thiên nhân hiệp, nhứt hô bá ứng,<sup>-4</sup>  
Đừng vô minh mà đứng ngẩn ngơ,  
Sáng lòng định tánh tri cơ,<sup>-5</sup>  
Hạ nguơn mặt kiếp đến giờ đổi thay.

---

2. Lưu nhiệm: Làm thêm một nhiệm kỳ.

3. Huyền vi âm phù [phù]: Được [các Đấng Tiền Khai quá vãng] âm thầm phù hộ (trợ giúp).

4. Khi Trời và người hợp nhất, một tiếng hô sẽ có trăm tiếng đáp ứng. Số “trăm” chỉ là số tượng trưng, ở đây nên hiểu là “rất nhiều”. “Nhất hô bá ứng” chỉ sự đồng tâm nhất trí.

5. Sáng lòng: Minh tâm (làm cho cái tâm của mình sáng láng). Định tánh: Cũng như kiến tánh (thấy bản tánh). Tri cơ: Biết được Thiên cơ (kế hoạch của Trời). Nếu minh tâm thì kiến tánh, rồi sẽ hiểu biết Thiên cơ.

Phước cùng chẳng rời đây sẽ rõ,  
Chánh với tà hiển lộ phân minh,  
Tu trì phải vẹn đức tin,  
Hội thần chánh khí phép linh tự phòng.  
Hãy lập chước tam công tu luyện,  
Tu luyện rồi chuyển biến thân tâm,  
Tự thân, thân chớ mê trầm,  
Tự tâm, tâm chớ lạc lầm bàng môn.  
Thời biến loạn mất còn điên đảo,  
Đạo chỉ cần thuận thảo nhất tâm,  
Dưới trên sứ mạng vững cầm,  
Thực thi sứ mạng, chớ lầm bến mê.  
Bản phúc trình nêu về chi tiết,  
Đã biệt phân ưu khuyết rõ ràng,  
Tấm lòng phụng sự của Ban,  
Tâm thành hành đạo vững vàng chung niên.  
Bản Kế Hoạch tâm thiền phác họa,  
Để chuẩn phê cho hả can tràng,<sup>6</sup>  
Chung Hòa, Thường Vụ, các Ban,  
Làm đường chuẩn định hành trang niên trình.  
Hồi Tu sĩ nương mình thiền định,  
Phải tập lần hoàn chỉnh chơn tâm,

---

6. Can tràng [trường]: Gan và ruột; lòng thành; can đảm. Hả can tràng: Ở đây hiểu là hả lòng hả dạ.

Xa nơi đọa lạc quần âm,<sup>7</sup>

Vững vàng sứ mạng mà tầm lý chơn.

Đến đây, nhân ngày Đại hội Thường niên, Bần Đạo muốn cùng chư đệ muội xác định lại một lần nữa Ý Nghĩa, Mục Đích của Cơ Quan nhất là Ý Nghĩa Phổ Thông Giáo Lý.

Này chư hiền! Trước hết Bần Đạo nói về giáo lý. Đó là điểm quan trọng bậc nhất cho tiền đề Đại Đạo. Mặc dầu mấy mươi năm qua, Cơ Quan cũng như các chi phái đã cố gắng phát huy biểu dương sâu rộng, nhưng khách quan mà xét, thật là như muối bỏ bể chưa thấm vào đâu, vì trong hàng hướng đạo có mấy ai thấu triệt và quan niệm đúng đắn. Đó là chưa kể đến những quan điểm mâu thuẫn nhau. Còn hơn sanh thì giàu nhiệt thành tin tưởng, nhưng thiếu một sự nhận thức cơ bản đúng đắn, nên gây ra hoang mang mơ hồ.

Thế nên, điều thiết yếu của chư hiền là lấy trí tuệ tập thể và công năng đại định cùng lòng nhiệt thành hăng say tích cực để xây dựng và xác lập những yếu điểm giáo lý thật cơ bản, thật phổ quát và trường cửu để làm nền tảng cho toàn bộ giáo lý, tức là xác định trên lập trường nhân bản đạo đức và tiến bộ văn minh.

Hai hướng chính để chư hiền phát huy là: Xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp nhân loại thế giới, mặt khác làm xiển dương

---

7. Quần âm: Âm chỉ chỗ tối tăm, môi trường u ám, những người gian ác.

Thánh ý: Dân tộc Việt Nam là dân tộc được chọn làm nền tảng khai sáng cơ đạo, nên cần phát huy truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc theo đường lối Tam Giáo Quy Nguyên, Vạn Giáo Nhứt Lý và Thiên Nhơn Hiệp Nhứt, làm nổi bật thuần túy tính chất của dân tộc mà luôn khế hợp với bản thể đại đồng nhân loại.

Chư hiền cần làm sáng tỏ sưu tập kinh điển và văn hóa dân tộc cũng như văn hóa Đông Tây để khế hợp<sup>8</sup> giữa cơ Đạo và văn minh toàn nhân loại.

Một việc làm vô cùng lớn lao sâu rộng, thế mà có mấy ai lưu tâm đến. Phổ thông giáo lý mà chính giáo lý chưa được xác lập đầy đủ thì phổ thông sao được.

Phổ thông giáo lý không phải hiểu đơn thuần làm cho mọi người hiểu Đạo là đủ, mà phải làm cho cơ đạo được thống nhứt tinh thần, thông suốt mọi dân tộc, mọi lý thuyết và mọi hoàn cảnh.

Đối với các chi phái, Cơ Quan sanh sau để muộu, nhưng chẳng khác nào ngọn hải đăng chiếu sáng giữa đêm trường bão tố. Sứ mạng của Cơ Quan vô cùng trọng đại. Nay nhìn lại, chư hiền đã làm được những gì?

Bần Đạo bảo cho: Cơ Quan phải làm những gì có ích cho cơ đạo mà các chi phái chưa làm. Phải xác lập một nền tảng cơ bản thật vững chắc cho Đạo mà các chi phái không lưu tâm. Như vậy mới xứng đáng với ngôn từ là trọng đại, là bộ máy

---

8. Khế hợp: Phù hợp, thích hợp.

sau cùng, chớ nếu chỉ thuyết đạo, lễ bái, liên giao, tu học, v.v. thì có gì khác nữa đâu.

Thế nên, ngay bây giờ, chư hiền hãy kiên nhẫn nhứt tâm phân công, lấy trí tuệ tập thể mà làm, đừng phí thì giờ vào những hình thức hay thể tục.

Chư hiền phải tự thánh hóa bản thân, hành động với tinh thần của một Thiên sứ. Có như thế, mới mong sứ mạng được hoàn thành và cũng là điểm đặc biệt của Cơ Quan, cũng là đường lối của chư đệ muội sẽ thực thi trong niên trình mới.

Với sứ mạng to lớn vừa nêu trên, không chỉ đo lường trong thời gian 20 năm qua rồi, nhưng thời gian cũng không phải vô hạn định với khả năng của chư hiền. Phương chi Cơ Quan đang trên đà tiến triển.

Vậy những thời gian sắp tới, chư hiền hãy cố gắng thêm hơn:

Không lo Đạo bị bế tắc mà chỉ lo không đủ sức vững vàng phát triển.

Không lo đòi chưa hiểu Đạo mà chỉ lo Đạo không sáng tỏ thôi.

Không lo không làm nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.

Diễn biến lịch sử của nhân loại chẳng qua là diễn biến của những tư tưởng lớn. Chư hiền hãy nhận thức trách nhiệm to tát mà cố gắng, sẽ được sự hộ trì của Thiêng Liêng. Bản Đạo dạy bao nhiêu cũng tạm đủ.

(...)

Đây Bần Đạo có mấy lời:

THI BÀI

Giữa thế cuộc còn nhiều gian khổ,  
Ráng tu hành tự độ độ tha,  
Việc đời, việc đạo, việc nhà,  
Phải cho tương đắc mới là nên công.  
Tu hành để giải xong tiền nghiệp,  
Hầu nhẹ nhàng mà tiếp Thiên ân,  
Thiên ân khi đã gọi nhuần,  
Thênh thang thế lộ,<sup>- 9</sup> Thánh Thần trợ duyên.  
Khi dẫn thân cầm giềng mối Đạo,  
Tức là đang gỡ tháo tiền khiên,<sup>- 10</sup>  
Tức là tạo Bát Nhã thuyền,  
Rước đưa khách tục vượt miền vô minh.  
Thì trước phải dọn mình chơn chánh,  
Quyết một lòng tâm hạnh nêu gương,  
Ngôn từ hòa ái dễ thương,  
Đại nhân, đại lượng, dẫn đường tha nhân.  
Đạo nên, hư, trách thân, trách kỷ,<sup>- 11</sup>  
Chớ không nên trách bỉ, trách tha,<sup>- 12</sup>

---

9. Thế lộ: Đường đời.

10. Gỡ tháo tiền khiên: Gỡ bỏ mối ràng buộc oan khiên từ kiếp trước.

11. Trách thân, trách kỷ: Tự trách bản thân mình.

12. Trách bỉ, trách tha: Trách người khác, đổ lỗi cho người khác.

Vì người ắt phải quên ta,  
Thì muôn đạo sự chi là khó đâu.  
Thảo mộc tốt rầy sâu quy tụ,  
Ruộng lúa lành quuyến dụ chim trời,  
Đất lành hoa quả tốt tươi,  
Chùa linh, Đạo sáng, mọi người tin theo.  
Người hướng đạo lái chèo độ chúng,  
Chớ để cho lũng củng nội tình,  
Nếu không hòa mục<sup>-13</sup> phân minh,  
Đạo đồ<sup>-14</sup> sẽ mất đức tin nơi chùa.  
Tài với đức nếu chưa đầy đủ,  
Tâm hạnh lành phong phú cũng hay,  
Gắng công tu học bạn, thầy,  
Tinh thần cầu tiến học hoài sẽ thông.  
Điều đã biết thì lòng nói biết,  
Điều chưa thông chịu thiệt chưa thông,  
Đó là tự biết tự thông,  
Siêng tu siêng học để hòng tiến lên.

Đến đây, Bàn Đạo cũng khuyên chư đệ muội (...), trong những buổi họp (...) cần có trật tự và lễ độ, dầu có khách hay không có khách, vì mỗi buổi họp đều có chư Thần linh hộ trì. Chư đệ nên lưu ý.

---

13. Hòa mục: Hòa thuận.

14. Đạo đồ: Tín đồ của đạo.



THI

Tu thành Tiên Phật dễ gì đâu,

Sứ mạng Thiên ân phải dãi dầu,

Tâm, hạnh, đức, tài tua cố gắng,

Ta chờ đệ muội chốn Song Mâu.<sup>15</sup>

Bần Đạo ban ơn lành tất cả chư đệ muội. Bần Đạo hồi cung.



Minh họa: Cọ trắng

---

15. Song Mâu: Thông thường ở người thì song mâu 雙眸 là hai mắt. Mắt trái là thái dương [mặt trời]; mắt phải là thái âm [mặt trăng] (Tả nhãn thái dương, hữu nhãn thái âm 左眼太陽, 右眼太陰). Trong bài thơ này, chốn Song Mâu ám chỉ cõi có mặt trời và mặt trăng, tức là cõi trời.