

Trích lục Thánh giáo

Hãy đoàn kết nhứt tâm trên đường sứ mạng

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo,
15-10 Bính Dần (16-11-1986)

THANH MINH ĐỒNG TỬ. Tiểu Thánh chào chư Thiên ân. Có Đức Giáo Tông giáng lâm. Vậy chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Hãy cho người giữ trật tự và sắp xếp lễ phẩm trên Thiên Bàn cho nghiêm túc. Tiểu Thánh chào chung, xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TIẾP ĐIỂN

THI

GIÁO điều ⁻¹ quy luật sẵn khuôn vàng ⁻²,

TÔNG pháp Thầy trao quá rõ ràng.

1. Giáo điều: Những lời dạy nòng cốt của một tôn giáo, có ghi chép trong kinh điển.

2. Khuôn vàng: Khuôn vàng thước ngọc, những mẫu mực cao đẹp, quý báu hướng dẫn hành vi con người.

ĐẠI trí nguyên căn⁻³ tua⁻⁴ trọn vẹn,
ĐẠO đời sứ mạng dốc⁻⁵ chu toàn⁻⁶.
TAM thừa cứu phẩm⁻⁷ còn lưu dấu,
KỶ điểm Long Hoa đã mở màn.
PHỔ hóa⁻⁸ đạo Trời đầu quản ngại,
ĐỘ đời cố vượt lúc gian nan.
Bần Đạo mừng chư hiền đệ, hiền muội. Nay chư đệ muội!

3. Đại trí: Trí lớn, suy xét sâu rộng, hiểu biết nhiều.

Nguyên căn: Nguồn cội lớn. Bậc nguyên căn là những vị do đại nguyện độ đời đã từ cõi trời xuống thế mụn xác phàm làm người.

4. Tua: Nên.

5. Dốc: Dốc lòng, dốc sức. Đem hết tâm trí, năng lực để làm một việc gì.

6. Chu toàn: Làm việc gì cho trọn vẹn, không sơ sót.

7. Tam thừa cứu phẩm: Ba thừa và chín phẩm. Tân Luật của đạo Cao Đài (phần chú giải của Đức Lý Giáo Tông cho Hội Thánh Truyền Giáo) gồm có ba thừa là hạ thừa (Thế Luật); trung thừa (Đạo Luật); và thượng thừa (Tịnh thất). Mỗi thừa chia ra ba phẩm, cho nên gồm chung ba thừa là chín phẩm.

- Hạ thừa gồm có ba phẩm là hạ phẩm hạ thừa; trung phẩm hạ thừa, và thượng phẩm hạ thừa.
- Trung thừa gồm có ba phẩm là hạ phẩm trung thừa; trung phẩm trung thừa, và thượng phẩm trung thừa.
- Thượng thừa gồm có ba phẩm là hạ phẩm thượng thừa; trung phẩm thượng thừa, và thượng phẩm thượng thừa.

Bậc thấp nhất trong cứu phẩm (hạ phẩm hạ thừa) là người mới bước chân vào Đạo, ăn chay kỳ, giữ Đạo, thuộc kinh Tứ Thời.

Bậc cao nhất trong cứu phẩm (thượng phẩm thượng thừa) là người đã tu thiên xong một trăm ngày, rồi tu thêm ba năm trở lên, thông suốt thiên cơ, viên minh chánh giác, chứng phẩm thiêng liêng.

8. Phổ hóa: Giáo hóa rộng khắp.

Hôm nay là ngày Khai Minh Đại Đạo. Toàn Đạo đều vui mừng thiết lễ kỷ niệm. Điều đáng lưu ý là kỳ lễ kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo kỳ này đúng vào chu kỳ 60 năm tròn. Cái tên Bính Dần trở thành đặc biệt ý nghĩa với toàn Đạo để đánh dấu thời điểm thiêng liêng này.

Chư đệ muội hãy nghiêm tịnh để Bần Đạo thay mặt Đức Chí Tôn Thượng Đế ban ơn cho toàn thể chư đệ muội lớn nhỏ mang sứ mạng hiện tại. Vậy Chí Tín hãy mang bạch thủy đến đây. Hiền đệ Chơn Tâm và Chí Tín trong ngày lễ Quảng Đức Chơn Tiên hãy đọc lại lời dạy của Bần Đạo hôm nay, và đàn anh chia sẻ hồng ân của Đức Chí Tôn cho đàn em nhỏ, để cùng nhau đi trọn con đường sứ mạng. Nhị vị thi hành.

Sau đây, Bần Đạo báo tin vui cho toàn thể chư đệ muội được rõ:

Chiếu Sắc lệnh chuẩn phê của Đức Chí Tôn và đề nghị của Hội Đồng Tam Giáo, chư đệ muội chơn linh quy liễu được chứng đắc như sau:

- Chơn linh hiền đệ Nguyễn Văn Hiến được ban ơn: Thanh Hiền Đạo Sĩ.
- Chơn linh hiền đệ Thanh Tâm được ban ơn: Thanh Tâm Đạo Sĩ.
- Chơn linh hiền đệ Trần Ngọc Hạnh được ban ơn: Thanh Từ Đạo Sĩ.
- Chơn linh hiền đệ Chí Mỹ được chứng đắc: Chánh Trung Chơn Thánh.
- Chơn linh hiền muội Hiền Hương được chứng đắc: Diệu

Tâm Thánh Nương.

– Chơn linh hiền đệ Đạt Minh được chứng đắc: Quang Minh Huệ Tiên.

– Chơn linh hiền muội Bạch Tuyết được ấn chứng: Quán Pháp Chơn Tiên.

Đó là những phẩm vị thiêng liêng cao trọng nơi Ngọc Hư Cung. Vậy toàn thể chư đệ muội hãy kính cẩn khấu bái hồng oai hồng từ của Đức Chí Tôn đã ban ơn cho các chơn linh.

Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn linh quy liễu, chứng minh kết quả công quả, công phu, công trình hành đạo trung kiên, làm tròn sứ mạng.

Nhưng quý báu hơn nữa là những người còn đương sống tại thế gian có khả năng tác động, ảnh hưởng trực tiếp thế gian, sống hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc vô cùng lớn lao cho hết thảy chư đệ muội.

Chính chư hiền đệ muội là tụ điểm của muôn vàn đức huệ ưu ái của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, là trung tâm sinh động của nền Đại Đạo, là cơ⁹ của cơ phổ hóa tận độ Kỳ Ba. Chư đệ muội còn trọng trách sứ mạng cao cả hãy nhận thức chức năng lớn lao quý báu diệu dụng ấy mà hiến dâng hành đạo theo mục tiêu, tôn chỉ của Đại Đạo và của Cơ Quan đề ra.

Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng chư đệ muội là tiên tại thế đấy không? Chính chư đệ muội là tiên trong tiềm

9. Cơ: Bộ máy; sự vận động, biến hóa; khả năng ứng biến linh hoạt.

thế⁻¹⁰, vì trong tiềm thế nên có khả năng thăng tiến vô hạn. Thần tiên ở trong tiềm thế vì chư đệ muội còn mang xác thân hệ lụy⁻¹¹. Tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do đấy, do đó mà ra.

Điều cao cả nhất hiện tại đối với chư đệ muội là đức tin, là tinh thần dũng mãnh vì Thầy vì Đạo của chư hiền, nên phải chịu nhiều cam go thử thách, chướng ngại gay go hơn lúc nào hết. Chư hiền đệ muội phải dũng mãnh, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phẩm vị Tiên Phật đương nhiên sẽ đến xứng đáng với sứ mạng mỗi người. Sứ mạng là cao trọng nhất.

Nhắc đến sứ mạng đối với Đạo, bản thân Bần Đạo đòi phen⁻¹² tử hổ với Đức Chí Tôn. Sáu mươi năm hành đạo tuy kết quả có đôi phần, nhưng chưa đối xứng⁻¹³ với cơ tận độ Kỳ Ba, với muôn ngàn nhân sinh còn lặn hụp trong trần thế. Thế chư hiền đệ muội có nghĩ nguyên nhân nào cản trở đó không?

Đạo không xa người, Trời không xa người, nhưng người với người có gần nhau chăng? Ngay trong nội bộ Cơ Quan, mỗi người có thực sự gần với mọi người hay chăng? Chữ “gần” đây hiểu theo nghĩa rộng và hẹp, nghĩa đen và nghĩa bóng.

Chư đệ muội có thật sự đoàn kết nhất tâm trên đường sứ mạng hay không? Bần Đạo chấp nhận sự đoàn kết nhất tâm

10. Tiềm thế: Vị thế tiềm ẩn, tiềm tàng, chưa hiển lộ (potential position).

11. Hệ lụy: Ràng buộc, trói buộc.

12. Đòi phen: Nhiều phen, nhiều lần.

13. Đối xứng: Tương xứng.

của chư đệ muội nhưng hãy đoàn kết nhứt tâm hơn nữa, vượt qua mọi chướng ngại gay go thử thách sẽ đến.

Những điều Bàn Đạo vừa phân là điều then chốt phải thực hành ngay từ bây giờ.

Bàn Đạo cũng lưu ý chư hiền về công trình nghiên cứu giáo lý, kể cả sử Đạo. Có khi nào chư hiền đệ muội nhận thấy rằng Cơ Quan đã đủ sức ứng đối với sự phát triển của nền Đạo hay không? Đó là điều cốt lõi của Cơ Quan. Những thành tựu cụ thể trong lãnh vực này là thước đo mức thăng tiến của Cơ Quan.

Chư đệ muội có nhớ lời dạy của Đức Chí Tôn năm Bính Dần (1926) không? “Đạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho hơn sanh một ngày.” Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Đại Đạo là mỗi lần Bàn Đạo càng thêm trách nhiệm nặng nề...

THI BÀI

1. Nhắc Bính Dần khai minh Đại Đạo,
Nhớ bao người sáng tạo cơ đồ,
Thoát vòng lợi trước danh ô¹⁴,
Hiên ngang dũng cảm, tung hô Cao Đài.
2. Dứt quyền quý, theo Thầy hành đạo,
Mặc tù đầy¹⁵ Thánh giáo ngâm nga,

14. Lợi trước danh ô: Lợi danh ô trước.

15. Mặc tù đầy: Mặc kệ, không thèm đếm xỉa cảnh giam cầm đầy đọa trong nhà tù.

Tâm thành chỉ một Trời Cha,
Chỉ trong năm một Đạo nhà dựng xây.

3. Cơ nghiệp ấy tìm ai phó thác?

Gánh đạo Trời nhờ bậc thiện căn,
Trách ai chẳng sạch lòng trần,
Để cho cơ Đạo tan đàn rẽ phân.

4. Người đức thiếu nên cần ngôi vị,

Kẻ sơ tài⁻¹⁶ lại ỷ cơ mưu,
Trí phàm mắt tục âm u,
Làm sao thấy được cả bầu càn khôn.

5. Đạo bí nhiệm ngọn nguồn ẩn áo,

Máy huyền vi hoạt bát khôn lường,
Ai ơi chí khí can trường,
Dốc lòng Đạo cả⁻¹⁷ một đường quang vinh.

6. Xưa Tam Tạng thỉnh kinh Tây Vực⁻¹⁸,

Cô-Luân⁻¹⁹ đà tìm được Mỹ Châu,
Bền gan sống chết chẳng nao,
Gian nan chẳng quản, mới hầu thành công.

16. Sơ tài: Tài năng ít ỏi.

17. Đạo cả: Đạo lớn, Đại Đạo.

18. Tây Vực: Tây Vực. Các lãnh thổ nằm về phía Tây của Trung Quốc, trong đó có Ấn Độ. Huyền Trang (Tam Tạng Pháp Sư đời Đường) từ Trung Quốc sang Ấn Độ học Phật, thỉnh kinh vào thế kỷ thứ 7.

19. Cô-Luân: Christopher Columbus (1451-1506): Nhà thám hiểm người Ý, phục vụ cho vua Tây Ban Nha. Ông cho rằng trái đất tròn, và cố gắng chứng minh bằng cách vượt biển đi từ châu Âu sang châu Á, nhờ thế ông phát hiện ra châu Mỹ (1492).

7. Chư đệ muội gánh gồng cơ nghiệp,
Hãy dốc lòng tạo dịp duy trì,
Nếp xưa giáo lý phát huy,
Tài năng sáng kiến tinh vi dồi dào.
8. Lòng tín Đạo cốt sao hiểu Đạo,
Có hiểu rành mới bạo²⁰ hy sinh,
So sánh, phân tích, biện minh,
Thấu cơ đạt lý, thấu tình phụng Thiên.
9. Đạo hằng tại không riêng một chỗ,
Đạo hằng thường không bỏ mặt nào,
Cao Đài bao quát rộng sâu,
Đạo xưa ý mới, cốt sao vững vàng.
10. Đây mới thiết Cơ Quan sứ mạng,
Đây mới là gánh nặng tiến trình,
Thiên ân, Giáo sĩ, Tu sinh,
Chung Hòa Nữ phái nhiệt tình chung tâm.
11. Việc nghe lớn mà làm tự nhỏ,
Chớ rộn ràng ý tỏ lao xao,
Phân chia mọi việc trước sau,
Chia đều mới quý, dựa vào khả năng.
12. Người Thiên sứ²¹ lãnh phần việc dễ,
Kẻ bất tài lại bế²² việc to,

20. Mới bạo: Mới dám, mới không sợ.

21. Thiên sứ: Người nhận sứ mạng của Trời giao phó.

22. Bế: Bồng bế, ẵm bồng. Ở đây có nghĩa là nhận lãnh, gánh vác.

Ấy là đo sức cam go⁻²³,
Gian lao thử thách mới trò Phật Tiên⁻²⁴.

13. Đạt Minh xưa nặng nền quy hiệp,
Bạch Tuyết lo nối tiếp chơn truyền,
Tâm, Hương, Hạnh, Mỹ trung kiên,
Huệ Lương đầu bảng quần tiên một tràng.
14. Trong hào quang trùng trùng chiếu diệu,
Gẫm người còn lắm chịu nhọc nhằn,
Âm phò mặc trợ điển lành,
Kỳ Ba tận độ em anh chung đồng.
15. Cơ Quan đây gánh gồng Thường Vụ,
Vững tay chèo cột trụ kiên cường,
Thiện Bảo, Chí Tín, Thiên Vương,
Chí Hùng góp mặt, can trường vượt lên.
16. Cùng các Ban dưới trên thuận thảo,
Nữ Chung Hòa giao hảo thành công,
Dựng xây ý chí trọn lòng,
Ngọc Kiều, Hạnh, Cẩm, Nghi Phong trọn Lành.
(...)
Bần Đạo ban ơn lành chung tất cả. Thăng.

23. Đo sức cam go: Đo lường năng lực của người nào bằng cách thử thách họ trong nghịch cảnh khó khăn gian khổ.

24. Mới trò Phật Tiên: Mới nên, mới xứng danh là học trò Tiên Phật.