

# Những mẫu chuyện từ cơ bút

(TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

Đạt Tường sưu tầm



11. Phụng Tiên Đàn, Long Thành, Biên Hòa, 07-5 Canh  
Tý (31-5-1960)

*“Lý Giáo Tông... Ta đây mở lòng từ bi để trả lời thượng khái của  
hiền THIÊN TÂM.*

THI HỌA VẬN trả lời:

*Để Lão vào tâu trước Bửu Tòa,  
Đem dâng số khái lại Thầy Cha;  
Chuyển đồng thay thế còn son trẻ,*

*Để có tịnh yên phận đã già.*

*Vậy chư hiền lấy khái đọc trước điện cho Lão xem. Vậy Ta cho phép Võ Văn Truyen đọc sớ này.*

*Vậy trước điện tiền về phận sự của hiền Thiện Tâm đã hy sinh trên con đường phục vụ phổ độ dân sanh, đó cũng là công quả lớn, nhưng phận sự Hiệp Thiên Đài lắm thông quá kém nên tạm dụng hiền để khai mở đôi nơi.*

*Vậy hiền cứ yên tâm rồi đây, mỗi ngoạt, Lão sẽ chuyển đồng Trung Ương Thống Nhất đến để thay phần phận sự hiền, để cho hiền ôn dưỡng.”*

Ông Thiện Tâm đã viết mật khái như sau:

“Cúi lạy Ơn Trên

THI

Con trẻ thành tâm trước Bửu Tòa,

Xin dâng khái tấu Đấng Trời Cha;

Chuyển đồng thay thế cho con trẻ,

Vì tuổi con nay cũng đã già.

Thành tâm khái tấu tục tử Thanh Tâm, Thiên từ Thiện Tâm thủ tịnh.”

## 12. Ngọc Chiếu Đàn, 17-7 Canh Tuất (18-8-1970) <sup>-1</sup>

*“Cười... triệu Thiện Nghĩa trung đàn Bần Đạo...”*

*Cười, cười! Đạo Cao Đài do Bần Đạo cầm quyền chưởng quản*

---

1. Đạo Lý 57, tr.104.

*ngoài 40 năm, biết bao huyền vi bố rải chơn giả nan phân. Giờ đây hiền đệ thử Lão. Lão minh đây:*

*THI*

*Máu chảy thây nằm rợn óc ê,*

*Đau lòng Tiên Bụt bút vàng phê;*

*Ngửa nghiêng ác mộng bao Hiền Thánh,*

*Luật máy tuần hoàn giảm tái tê.*

*Hiền Thiện Nghĩa thử Lão, đem số trước đàn tiền khai minh để chứng minh, chứng lời họa đáp của Bàn Đạo đó.*

(Bài thi sau do Thiện Nghĩa cuốn nhỏ bằng chiếc đĩa, dấu dưới lớp tro phía trong lư cắm hương. Nhờ Chơn Phước<sup>2</sup> mò kiếm giùm và trao cho Thiện Nghĩa)

*Thiện Nghĩa đọc.*

*Nước mắt dân lành lấm ủ ê,*

*Thần Tiên nhìn thấy chẳng lời phê;*

*Non sông nghiêng ngửa hiền nhân vắng,*

*Đời loạn lòng Trời có ... .. ?*

(Thiện Nghĩa đọc bài thơ mà dấu hai chữ cuối, như có ý chưa thật tin. Đức Lý thêm và biểu đọc lại đúng như tác giả đã đặt).

*Đời loạn lòng Trời có tái tê?*

*Hiền đã tầm yến sáng, Bàn Đạo minh đây để chư hiền vững tâm theo ánh sáng Cao Đài về nơi Tiên cảnh. Hiền xuất ngoại. Giờ dự lễ cũng là một điều ghi nhớ để chư Thiên Mạng*

---

2. Cư trú Bình Thạnh, Thiên phong Giáo Hữu, liễu đạo 2004, mắt trái mở.

*hiền đệ minh bạch giả chơn, tùy theo phương thức mình mà hành đạo.”*

13. Có trường hợp muốn thử nhưng Ông Trên không trả lời trực tiếp mà chỉ khuyên nhủ

*“Ta nhìn thấy có người muốn thử,  
Tài bao lắm thi tự đơn sơ;  
Tu đi kéo muộn ngày giờ,  
Hỏi chi rắc rối nước cờ thanh suy.  
Ráng mà tập từ bi bác ái,  
Chữ công bình cần phải rèn trau;  
Thói đời tệ bạc làm sao,  
Đức âm chưa có mau mau đắp bồi.  
Nguyễn Văn Phỉ người ôi kiếp tạm,  
Cõi phù sanh như đám mây che;  
Lòng người đen bạc khắt khe,  
Công danh nhìn đó ngại e quá chừng.  
Kiếp trước cũng đã từng công quả,  
Nên đời nay được trả công danh;  
Đường ngay lối thẳng mà hành,  
Quan co cố tránh nạn danh chớ làm.”<sup>- 3</sup>*

(CÒN TIẾP)

---

3. Đức Ngọc Lịch Nguyệt, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Tam Thôn Hiệp, 09-9 Ất Tỵ (03-10-1965).