

Vọng cổ

Duyên trần

Chí Thật

THƠ

*Thời Vô Vọng đừng suy đừng tính,
Buổi cực cùng an định là hơn,
Vọng hành hữu sánh đến cơn,
Duyên trần bất đoạn tánh chơn lu mờ.⁻¹*

LÝ QUA CẦU

Trần ai che khuất bao linh hồn, dập dồn sương gió tắm tối
triền miên, nhân quả nghiệp duyên.
Thực hành Tam công ta cùng nhau thoát ra luân hồi,
Dù bao cay đắng, khó khăn nguyện không thối chí.
Một kiếp học tu người ơi, cho nhân sinh cuộc sống thanh bình,
Giải thoát về nơi Đài Cao, cho tâm linh ngời sáng muôn đời.

VỌNG CỔ

1. Con người hiện hữu nơi thế gian là đã trải qua nhiều kiếp
luân hồi sinh tử, phú quý vinh sang hay nghèo hèn khốn khó

1. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Kinh văn Quẻ Thiên Lôì Vô Vọng, Phần trùng tụng.

là do duyên nghiệp của... riêng... mình.

Tham sân si với lục dục thất tình.

Bao nỗi ái ân bạc vàng trời chặt, khát khao danh vọng trái chủ oan gia.

Sự nghiệp tình duyên, nhà cao cửa rộng, chứng khoán chứng từ hiện vật hiện kim.

Tiền tài danh lợi như kiến bò miệng chấu, giam hãm con người không tìm ra lối thoát.

THƠ

*Lo danh vọng hao mòn thân thể,
Ham làm giàu của để bằng non,
Một mai nhắm mắt đâu còn,
Đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chằng? - 2*

2. Kiếp sống loanh quanh trong vòng trần cấu, may rủi tốt xấu thân thể hao gầy.

Tinh thần sa sút toan tính với đầy.

Sắc tài tửu khí bốn mũi tên độc, vương nhằm một mũi phách lạc hồn xiêu.

Thân này vốn là tấm thân tạm mượn, vương của đời là vương vòng khổ lụy.

Dầu cho cung son điện ngọc ngai vàng, cũng không đổi được con đàn tử sanh.

2. Kinh Sám Hối

THƠ

*Giống phiền não hưng suy đắc thất,
Đều do tâm cảnh vật hiện lên,
Người tu chánh niệm vững bền,
Mài gương trí huệ một bên đề phòng.*³

VỌNG CỐ

5. Trót mang nhục thể, chúng sanh tự nguyên lai đã tạo nên bao tiền khiên nghiệp quả, gặp Đại ân xá Kỳ Ba mau kíp... quay... về.

Trộn đạo vi nhân không lỗi hẹn câu thề.

Sanh trong cõi tục nhưng tâm thoát tục, dù lạc chợ đời không chút bợn nhơ.

Cội phiền não lại trở bông cực lạc, nguồn thất tình Bồ Tát lại hiện thân.

Lòng không tư dục, tâm chẳng tham sân, Liên đài chứng quả Lôi Âm gần kề.

LÝ LU LÀ

Duyên trần nay dứt rồi ai ơi,
Gắng công tu hành nên Đạo nên người ơi,
Quả công bao ngày nay kết thành tương lai,
Thoát nơi dương trần ta trở về quê xưa.

3. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Kinh văn Quả Thiên Lô Vô Vọng, Phần trùng tụng.

(TRỞ VỀ VỌNG CỔ)

6. Thoát trần sẵn có thuyền từ đưa rước, duyên trần dứt đoạn
tánh chơn sáng ngời.

*Gác danh lợi buồm xuôi biển thánh,
Đoạn trần duyên vui cảnh rừng thiền,
Dốc lòng học Phật tầm Tiên,
Cưu mang chi chuyện não phiền trần ai.*⁴

NGỌC ĐIỆN HUỲNH HÀ, 15-5 ĐÌNH DẬU (09-6-2017)

4. Chư Tiên Khai Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-02 Giáp Dần (07-3-1974).



Minh họa: Cọ Trắng