

TIẾNG CHIM QUYÊN

ĐÊM TỐI MỊT MỪNG VỌNG TIẾNG QUYÊN
ĐẤT TRỜI SÂU LÃNG GIÁC TRIỂN MIỀN
BÃI XA, SÔNG LẠNH VANG CHIM GỌI
THÔN VẮNG, CHÙA IM GỌI Ý THIÊN
TRONG CUỘC BẾ DẦU, HỒN TỈNH THỨC
NGOÀI VÒNG TỤC LUY, GIÁC MƠ TIÊN
VỌNG ĐƯA KHOAN NHẶT MỜI AI ĐÓ
GIỮA CHỐN TRẦN LAO KẾT BẠN HIÊN.


PHẠM VĂN LIÊM

TIẾNG CHIM QUYÊN

NXB TÔN GIÁO

PHẠM VĂN LIÊM

TIẾNG CHIM QUYÊN

 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

TIẾNG CHIM QUYÊN

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỒ ĐỘ Chương Trình **CHUNG TAY ẤN TỔNG KINH SÁCH CAO ĐÀI**

Địa chỉ liên hệ thỉnh kinh sách ấn tổng (kính biểu):

MIỀN BẮC: THÁNH THẤT HÀ NỘI (HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÍNH ĐẠO).

48 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ☎ 04-39728281

MIỀN TRUNG: HỘI THÁNH CAO ĐÀI CẦU KHO - TAM QUAN.

Khối 2, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ☎ 056-3765010

QUẦY VĂN HÓA PHẨM (BAN KINH HỘ – HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI).

80B Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng ☎ 0511-3887760

THÁNH ĐƯỜNG QUI NHƠN (HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI).

55 Hàm Nghi, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định ☎ 056-3523716

MIỀN NAM: MINH LÝ THÁNH HỘI (TAM TÔNG MIẾU).

82 Cao Thắng, quận 3 ☎ 08-38358181

THÁNH THẤT BÀU SEN. 59/46 Trần Phú, phường 4, quận 5 ☎ 08-38355733

THÁNH THẤT TỪ VÂN (HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI).

100 Thích Quảng Đức, P 5, quận Phú Nhuận ☎ 08-8421779

Truyền Trạng THANH CĂN. 40/28 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 ☎ 01279945081

MIỀN ĐÔNG: THÁNH TỊNH NGỌC CHIẾU (HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN).

Khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương ☎ 0953603029

NGUYỄN VĂN ĐẠO. Thị trấn Xuân Lộc, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ☎ 01693113723

MIỀN TÂY: THÁNH TỊNH LINH TIÊU ĐIỆN (HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN).

Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ☎ 075-3899995

LÊ QUỐC VIỆT (Hội Thánh Minh Chơn Đạo). 117 Quốc Lộ 1A, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ☎ 0919434444

LÊ THỊ HỮU, LÊ THỊ MẠNH. 235 tổ 15, Tân Quới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ☎ 070-3816363

NGUYỄN THỊ LIÊN. 58/1 ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ☎ 075-3602965

THUẬN QUANG TINH (Lâm Đẳng Tông). 901 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ☎ 073-6255258

PHẠM VĂN LIÊM

tiếng chim quyên

Cùng một người viết:

Chương Trình Chung Tay Ấn Tổng
Kinh Sách Cao Đài liên kết
Nhà xuất bản Tôn Giáo (Hà Nội)

Đã xuất bản:

CƠ DUYÊN VÀ TUỔI TRẺ - 2009 (*in hai lần*), sắp tái bản
ĐẠO ÁO TRẮNG - 2009, 2010
HƯƠNG QUẾ CHO ĐỜI – 2009, sắp tái bản
ƠN GỌI MIỀN TRUNG - 2010, 2011
TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ – 2011
TIẾNG CHIM QUYÊN - 2011

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
Hà Nội 2011

Thượng Giáo Sư PHẠM VĂN LIÊM giữ bản quyền.
All Rights Reserved © Vietnam 2011



Quý Thiên ân chức sắc, chức việc, và tín đồ
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
ấn tống lần thứ nhất ba ngàn quyển.

Đồng kính nguyện hồi hướng cho quốc thái dân an,
đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương,
vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn.

ĐÔI LỜI THA THIẾT

Quý vị vui lòng **KHÔNG photocopy, KHÔNG mua bán** bất kỳ kinh sách nào do Chương Trình *Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài* thực hiện. Trân trọng kính mời Quý vị liên hệ với **thánh thất Bàu Sen**, hoặc **các điểm phát hành** của chúng tôi tại các tỉnh, thành, quận, huyện để thỉnh các ấn phẩm chánh thức (kính biểu).

Kinh sách được ấn tống để kính biểu rộng rãi là nhờ có biết bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi gắm. Để không phụ lòng các bậc Mạnh Thường Quân ấy, xin Quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng người thật tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn sự thấu hiểu, đồng cảm, và hợp tác chặt chẽ của Quý vị.

Ban Ấn Tống

Phương danh Quý vị Mạnh Thường Quân chung tay ấn tống *Tiếng Chim Quyên*

Quý Thiên ân chức sắc, chức việc, và tín đồ Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài chung tay đóng góp công quả trong nhiều đợt khác nhau. Ban Ấn Tống mở tài khoản ghi nhận từng vị và tổng kết từng đợt để tùy nghi phân bổ mỗi khi in sách mới, ngõ hầu bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng lưu niệm nghĩa cử cao cả của Quý vị Mạnh Thường Quân.

1	Tiền thùng tại quẩy văn hóa phẩm Ban Kinh Hộ (Hội Thánh Truyền Giáo)	7.930.000
2	Nhóm Thân Hữu (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài): Đà Nẵng	5.000.000
3	BAN KINH HỘ (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài): Đà Nẵng	3.870.000
4	Thánh thất TRUNG NGHĨA: Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu	2.500.000
5	CƠ QUAN NỮ PHÁI Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: Đà Nẵng	2.000.000
6	ĐH NGÔ NGỌC DŨNG (thánh thất Trung Bửu): Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Hồi hướng nội ngoại.	2.000.000
7	ĐT TRẦN THỊ NĂM (thánh thất Trung Đồng, Đà Nẵng): ba đợt	1.500.000
8	GS THƯỢNG LIÊM THANH (Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo)	1.000.000
9	ĐH NGUYỄN PHI HỒNG (thánh thất Từ Quang): Quảng Nam	800.000
10	Thánh thất TỬ VÂN: Thích Quảng Đức, Phú Nhuận	800.000
11	Thánh thất HỘI AN: Quảng Nam	700.000
12	Thánh thất TRUNG HIỂN và VĂN PHÒNG NỮ PHÁI họ đạo TRUNG HIỂN: Phạm Phú Thứ, Tân Bình	700.000
13	Thánh thất NAM TRUNG HÒA: Quảng Nam	500.000
14	Thánh thất TRUNG NAM: Bà Rịa – Vũng Tàu	500.000
15	Thánh thất TRUNG TÍN: Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu	500.000
16	Đạo Huynh ở Từ Hòa, thánh thất Trung Thành, Đà Nẵng. Hồi hướng song thân là ĐH Nguyễn Tấn Trình và ĐT Nguyễn Thị Mùi.	500.000
17	ĐH NGUYỄN MẬU PHÁP (thánh thất Trung Dương): Đà Lạt	500.000
18	ĐT THÔNG (thánh thất Trung Thạnh, Bình Thuận)	500.000
19	Thánh thất TRUNG BẢO và BAN PHƯỚC THIÊN họ đạo TRUNG BẢO: Tân Thọ, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai	448.000
20	ĐT NGUYỄN THỊ HƯỜNG (thánh thất Trung Nam): Bà Rịa – Vũng Tàu	200.000
21	Lễ Sanh PHAN HƯƠNG CHI (Hội Thánh Truyền Giáo): Hồi hướng cha mẹ.	200.000

Tổng cộng: **32.648.000 đồng**

MỤC LỤC

1	hãy như xuân	11
2	khúc xuân	12
3	mai giữa đời	14
4	mùa xuân không lỗi hẹn	15
5	mừng xuân	16
6	thánh lễ đầu xuân	17
7	về hướng mùa xuân	18
8	vọng xuân	19
9	xuân, bạn, thơ	20
10	xuân Đạo Kỳ Ba	21
11	xuân Di Lạc	22
12	xuân ước mong	23
13	nét đẹp tháng Giêng	24
14	thánh lễ Chí Tôn	26
15	ánh vàng tháng Tư	28
16	sen tháng Tư	29
17	cảm đề tranh chắn trâu	30
18	thu này con nguyện	33
19	bóng Mẹ	34
20	hoa vàng dâng Mẹ	36
21	lòng Mẹ tình con	38
22	màu hoa Kim Mẫu	39
23	chủ quyền Đại Đạo	40
24	đêm trăng Khai Đạo	42
25	Khai Đạo	44

26	cánh hoa sứ Đạo	45	54	hạt bụi	86
27	nhà Đại Đạo	46	55	hiện tại	87
28	ba mươi sáu giờ rừng tràm Lâm Viên	48	56	Hội Long Hoa	88
29	bờ bên kia đang đợi	50	57	khoảng trống	89
30	chất lọc	52	58	không	90
31	chín mộng ước mơ	53	59	kỷ niệm Pleiku	91
32	đêm Linh Tháp	54	60	mẹ quê	92
33	tháp linh	55	61	lần hạt linh châu	94
34	đốt lò hương	56	62	một cõi riêng	95
35	đưa em vào hội	58	63	một lòng	96
36	giữa bình thường cùng nhau tu học	59	64	nhập dòng	97
37	hai nẻo đi về	60	65	ngó chừng	98
38	khúc vui hòa	61	66	nổi bước	100
39	nổi tay sứ mệnh	62	67	phải chăng Người đó nay đây	102
40	tiếp bước năm mươi năm	64	68	phụng Đạo	104
41	trọn vẹn	66	69	ráng vun	106
42	về	68	70	sông và nước	108
43	vòng tay mười năm	69	71	tiếng chim quyên	109
44	mở lối về Thầy	70	72	tiếng vọng quê hương	110
45	cũng đành thôi	71	73	vào đọt	111
46	chung tay gieo hạt	72	74	tình ý muôn sông	112
47	con đường nào chúng ta đi	74	75	tu giữa bình thường	114
48	dấu xưa	76	76	tụng sám kinh	116
49	dòng sông chảy	78	77	tường mình	118
50	gọi người tách dậm	79	78	vào đường phục sinh	120
51	giục già	80	79	về nguồn	122
52	gọi nhau	82	80	với nhau	124
53	gợn sóng sông Hàn	84	81	vòng tay thân ái	126

hãy như xuân

Dẫu rằng tóc đã sương pha
Xuân về lòng vẫn nở hoa với lòng
Thoát ngoài bến đục bờ trong
Nương vào xuân khí hiệp dòng dương quang
“Hiến dâng” sắp sẵn hai hàng
Bên người nữ kiệt, bên trang anh tài
Đua nhau hiệp một hòa hai
Giúp đời lo Đạo chung vai dậm trường
Ai người chí để mười phương
Biết đem thân phận cúng dường nhân sanh
Có gì giữa cuộc mong manh
Nhục vinh thì cũng hôi tanh bả đời
Cùng nhau góp tiếng so lời
Hòa trong tao ngộ giữa trời xuân hoa
Cất cao giai điệu tâm ca
Vượt trên vạn lối bờ xa bến gần
Muôn người xuân khí bản bản...

Xuân Nhâm Ngọ

khúc xuân

Mỗi mùa hoa mai nở
Trên đầu tóc bạc thêm
Đời ngược xuôi đi ở
Khúc xuân vẫn êm đêm

Tháng Giêng tràn ánh Đạo
Ta đi giữa màu hoa
Mùa phục hoàn chơn giáo
Rạng rỡ nét thân hòa

Tảo khai từ buổi ấy
Việt Nam truyền Cao Đài
Vạn duyên hòa một mối
Đường về vốn không hai

Cùng Thiêng Liêng sánh bước
Gánh Đạo trĩu mọi miền
Yêu thương tình non nước
Dân lành đất bình yên

Ngợi ca xuân tận độ
Ta muốn hát muôn lời
Giục lòng người tỉnh ngộ
Kinh vàng gieo muôn nơi

Ân Trời ban đại xá
Điễn lành bủa ngàn phương
Thuyền từ giọng khắp chốn
Xuân xây đời thượng nguồn.

mai giữa đời

Cánh mai vàng rực hiến dâng đời
Dù phố dù quê một sắc tươi
Giữa chốn phồn hoa chen cảnh chợ
Ngoài miền thôn dã ánh mây trời
Ngày qua cõi thế say cơn mộng
Xuân đến cảnh hoa thức kiếp người
Cho đầu sạch như đường cát bụi
Mai tâm vẫn nở một màu tươi.

mùa xuân không lỗi hẹn

Cứ như thế đông qua thì xuân đến
Nắng tươi hồng xuân rạng ánh trăm quê
Bờ cỏ non sương mượt đón xuân về
Tiếng chim ngọt hót vang chào xuân mới
Cùng xuân hẹn, chung chân ta đi tới
Mang mẽ đường xuân là những trang kinh
Gội Thánh ân ươm thao thức xuân tình
Trăm nét đẹp nở hoa xuân rạng rỡ
Những xuân hồng muôn nơi chung gặp gỡ
Khúc Đại Đồng vang dậy điệu xuân ca
Xuân, xuân! Xuân hẹn nhà nhà.

mừng xuân

Đường xuân cỏ mượt hai hàng
Nắng xuân ủ mộng đôi bàn chân trai
Từ thân vào cõi trần ai
Sớm sương chiều nắng hình hài phù du
Long đong thân thế bụi mù
Sơn Khê có bạn, đường tu có Thầy
Ngại gì gió bắc mưa tây
Đa đoan nhận chịu, đọa đày sá chi
Ngày qua đưa lối: Thánh thi
Nẻo về: huynh đệ tương tri dặm dài
Xuân sang vàng óng hoa mai
Trúc đan lá biếc, mây cài núi xa
Từ trong tâm thức nở hoa
Ngát hương vô tận nhạ nhòa nhân gian
Đan thanh mấy nét dinh hoàn
Thênh thênh muôn dặm quan san phiêu bồng
Thân còn xin nguyện bồi công
Ý xuân mong được ấm lòng đệ huynh.

thánh lễ đầu xuân

Mùa xuân thắm màu hoa, em áo trắng
Hoa tỏa hương, tà áo mới em bay
Bước tung tăng em đi lễ thất này
Trăm nét đẹp bùng lên ngày Thánh đán
Chất ngất tin yêu, ngập tràn ánh sáng
Trời tháng Giêng, ôi nắng đẹp vô cùng
Cả không gian lồng lộng ánh muôn trùng
Lễ mừng Chín chan hòa nguồn ân mới
Buổi Kỳ Ba sáu muôn năm mong đợi
Mở Thiên môn, đóng kín địa ngục quan
Suốt càn khôn Đại Đạo một Thiên Hoàng
Trong bí nhiệm hiện từng câu Thánh huấn
Đòi cùng cuối chuyển thành đòi Nghiêu Thuấn
Biến tóc tang thành sơ bộ Đại Đồng
Xưa ngưỡng mong và nay cũng ngưỡng mong
Đấng Hóa Dục muôn đời đang hiển hiện
Mở lối phục sinh bủa giăng Thánh điển
Đẹp vô cùng lễ mừng Chín tháng Giêng

về hướng mùa xuân

Đá lờm chỏm bàn chân ta cứ bước
Rét căm căm mùa đông vẫn vây quanh
Mắt hướng thẳng về mùa xuân phía trước
Vững tin rằng hoa lá sẽ lên xanh.

Khai bút xuân Nhâm Ngọ

vọng xuân

Mai vàng thắm sắc đón mời xuân
Gói trọn thương yêu họa mấy vần
Ý Tết thơ gieo hồn bát ngát
Tình xuân nhạc dạo khúc băng khuâng
Dặm xa ai đó buồn ly xứ
Lối cũ người đây vọng cố nhân
Dù đó hay đây chung nguyện ước
Hai vai đời, đạo nặng vô ngần.

xuân, bạn, thơ

Đóa vô ưu nở giữa lòng nhau
Ngan ngát hương thơ gặp buổi đầu
Phù phiếm cuộc đời thêm khổ lụy
Thênh thang cõi tịnh xóa u sầu
Ngày xuân bạn đến xuân tươi sắc
Vị tết thơ thơm tết đậm màu
Đón cả vừa thơ vừa bạn ngọc
Giữa vô thường xanh biếc ngàn dâu.

xuân Di Lạc

Chim về trời giọng thiên thai
Ngày đông trở gót hoa cài áo xuân
Thướt tha dưới bóng Hồng Quân
Giữa dòng nhân thế tung bừng điểm trang
Hóa duyên Bồ Tát hai hàng
Nắm tay bạn lũ nhân gian dặm dài
Nẻo đời vàng óng hoa mai
Nụ cười Di Lạc thoát ngoài chiêm bao
Đường về cố quận xưa nào
Trong ta chợt hiện đường vào bến xuân
Đây đang vang vọng tin mừng
Ba ngàn thế giới vô chùng điển quang
Phiêu bồng dừng bước lang thang
Đời vui xuân ngọt vọng vang kinh cầu
Mới hay trong cuộc bể dâu
Dạ thăm thăm đọi thiên thâu đến kỳ

xuân Đạo Kỳ Ba

Nắng ấm mới gió vờn hoa lá mượt
Đường thênh thang trải mộng lối vào xuân
Cánh tình dâng qua biển rộng vô chùng
Xuân Đại Đạo rắc gieo cùng đây đó
Dậy muôn lòng niềm tin yêu gắn bó
Hoa đại đồng đang ươm hạt mùi phương
Một nguồn ân tuôn chảy giữa vô thường
Muôn suối ngọt hiệp chung thành sông lớn
Những tinh hoa rục lên ngày xuân sớm
Khắp đất trời bát nhã dọn kim cương
Chuyển nơi nơi lời giáo Đạo Nam Phương
Từ bản thể gọi về từng linh tử
Xuân Đạo Kỳ Ba ngồi trên muôn xứ
Hương về Thầy hợp xuân khí hạo nhiên
Lướt nhẹ thênh thênh xuân đến mọi miền
Xuân Đại Đạo, xuân trong ta trong bạn

xuân ước mong

Kính tặng Giáo Sư NST

Xuân đến mừng xuân gọi ước mong
Mai, đào xin được thắm muôn lòng
Phương xa rộn rã khơi hòa hợp *
Quê cũ gian nan vẫn chất chông
Tuổi trẻ hằng mơ ngày thắm nhụy
Tình già luống đợi buổi tươi hồng
Bao giờ Đại Đạo ngời xuân sắc
Đây đó vang ca khúc Đại Đồng

nét đẹp tháng Giêng

Hoa lá bùng lên nét tháng Giêng
Trời trong mây lộng ánh xuân hiền
Gió đưa thoang thoảng thom hương Tết
Mồng Chín theo về dậy ánh thiêng

Áo trắng xôn xao trước cổng chùa
Thanh tân hơn cả nụ đầu mùa
Ta bà nhưng vẫn hồn nhiên vậy
Tà áo bay bay vạt nắng đùa

Em về mồng Chín, lễ Chí Tôn
Ánh sáng thiêng liêng ngập cả hồn
Nao nức tiếng cười vương ý Đạo
Chan hòa tươi mới, ấm càn khôn

* Đại hội Cao Đài hải ngoại

Từng bước em đi điện lễ Thầy
Thơm lừng Tam Bảo ngát cung mây
Cửu Trùng rạng rỡ vang kinh ngọc
Thành kính nguyện vào hương khói bay

Từ thuở Cao Đài hiện nước Nam
Tháng Giêng mừng Chín nở hoa Đàm
Người người ngưỡng vọng ơn Từ Phụ
Nhỏ giọt ân hồng độ thế gian.

thánh lễ Chí Tôn

Đầu năm màu Tết còn phơi phới
Lễ tung bừng mừng Chín tháng Giêng
Em dáng thơ ngây trang phục mới
Gió bay bay quyện tóc vai hiền

Thánh thất đông như buổi tựu trường
Vạn lòng chen chúc vạn yêu thương
Bềnh bồng hoa nắng reo xuân thắm
Gieo cả ân thiêng ngập phố phường

Ngày lễ Chí Tôn trăm thức hoa
Tôn vinh Giáo Chủ Đạo Kỳ Ba
Ngọc giai chín bệ ban thanh phước
Giữa cõi nhân gian hiện Bửu Tòa

Đồng nhi áo trắng xinh như mộng
Thấm giọng xuân, ai, tín hiệp thành
Lời kinh trầm ngọt, hòa vang vọng
Suốt cả Tam Tào một khí thanh

Không gian trong vắt màu y nhiên
Thần khí giao hòa dậy ý thiêng
Âm vọng chín từng lời cao xướng
Cúc cung Tam Bảo kính lòng thiêng

Lớp lớp theo nhau lễ nghiêm trang
Hương trầm ngào ngạt thấu Thiên Hoàng
Sáu muôn nay được Thầy khai hội
Mở cửa càn khôn độ thế gian.

ánh vàng tháng Tư

Tiếng quyên đã gọi vào hè
Hoa sen dắm cánh nở khoe ao nhà
Gió về chấp chới muôn hoa
Như Lai hiển hiện trên tòa Thế Tôn
Ánh vàng tỏa sáng Phật môn
Pháp vương ngự trị hiện tồn xưa sau
Tàn phai nhân thế muôn màu
Tử sinh lịch kiếp theo nhau lộn vòng
Mở đường chỉ nẻo đực trong
Lối về bát nhã cõi lòng tịnh an
Tháng Tư rợp ánh sen vàng
Thế Tôn chuyển pháp muôn ngàn ân sâu.

Mùa sen tháng tư Tân Tỵ

sen tháng Tư

Rực rỡ gieo vàng nắng tháng Tư
Mừng ngày khánh đản Đức Hồng Từ
Dưới chân bảy bước bùng sen ngọc
Trong chốn ba ngàn hiện Tổ Sư
Chánh pháp sáng soi đường nghiệp quả
Thiện duyên mở lối cõi Vô Du
Bùng lên lồng lộng mùa tôn quý
Rợp cánh trong hồ sen tháng Tư.

Phật lịch 2525

cảm đề tranh chăn trâu

(Tranh Tiệm Hóa)

1. VỊ MỤC

Mênh mông đồng rộng sông dài
Khe sâu núi thẳm miệt mài âm u
Tháng năm dày dặn sương mù
Dặm xa nào biết đáng thu ánh vàng.

2. SƠ ĐIỀU

Vết mờ vương lối cỏ hoang
Bờ mê bến mộng lang thang những ngày
Trở chân tìm dấu xưa nay
Đã nghe sâu thẳm hương vầy cúc hoa.

3. THỌ CHẾ

Trên cao vàng óng gương nga
Nước xuôi vờn áng mây qua cuối trời
Nhịp chân bờ cỏ thành thoi
Ngày yên bước nhẹ bên đời tử sinh.

4. HỒI THỦ

Chút xưa vừa mới chuyển mình
Giữ trong màu mắt nguyên hình bản lai
Non xa đồng vắng sông dài
Bền trong tâm tưởng chặt ngoài dặm xa.

5. THUẦN PHỤC

Về đây Ta lại với Ta
Mới hay rằng giữa bao la nhiệm mầu
Giặt mình tỉnh cuộc bể dâu
Trăm năm như buổi ban đầu nguyên lai.

6. VÔ NGẠI

Càn khôn lộ dấu gương đài
Không hơn không thiệt, không ngoài không trong
Hoa ngàn cỏ nội thông dong
Vi vu tiếng sáo nghe lòng thênh thang.

7. NHẬM VẬN

Xuân về sông nước mênh mang
Liễu xanh, cỏ mượt, mây ngang lung đèo
Rằng không, rằng có vui theo
Ngủ say sưa giấc, gió vèo lá bay.

8. TƯƠNG VONG

Thênh thênh trắng giữa trời mây
Tương quan vút bật, đó đây chung màu
Rõng rang dứt sạch trước sau
Từ trong không tịch quên nhau ta bà.

9. ĐỘC CHIẾU

Trên trời, dưới đất, giữa ta
Lung linh một mảnh trăng xa cuối gành
Vỗ tay ca khúc vô thanh
Vang trong sáu cõi hóa thành Chân Như.

10. SONG DẪN

Rõ ràng giữa chốn mịt mù
Lầu lầu ngọc bạch, muôn thu vĩnh tồn
Thung dung trên đỉnh Côn Lô
Diệu tâm, viên giác, Thiên môn nhập thần.

thu này con nguyện

Dầu Mẹ không hình hiện thế gian
Tình thương của Mẹ vẫn dâng tràn
Đêm thu trăng giải đây tình Mẹ
Sáng cả lòng con, cả núi ngàn

Con nghe trong gió lời Mẹ dạy
Mường tượng Cung Diêu bóng Mẹ chờ
Con nhìn ánh sáng trăng huyền diệu
Biết Mẹ xót xa trẻ dại khờ

Mẹ ơi, con Mẹ còn hư lắm
Học mãi chưa xong một chữ Hòa
Tu mãi chưa rành đường chân lý
Chưa nhuần một Đạo tức một Cha

Bao lần thu đến rồi thu đến
Trong cõi trầm luân chứa tỉnh mê
Con nguyện thu này hồi hướng Mẹ
Vàng hoa cúc nở rộn đường quê.

Trung Thu Tân Mùi 91

bóng Mẹ

Từ trong điệu vợi, ánh từ quang
Tuôn chảy dòng châu khắp thế gian
Nhẹ nhẹ thoảng vương hương cúc nở
Lung linh bóng Mẹ ánh trăng vàng

Gậy trúc tay đưa vệt ngút mù
Lời thiêng Mẹ dạy trẻ bao thu
Thương nhau nhắc nhở tình em chị
Buông gánh duyên trần vững bước tu

Bến đục đã xa, gần bến trong
Bao điều thế sự thả trôi dòng
Thung dung giữa cõi đời hư huyễn
Chánh pháp ngời soi sáng rục lòng

Cứ mỗi thu về gọi ước mơ
Đây bàn tay Mẹ vẫn thương chờ
Trao con tất cả tình vô nhiễm
Sửa cái tâm con mấy đại khờ

Con đi từng bước, con trong Mẹ
Mẹ hướng đường con, Mẹ xót con
Xót cõi thế trần bèo dạt bến
Xót đoàn nhi nữ dạ chưa tròn

Ôi, Mẹ thiêng liêng, Mẹ của con
Thu này dâng Mẹ cả tim son
Đường mai xán lạn đưa chân bước
Ánh Đạo vàng soi bóng nguyệt tròn.

Trung Thu Giáp Tuất 94

hoa vàng dâng Mẹ

Nắng hạ tàn, sen trong hồ rã cánh
Gió thu về, hoa cúc thoảng đưa hương
Dậy mùa thơ, lòng lộng gió yêu thương
Gót tiên nữ? Trên lá khô khua nhẹ
Hiển hiện trăng vàng, thiêng liêng tình Mẹ
Đêm Trung Thu ngọt lịm sữa Diêu Trì
Nhỏ ân lành, kêu rặng đuốc từ bi
Trong thanh điện, nghe lời thiêng Mẹ dạy
Ôn câu thơ, con cúi đầu vâng dạy
Rằng chưa nghe, Mẹ khuyên mãi chưa thôi
Trẻ đăm trần, Diêu Điện Mẹ chưa hồi
Nhắc mỗi đứa lo tròn xong mỗi việc
Dạy các con sao nên trang nữ kiệt
Tu cho mình rồi độ cả sinh linh
Vệt ngút mù, vệt cả lưới tử sinh

Hoa kim cúc lất lay đường diệp hữu
Từ một sát na đến hàng muôn triệu
Chút màu xanh trong lá có mặt trời
Lẫn lộn sắc không, điên đảo cuộc đời
Chỉ một niệm cũng bao trùm vũ trụ
Trong khoảnh khắc thoáng vọng tâm tán tụ
Thì đường trần vó ngựa cứ ruổi giông
Lạc lối vô minh, sanh tử xoay vòng
Ngụp lặn mãi trong ao bùn hạ giới
Cứu thế Kỳ Ba, Đạo khai mùa mới
Ưu bát la * triệu năm nở một lần
Nhưng cúc vàng mỗi độ rục quanh sân
Từ thu đến là từng phen Mẹ nhủ
Trăng đẹp ngoài kia, con thôi say ngủ
Cùng chị em dâng Mẹ đóa hoa vàng.

Trung Thu Nhâm Thân 92

* *Ưu bát la (Utpala, Sanskrit; Uppala, Pali): Hoa sen vàng cõi trời.*

lòng Mẹ tình con

Mùa thu về rồi con biết không
Gió thu nhẹ nhẹ thoảng hương nồng
Cúc vàng nở rộ bên Cung vắng
Mẹ mãi thương về... mãi đợi trông

Lòng Mẹ Từ Tôn ngóng con thơ
Từ buổi thu xưa đến thu giờ
Đường trần mãi miết chân giông ruổi
Có thấu cho chăng Mẹ đợi chờ

Con thấu lòng thương Mẹ Thiên Cung
Bao la huyền diệu đến vô cùng
Đời con quanh quẩn vòng oan nghiệt
Gỡ mãi mà sao vẫn mịt mù

Cứ mỗi thu về, thu lại thu
Vẫn chưa xóa được áng mây mù
Nên đường về Mẹ còn thăm thẳm
Con mãi nguyện cầu trọn kiếp tu.

Trung Thu 2000

màu hoa Kim Mẫu

Về yêu hoa cúc mùa thu
Nghe trong cánh gió lời ru nhiệm màu
Trăng vàng soi bóng đêm thâu
Mở trang kinh tụng từng câu ngọc ngà
Rập ràng Lời Mẹ * ngân nga
Âm vang trong cõi ta bà sắc không
Áo ai trắng giữa bụi hồng
Reo chuông tỉnh giấc vang trong cõi người
Đầy sân cúc trở vàng tươi
Màu hoa Kim Mẫu rạng ngời nét thương
Trúc cơ đã mấy thu trường
Hoa đóm mấy độ, vầy hương bao mùa
Kê vàng ai tỉnh, ai chưa
Duyên Tiên ai bén, nẻo xưa ai về
Dặm đời gối mỏi chân lê
Bên chùa khoác áo bốn bề dật thiêng
Dường tu gót nhẹ hài tiên
Hoa vàng cánh nhỏ thắm duyên Dao Trì

Trung Thu Quý Dậu 93

** Lời Mẹ: Kinh Phật Mẫu*

chủ quyền Đại Đạo

Khi đọc lại lời Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
“Ngôi nhà này sẽ đầy dẫy ân Ta”
Con cúi đầu thâm lâm râm khăn nguyện
Và ngưỡng mong từ đại thể bao la
Cho thế gian muôn lối thắm Đạo nhà
Cho nhân loại muôn người no pháp nhũ
Nhu mật ngọt, lời kinh lừng vũ trụ
Cả đất trời trời dậy chất thom tho
Nguyện nối vòng tay muôn lối hẹn hò
Hoa nở đẹp trăm đường truyền chân lý
Mấy ngàn năm nay vào duyên thế kỷ
Ân Kỳ Ba, ân sủng của Thầy ban
Sáu muôn năm: thời pháp quý vô vàn
Một đất nước nhỏ nhoi thành đất Thánh

Một dân tộc nhiều đau thương bất hạnh
Đã trở thành Thiên Sứ của Chí Tôn
Vỗ tay reo ưom ý Đạo đầy hồn
Và chất ngất thánh thiêng cho hương ngọt
Vườn thế giới lời quy nguyên chim hót
Hoa đại đồng bùng nổ khắp nhân gian
Thôi không còn cảnh nhà nát người tan
Những bom đạn biến thành hoa cứu khổ
Phương tiện chiến tranh thành thuyền tế độ
Đưa nhau về bờ bến của yêu thương
Về trong tình muôn thuở muôn phương
Trong Đại Đạo chủ quyền Thầy nắm giữ.

đêm trăng Khai Đạo

Có nổi vui nào bằng hôm nay
Ngọc trời huyền diệu, khói hương bay
Bốn ngàn văn hiến, khung trời Việt
Bút phượng bùng lên ánh Đạo Thầy

Tháng Mười oi, trăng rằm sáng lạ
Dù mưa giăng, mây rợp đầy trời
Vẫn vàng soi khắp cả muôn nơi
Vì ánh sáng mùa trăng Khai Đạo

Vì ánh sáng hòa đồng Tam Giáo
Xán lạn trên mảnh đất Lạc Hồng
Hồn thiêng liêng dậy khắp non sông
Khua chuông trống Kỳ Ba cứu thế

Nối tiếp theo nhau bao thế hệ
Rực rỡ tâm linh, ánh đuốc ngời
Soi cho mình và khắp muôn nơi
Hoa vạn cánh nở chung lý Đạo

Bính Dần oi, tháng Mười năm ấy
Chùa Thiên Lâm Gò Kén tung bùng
Tay chấp tay, ngày hội vui mừng
Ta đã có, Việt Nam đã có...

Đã có gậy đưa đường dẫn lối
Đã có còi rúc gọi chiến lành
Có màu cờ phấp phới Tam Thanh
Giữa sông núi chập chùng giáo pháp

Lời Thầy dạy thơ câu lục bát
Tình cần khôn ấm cả ba ngàn
Cõi vô thường – cải thiện thế gian
Đường vĩnh cửu – tâm linh siêu thoát

Việt Nam oi, quê hương bé nhỏ
Vinh hạnh làm sao một giống nòi
Vệt ngút mù, lộng lộng trăng soi
Trăng Đại Đạo khắp cùng đây đó.

Khai Đạo

Một thuở đất trời dậy tiếng vang
Hạ ngươn Khai Đạo “Hào Nam bang!”
Cao Đài quy hợp hưng Tam Giáo
Chánh pháp ban truyền độ thế gian
Gia, Lão, Thích, Nho chung lý Đạo
Phật, Tiên, Thần, Thánh một khuôn vàng
Thuyền con sóng cả trời, mây, nước
Hợp sức đâu người chí dục ngang?

cánh hoa sử Đạo

Khua chuông Bạch Ngọc hội Kỳ Ba
Giục thúc dân Nam biết Đạo nhà
Lớp lớp vong thân đường gió bụi
Hàng hàng tán mạng bước xông pha
Ngàn năm xương trắng thơm hoa sử
Muôn thuở máu đào ngọt Thánh Ca
Nối tiếp vòng tròn câu sứ mệnh
Đường về, phước lộc buổi Long Hoa.

nhà Đại Đạo

*Cao Đài vị xuất thế
Ngũ châu tuy đại ngã vô gia!
(Liễu Tâm Chơn Nhơn Huỳnh Ngọc Trác)*

Lời xưa Người nói còn vang xa
Cao Đài, chưa hiện ta không nhà
Từ buổi trời Nam vui mở hội
Tháng Mười vang vọng khúc Tiên ca

Ôi, trăng Khai Đạo, ánh trăng hiền
Tỏa sáng lung linh khắp mọi miền
Cứ mỗi đông về dù mưa bão
Lòng con vẫn rạng ánh trăng thiêng

Thầy đã cho con, cho mọi người
Một ngày tôn quý: rằm tháng Mười
Bừng lên ánh Đạo trong tâm tối
Sáng cả nhân gian ngọn đuốc Trời

Việt Nam từ đó vụt lên ngôi
Một nước nhỏ nhoi danh chói ngời
“Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo”
Quyền năng Thượng Đế trải muôn nơi

Huyền diệu làm sao mùa Đạo Khai
Năm châu chung dưới bóng Cao Đài
Không người nô lệ không quan quả
Ngôi nhà Đại Đạo chẳng riêng ai.

ba mươi sáu giờ rừng tràm Lâm Viên

Trao các em Hội Luyện Xây Dựng Hè 91

Về đây em
Rừng Lâm Viên cho em màu xanh lá
Nắng đẹp trên cao cho em sắc tươi hồng
Và các anh
Trao em những điều mới lạ
Chuyền tay nhau bao nỗi ước mong
Niềm vui tươi náo nức trong lòng
Những hoài bão đang đây khuôn mặt trẻ

Trên vòm cây, gió mơn man nhè nhẹ
Bước chân em khua động lá tràm khô
Và lòng em hé dậy ý sông hồ

Câu hát hợp đoàn vang lên lạnh lốt
Rừng rất lặng, không nghe chim hót
Chỉ có em và các anh thôi
Tay nối vòng tay, lời nối lời
Em học vầy đoàn như ong xây tổ

Đêm vui thân
Quây quần bên ánh lửa
Quên làm sao, lời tâm sự đêm tàn
Giờ tinh thần nghe dậy chút âm vang
Trong sâu kín hiện hình người tín hữu
Quãng đường xa, đôi vai trĩu trĩu
Một bên đời, bên đạo khắc ghi sâu
Ba mươi sáu giờ rồi cũng qua mau
Phút chia biệt
Có chút gì vương vương
Nhớ nghe em
Dù mai đời muôn hướng
Vẫn ấm tình huynh đệ buổi hôm nay.

bờ bên kia đang đợi

Hương về Đại Hội Nhân Sinh I

Nhớ năm xưa vào một mùa sấm hối
Ai viết bài “Câu chuyện của dòng sông”
Cuộc đời trôi như con nước bênh bồng
Đã nếm trải bao mùa khô mùa lũ
Những đau thương lở bồi năm tháng cũ
Dòng nước xanh giờ lại thắm đôi bờ
Bao tâm hồn đã uơm dậy men thơ
Tươi hoa trái lên hương nồng mùa mới
Đời rộn vui hòa bước chân đi tới
Chim trên cành vang dậy tiếng reo ca
Bạn bè ơi, xin hướng vọng bờ xa
Đừng ngoảnh lại với chuỗi ngày mất mát

Những âu lo về con thuyền rách nát
Buồn âm thầm trên bến nước sông xưa
Bao đau thương chuyên chở mấy cho vừa
Vội ly biệt, vội khứ lai, chân ngựa
Không giấu giếm những ngày sông khổ lụy
Nước đục lò và trôi nổi rêu rong
Những nhấp nhô bào ảnh cuốn theo dòng
Buổi tan hợp sóng xao bờ cỏ úa
Xin chấp nhận những mưa đầu nắng lửa
Nhưng con sông muôn thuở vẫn làm dòng
Vẫn ngày đêm trôi chảy mãi thông dong
Dưới trăng đẹp chờ thuyền về đêm hội

Và hôm nay hiền từ sông rập nổi
Chuyện ngược xuôi bằng tiếng sóng âm vang
Nhịp chèo khua mời khách lướt đò ngang
Vui biết mấy bờ bên kia đang đợi.

chất lọc

*Kỷ niệm bảy mươi năm
công khai Cao Đài tại miền Trung*

Chùng như còn lấm bành bồng
Chùng như chưa đủ dậm hồng nhân gian
Nối chân bãi thắm truông ngàn
Gom tình bốn hướng lọc trang anh tài
Nâng niu từng bước tương lai
Xem trong dấu vết hình hài đã qua
Chắt chiu nụ biếc đài hoa
Kết thành vương miện hài hòa xưa sau
Cho đời đẹp sắc tươi màu
Cho người nhận rõ vàng thau Đạo nhà.

chín mộng ước mơ

*Kính tặng quý đạo hữu lưu lạc về dự
lễ khánh thành Thánh Đường Đông Nai*

Về đây chín mộng ước mơ
Bao nhiêu ngày tháng đợi chờ hôm nay
Trường giang con nước voi đầy
Đời phôi pha cũng có ngày dậy hương
Chung tay xây dựng Thánh Đường
Lòng anh lòng chị muôn phương đậm đà
Về đây ấm lại tình nhà
Những thương những nhớ, những xa những gần
Trong tay nối lại tình thân
Đời xiêu lạc đã mấy lần nổi trôi
Dấu chân cõi phúc đây rồi
Kết chùm quá khứ hết hồi lãng xao
Lời kinh vang vọng xưa nào
Tình thiêng liêng ấy dậy vào trong nhau
Tinh hoa góp nhặt muôn màu.

đêm Linh Tháp

Đêm cầu kinh Chư Thánh sáu mươi năm.

Một năm là bao nhiêu đêm
Sáu mươi năm ấy từng đêm nguyện cầu
Cảnh đời sớm tối bể dâu
Cõi người liên tiếp đau sầu trái oan
Dấu xưa Đạo sử chói vàng
Vùi thân Bồ Tát thắm trang Tông Đồ
Anh linh về cõi hư vô
Thánh ân thấp sáng cơ đồ Trung Hưng
Khí thiêng cao vút chín tầng
Tỏa ra muôn hướng vỡ bùng tâm linh
Đêm nay chung vọng lời kinh
Vang trong tám cõi ấm tình xưa sau
Khơi đường Truyền Giáo tươi màu
Cho đời biết Đạo, cho nhau mến Thầy
“Bá thiên tao ngộ” * từ đây.

10-7 Ất Dậu

** Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.*

tháp linh

Về Linh Tháp, tháp linh không thấy tháp
Nền gạch xưa soi năm tháng vô ngôn
Cỏ cây tri kiến, hoa lá niệm hồn
Bổn sống động thiên bi hùng Đạo sử.

đốt lò hương

Hương về Đại Hội Cao Đài Hải Ngoại 92

Nghe vọng bên kia bờ đại dương
Bên này trang trọng đốt lò hương
Xông tình ấm dậy mùa hòa hợp
Rạng rõ trong tim ý lạ thường

Mơ ước bao năm dựng cơ đồ
Kỳ Ba mỗi Đạo ráng bồi tô
Rẽ chia âu cũng là Thiên ý
Lửa ấm mong sao rục một lò

Nung nấu cùng nhau hướng đại đồng
Mượn tình bốn biển gọi trăm sông
Từ xa thu góp thương yêu lại
Con nước phân ly hiệp một dòng

Vui sướng biết bao lòng nở hoa
“Bền lòng son sắt đến cùng Cha”
Lời Thầy căn dặn bao năm trước
“Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà”

Xin quên dĩ vãng buồn vui ấy
Lắm hào hùng cũng lắm phôi pha
Vườn cây trái đã lên hương sắc
Nâng niu từng nụ biếc đài hoa

Cho thắm lại màu xanh vạn thuở
Cho âm vang điệu ngọt tâm ca
Xin hãy tiếp thêm vào ngọn lửa
Đốt lò hương rạng ánh thân hòa.

đưa em vào hội

Tặng lớp Thành Nhân 83

Chân son giẫm cỏi ta bà
Thênh thang nhẹ gót trần sa giữa đời
Ung dung vào cuộc đầy vui
Tuổi thành nhân nét tuyệt vời hoa niên

Kết tinh vạn pháp làm duyên
Mượn đồ Đại Đạo qua miền tử sinh
Đưa em vào hội đăng trình
Chung đường nhân thế, chung tình mai sau
Dắt dìu qua cuộc bể dâu
Thơm hương đạo lý tươi màu đệ huynh

Dãi dầu trọn kiếp phù sinh
Quay về tìm lại nguyên hình bản lai.

giữa bình thường cùng nhau tu học

Kỷ niệm khai giảng Hạnh Đường Hưng Đức 2

Đang chỗi dậy những tâm hồn thật
Mỗi ước mơ của bao ý mong cầu
Rộn con tim hòa hơi thở trong nhau
Cùng rập bước tiếp nhịp đi Hưng Đức
Cả không gian như bùng lên nao nức
Giữa ngày hè hoa nắng bỗng reo ca
Nét hồn nhiên không ranh giới trẻ già
Chung tâm nguyện, chung vòng tay huynh đệ
Nối đuốc phục sinh truyền bao thế hệ
Góp nhặt tin yêu trao mỗi con người
Dâng cho đời muôn vạn đóa hoa tươi
Bằng lý Đạo hóa duyên qua bi nạn
Khắp cõi không gian tuôn tràn ánh sáng
Pháp Tam Kỳ hiển hiện suốt càn khôn
Giáo nghĩa đồng quyên tưới tắm chân hồn
Cho muôn hướng tụ chung về cứu cánh
Năm niú cùng nhau tựa nương cửa Thánh
Trang Hạnh Đường đã mở khắp trăm phương
Hãy cùng nhau tu học giữa bình thường.

hai nẻo đi về

Với tập thể sinh viên mười lăm năm

Lối đời mở rộng hai hàng
Ngược xuôi qua lại, ngựa ngang đôi đường
Mười lăm năm giữa vô thường
Ai qua biển mộng ai nương cửa từ
Về đây chung cuộc trầm tư
Bổ làm hai mảnh thực hư cuộc đời
Mảnh này trong đực đua bơi
Mảnh kia son sắt chung lời kinh thiêng
Nào ai biết được mối giềng
Đi, về – đâu rõ cõi miền trần gian
Nẻo đi trọn kiếp lang thang
Nẻo về thần khí điển quang nhiệm màu.

khúc vui hòa

Hương về ngày lạc thành thánh thất Trung Chính

Vui biết mấy mọi người hòa nguyện lực
Góp tin yêu chung sức dựng nhà Cha
Giữa đời thường hiện hình ngôi pháp thể
Cả nhân gian lồng lộng bóng Thiên tòa

Vui biết mấy một rừng người áo trắng
Lất phất bay vương hoa nắng thân hòa
Thế giới người sẽ cùng nhìn một hướng
Vệt si mê về chung mái Đạo nhà

Vui biết mấy buổi tận cùng dương thế
Hung chân truyền Thượng Đế mở Kỳ Ba
Ơn đại xá người người chung nhuần gội
Tắm linh hồn muôn giọt nước ma ha

Vui biết mấy mỗi tâm người có Đạo
Nhu cây đàn chờ dạo khúc Tiên ca
Và giai điệu vang lên cung nhã nhạc
Cho Thánh tâm sinh khởi giữa ta bà.

Tháng 6 Đinh Hợi (2007)

nổi tay sứ mệnh

Kỷ niệm sáu mươi năm đưa Đạo về Trung 1994

Sáu mươi năm đó người ơi
Ai đây ân phước, ai voi khổ nàn
Đường về Bất Nhị thôn trang
Nhịp chân buổi ấy còn vang bây giờ
Mặt trời sáng rực tim thơ
Long, Lân, Qui, Phụng nâng cơ phổ truyền
Rọi đèn Tam Giáo quy nguyện
Mở trang sử Đạo nổi liền Nam Trung
Ơn Trên: Ngọc chỉ ngại ngục
Phong ba thử chí anh hùng mới nên
Quang Quang * đắp móng xây nền
Gian nan mấy độ vẫn bền lòng son
Lời Thầy gắng nhớ nghe con
Dù chi chi nữa vẫn còn Thầy đây
Niềm đau mỗi đoạn càng đây
Rừng non *Phụng* nhắm, *Lân* thay lòng vàng
Kim Qui già biệt trần gian
Đường xa giục ngựa, nào trang anh tài

* *Quang Quang*: thánh tịnh Thanh Quang, thánh thất Từ Quang

Mảnh thân đứng giữa trần ai
Vạn linh mở hội so vai đạo đời
Tranh thiên cổ, nét tuyệt vời
Long lanh rọi khắp, nước Trời ban trao
Hoa niên lập chí anh hào
Chung tay hợp sức biết bao tâm thành
Buổi đầu quy hiệp em anh
Khắp phương gió lộng, ơn lành hạt gieo
Gay thuyền chắc lái vững lèo
Đáng trang thủy thủ gương treo rạng ngời
Giang san đẹp vẻ Đạo Trời
Hình thành Thánh Thể khắp nơi pháp quyền.

Ai người rửa sạch trần duyên
Nối tay sứ mệnh giọng thuyền Trung Hưng
Trăm hoa nở rộ tung bùng
Đường mai ngập nắng ánh xuân dạt dào
Bỏ con gió thét mưa gào
Chim về gọi bạn lời trao nghĩa tình
Thong dong rập bước đăng trình
Nối trang sử Đạo truyền kinh độ đời.

tiếp bước năm mươi năm

Năm mươi năm qua rồi
Ta lại cùng nhau tiếp bước
Hãy hân hoan với những gì có được
Và vượt qua bao hiểm hóc gian nan
Không phải chỉ bên ngoài trắc trở
Mà bên trong cũng lắm cảnh trái ngang
Thôi đừng nhìn ngắm, đừng lắng nghe
Những so đo tính toán
Những thiệt hơn được mất
Đã biết rằng Đạo là lẽ thật
Là tình thương là sự sống bình an
Qua cửa Không mới vào nước Thiên Đàng
Nhìn Tại Sự thấy Thiên Điều tỏ rõ
Mỗi bước đi chân in từng lối cỏ
Mỗi vọng cầu hằng đậm cõi tâm tư
Những đen trắng, thực hư
Làm sao vượt ngoài tầm thiên võng
Những tranh đương, phải trái
Làm sao qua được cõi khô khô
Hãy biết mình, thấy người

Và ôn lại bài “Tam Lập”

- Đức phải đầy

- Công phải đủ

- Ngôn phải nhằm

Đức không thể đầy bằng tranh thủ
Công không thể đủ với tính toán
Ngôn không thể nhằm trong trù tượng
Hãy vươn tới, đưa mắt nhìn bốn hướng
Trời bao la đất trải rộng thênh thang
Đừng bần chạt trong hẹp hòi u tối
Đừng quấn quanh với vụn vặt tầm thường
Mở rộng lòng góp gió muôn phương
Nhìn thấu suốt vào vô vàn thành tựu
Hãy xây đắp tình đệ huynh thiện hữu
Bằng tấm lòng của cảm xúc thân thương
Sánh vai nhau đi giữa cuộc vô thường
Mà đích đến là bến bờ vĩnh cửu.

Trung Hưng Bưu Tòa, 02-6 Bình Tuất

trọn vẹn

Mừng khánh thành thánh thất Trung Hiền

Hạnh phúc thay đã đến ngày thành tựu
Giữa phồn hoa hiển hiện một Thánh Đường
Giữa đua chen hơn thiệt của phố phường
Vẫn thanh tịnh vẻ tôn nghiêm Đại Đạo
Thầy đã đến ban ân lành tái tạo
Dáng Tam Đài hiện tam thể nhất nguyên
Sùng sững Cửu Trùng, Bát Quái, Hiệp Thiên
Thanh thoát vọng tứ thời kinh Tận Độ
Mong cứu vớt người đời qua bể khổ
Mở lối phục sinh đón kẻ quay về
Lướt mái chèo đưa khách thoát sông mê
Đem chí nguyện kết nên hoa cửu phẩm
Hóa cạnh tranh thành hòa vui đầm ấm
Biến phân chia về chung một mái nhà
Mong dặt tay về trẩy hội Long Hoa
Đường phố độ cố rập chân tiến bước

Cùng huynh đệ tròn thủy chung sau trước
Thấm nụ cười, rạng rỡ nét Trung Hưng
Tỏa ngát hương, hoa Truyền Giáo thom lòng
Trăm lối ngược xuôi tâm tư vẫn vậy
Vẫn sẻ chia trong từng con sóng dậy
Cùng xót đau khi xáo trộn đảo điên
Thân thiết thay người tín hữu Trung Hiền
Luôn gắn chặt với thăng trầm Giáo Hội
Xây dựng Thánh hình điểm tô nguồn cội
Thêu tình Nam và dệt nghĩa quê Trung.
Đường tu thanh thoát vô cùng.

19-2 Nhâm Ngọ

về

Huy hoàng ngày hội Trung Hưng
Năm mươi năm ấy lễ mừng hôm nay
Dấu xưa tái hiện quanh đây
Giật mình, một cuộc chuyển xây đất trời
Bước chân trong cõi đầy vui
Ai đem thân phận vẽ vờ non sông
Cho đời dậy ánh mai hồng
Cho người tỉnh giấc có không, vô thường
Chào nhau giữa cuộc tang thương
Quay về tìm lại quê hương Kim Bàn.

Ngày hội năm mươi năm (2006)

vòng tay mười năm

Kỷ niệm mười năm sinh viên Cao Đài Hội Thánh Truyền Giáo

Mười năm rập bước chân hồng
Khấp từ vô lượng nối vòng tay nhau
Hợp lòng kẻ trước người sau
Cõi miền nhân thế chọn màu hóa duyên
Nâng mình anh tuấn, thuyền quyên
Tao phùng vận hội pháp quyền Chí Tôn
Tinh hoa Đại Đạo khơi hồn
Tháng năm đắp đổi hiện tồn khổ vui
Hẹn hò thời biểu tới lui
Lòng anh lòng chị ngọt bù từng trang
Bước đời mở lối hai hàng
Hàng tươi xuân ấm, hàng vàng úa đông
Ta bà trái cuộc phiêu bồng
Thuận cơ lên đỉnh trời hồng vinh quang
Lỡ thời nắng chói mưa chan
Mười năm đã viết bao trang sách đời
Băng qua lấm nổi đây voi
Hôm nay về lại vẫn ngồi trang kinh.

mở lối về Thầy

*Hương về ngày ra mắt
cơ sở Đạo Thanh Hóa, 15-3 Kỷ Sửu*

On phước đến, rồi một ngày phải đến
Đêm sao giăng, ngày chong ánh mặt trời
Rực rỡ thiên quang chiếu diệu tuyệt vời
Ươm lá thắm từng mùa qua mong đợi
Cõi phù sinh những tim hồng phơi phới
Giữa vô thường hòa nhịp đập tin yêu
Chung ước mơ, chung chí nguyện đã nhiều
Vùng nhân thế bỗng vỡ bùng kinh mới
Bỗng rộn vang ngàn bước chân đi tới
Coi gậy trên tay, rập bước lên đường

Thanh Hóa ơi
Thầy
Lẽ thật
Tình thương.

cũng đành thôi

Từ buổi ấy ta cùng nhau bắt gặp
Những ước mơ gieo rải đến mênh mông
Lối tương lai hướng nhìn xa tít tắp
Đường thênh thang hương dậy ngát trăm bông

Rồi một chiều gió đông về lá rụng
Người xuôi tay xa mãi đến vô cùng
Góp vụn thương đau thành câu chúc tụng
Cánh linh hồn về đậu giữa Thiên cung

Trăm ánh nến thấp lên soi rõ mặt
Những con người ngồi lại với âu lo
Những vòng tay xin cùng nhau siết chặt
Chung khổ, chung vui, thao thức, hẹn hò

Người già biệt để đi vào vô tận
Hãy nghiêng mình đưa tiễn nét tinh khôi
Đã hết rồi một kiếp đời lận đận
Dù còn bao nhiêu nữa cũng đành thôi.

chung tay gieo hạt

Gió mát thu về khắp nhân gian
Hoa thơm đạo lý nở muôn vàn
Đời tươi trong tiếng kinh chiều sớm
Ân phúc Cao Đài rực điển quang

Ta mãi mê lý Đạo Tam Kỳ
Nghe vang vang nhịp bước chân đi
Nguồn thiêng liêng dậy căng tia máu
Ngây ngất buồng tim ý diệu kỳ

Ta muốn hòa thân cả cỏ cây
Từ sâu lòng đất vút cung mây
Cùng chung ước vọng chung tâm nguyện
Rót cạn tin yêu tiếng gọi bày

Từ bốn phương xa tụ hội về
Quây quần tu học chí say mê
Từng tâm hồn ngọc mong gieo hạt
Trên luống cày sâu mảnh đất quê

Dưới mái Trung Hưng nương bóng Thầy
Trang đời khép lại, đạo tình say
Nông nàn tâm nguyện chung huynh đệ
Gieo rải tin mừng khắp đó đây.

con đường nào chúng ta đi

Kỷ niệm thọ phong Giáo Hữu

Tôi nguyện cùng đi
Rập ràng chân bước
Tôi muốn theo chân
Cùng với anh em
Giữa chốn phồn hoa
Giữa quê hiền hòa
Giữa muôn vàn bạn bè thân thiết
Ở mỗi con người có từng tính cách
Ở mỗi đời tư có số phận riêng
Dấn bước chung nhau
Đường dài rộng trăm miền
Từng mỗi ngày qua
Vói muôn vàn may rủi
Miệt mài suy tư từng mỗi phút giây
Vượt bao đoạn đường hiểm hoi cỏ mướt
(Mà rất nhiều sỏi đá chông gai)

Trong trăm vạn khó khăn
Mong tìm chút hạnh phúc hòa hài
Nhu trăm ngàn con chữ
Mong chọn được một chữ Thơ
Nhu đặt mình công phu nhiều phút nhiều giờ
Mong đạt nửa giây tỉnh thức

Có đi mới biết đường dài
Có vào mới thấy trong ngoài khác nhau
Miếng ngon nếm vị nhớ lâu
Đòn già thấm đậm nỗi đau nhớ đời
Thế tình hoạn lộ đua bơi
Đạo tình tâm niệm bớt lời thêm công
Dẫu rằng con nước đục trong
Rồi ra cũng lại chung lòng biển xanh.

01-8 Canh Ngọ (2002)

dấu xưa

Kỷ niệm về thăm Kim Quang Minh Đài (Phù Cát)

Hẹn mãi nay về thăm xứ cát
Mưa nhiều sông ngập nước đò đưa
Mạn thuyền lau cỏ vòn xơ xác
Con đường lạ lẫm dấu quen xưa

Cổng vắng cây vườn im ngắt ngơ
Dậy màu kỷ niệm những ngày thơ
Vẫn khung trời cũ mây bàng bạc
Mát mẻ trưa thu giữa bất ngờ

Mãi miết đường đời chia bảy ba
Mông lung viễn vọng nước mây xa
Về đây ấm lại tình chân thực
Gió lất lay đùa mấy khóm hoa

Văng vẳng còn nghe lời ấm áp
Nụ cười rạng rỡ cánh tay dang
“Tiên thể khai cơ hành chánh pháp
Hậu thừa bầu trúc tác linh quang”

Ôm ấp bao nhiêu lời nhiệt thành
Dặn dò từ thuở tóc còn xanh
Người xưa nay vắng ta đâu bạc
Mối Đạo phân ly dạ chẳng đành.

dòng sông chảy

Tôi lại nghĩ về một con sông chảy
Chở yêu thương từ buổi mới khơi dòng
Đã băng qua từng bến đục bờ trong
Từng trải nghiệm buổi sóng gào gió giạt
Vẫn lắng đọng bao phù sa lẽ thật
Cung cấp vào vườn linh địa Trung Hưng
Tôi ước mơ một mai sớm tung bùng
Ai cũng thấy mình hòa trong ánh Đạo
Hón hờ hóa thân vào ơn tái tạo
Bỏ sau lưng bao ngu muội vọng cầu
Những tước quyền danh vị nghĩa gì đâu
Sao cứ mãi làm dòng sông vẫn đục
Hãy lắng xuống chìm sâu theo lá mục
Cho dòng sông con nước chảy trong ngần.

*Những ngày xáo trộn
Tháng 3 Kỷ Sửu.*

gởi người tách dậm

Có gì trong cuộc bể dâu
Sắc không âu cũng chung bầu chân như
Ngóng mong đây đó thực hư
Trăm muôn biến hiện cũng từ càn khôn
Đường xa bước mỗi chân chồn
Nẻo gần cát bụi se hồn chiêm bao
Đã cùng xuôi ngược buổi nào
Khi ra cây cải khi vào rau răm
Đã cùng mộng ước xa xăm
Lộ trình giông rười tháng năm cũng dài
Bây giờ cuộc mộng chia hai
Bâng khuâng so độ hình hài tâm linh
Về đâu giữa cõi phù sinh
Phật Tiên vẫn một trang kinh tụng cầu.

Trung nguyên Giáp Thân

giục già

*Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em ơi em, tình non đã già rồi!
(XD)*

Lời giục già người đòi nghe réo rắt
Gọi tình non tận hưởng tuổi xuân thì
Kèo đòi tàn son trẻ vụt qua đi
Những lạc thú cũng trôi theo ngày tháng
Đã biết rõ cuộc đời là hữu hạn
Hưởng phút giây rồi tuột mất muôn đời
Đắm say hồn trong bể ái chơi voi
Vàng son đây rồi lâu chiều vỡ đây
Những tươi non mùa xuân vừa ảm dật
Nét tàn phai đông lạnh đã đông đây
Gấp làm chi rồi chim cũng theo mây
Hoa nở đẹp bỗng cánh tàn trong gió
Chỉ một phút huy hoàng rồi phế bỏ
Đời âm u ngàn thuở mất tình anh
Giấc mộng vàng tan biến với chiều xanh
Quay mặt lại, đây đường lạnh đã mở

Em em oi, đưa nhau vào muôn thuở
Học hạnh từ, khơi huệ nhãn, vệt vô minh
Muôn sắc màu chỉ là kiếp phù sinh
Trong thành trụ đã có mầm hoại diệt
Giữa sum vầy đã nhuộm màu ly biệt
Sớm như tơ mà chiều đã như sương
Giục giã lên em, vào cõi yêu thương
Mau lên chứ, lời vang vang nhắc gọi.

gọi nhau

Không lẽ cứ mãi hoài như đêm huyền thoại
Cứ đợi chờ thao thức đếm thời gian
Từng nhịp gõ bao trái tim ngàn ngại
Những tâm thành thúc giục góp hành trang

Sao mắt anh em chưa nhìn nhau chân thực
Cho đường mai rạn vỡ vạn tình thân
Mãi âu lo những mảnh đời cơ cực
Tháng ngày qua bao nỗi khó xoay vần

Vuông tròn đâu sao chưa sắp vào hành lý
Cỏ ven đường đang nhuộm nắng chờ mong
Ôn bài học xưa chánh tâm thành ý
Hướng chân trời ao ước nhịp thông dong

Gió lồng lộng thổi gọi mời bạn lũ
Ơi anh em màu áo trắng tung bay
Cho rợp cả đường trần gian cát bụi
Giúp bao người bừng tỉnh giấc mê say

Gom tú khí Trường Sơn ngát tình xứ sở
Dâng thanh xuân chung góp mọi bàn tay
Vệt mây mù chân trời xanh rạng rỡ
Chim gọi đàn tung cánh lướt xa bay.

gợn sóng sông Hàn

Dòng sông đã chảy tự bao giờ
Con nước lớn rồng vẫy cứ tro
Ai biết tình sông bèn năm tháng
Hằng mong trái nhịp nối đôi bờ

Sao lại chia đường rẽ lối nhau
Trần gian bụi đỏ vẫn nguyên màu
Ai thay ảo ảnh thành chân thực
Ai biết phân rành nẻo trước sau

Những lúc sông buồn gợn sóng xao
Trông đâu đến nổi dậy ba đào
Cổ nường thần khí vươn trên sóng
Mới biết bọt bèo chẳng đáng nao

Gối mỗi chân xiêu chốn phù trầm
Ước ao ngồi lại với tri âm
Bên bờ “sông lạnh” câu tâm sự
Chung hiệp cùng nhau khỏi lạc lầm

Xin hãy quay về cùng ngắm sông
Gió hiền nắng dịu buổi mai hồng
Chập chờn bào ảnh tan theo sóng
Tất cả cùng sông hướng biển đông.

hạt bụi

Ta từ trong cõi hư không
Hóa thân hạt bụi nhập vòng nhân gian
Biển dâu tái hiện vô vàn
Bờ khe vách núi hợp tan mấy lần
Dập vùi gió vũ mưa vùn
Mùi phen xuống thấp chín lần lên cao
Dong thuyền vấp lượn ba đào
Chao nghiêng trở mái lách vào thiên thai
Phủ tay sạch cuộc trần ai
Ngược lên lồng lộng Cao Đài Tiên Ông
Nụ hoa nở giữa tim hồng
Thoát ra cánh hạc vút trong mây trời.

hiện tại

Quá khứ vừa qua tương lai kịp đến
Phút giây nào là chính thật của ta
“Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua”
Điểm tiếp nối là phút giây hiện tại
Sự dồn đuổi của ba thời theo mãi
Cứ trôi phẳng như con nước chân cầu
Cái đang qua chưa biết hướng về đâu
Cái đang tới liền xô nhau đến vội
Phút hiện tại chỉ là cầu giao nối
Mà thiết thân đến nghĩa sống vô cùng
Phải dụng công đại lực đại hùng
Phải chuyên chú từng sát na tinh thức
Rọi đèn tâm cho vô minh sáng rục
Để thấy ta từ nguyên thủy tinh tường
Và nhìn đời đua kiếp sống vô thường
Ta hiển hiện giữa ngược xuôi trần thế
Dấu lăn trôi đến cùng trời cuối bể
Vẫn trở về trong đại thể càn khôn.

Thời khắc giao thừa thiên niên kỷ

Hội Long Hoa

Trên cát bỏng cây xương rồng mọc
Trên thân gai bông đẹp nở tươi
Trên đất nước ngàn năm khổ nhục
Giọt Thiên ân thánh hóa con người.

khoảng trống

Kỷ niệm ngày giỗ đầu ngài Liên Hoa (Canh Thìn 2000)

Vẫn trống vắng từ ngày Người già biệt
Đời quạnh hiu lay lắt gió sương vương
Cây rợp bóng nay còn là khoảng trống
Trời xanh lơ mây khói tụ dâng hương

Hoa lá kết đã đan thành vương miện
Từ buổi đầu tiên “xúm xít lên đường”
Lời “Đại Thừa” gieo rải khắp trăm phương
Vang “Chơn Giáo” tận nghìn trùng cát bụi
Khai ngộ tâm linh giác trần mê muội
Bút phượng đưa hiển hiện nét Thần Tiên
Cả càn khôn kim cổ hội đoàn viên
Gom Vạn Lý vào chung lò Chân Lý
Kết tụ tinh anh của từ vạn kỷ
Soi rọi Đông Tây lồng lộng Cao Đài
Giữa cuộc đời khơi mở lối thiên thai
Dòng nhân thế đón đưa thuyền bát nhã

Hoa xuân tàn tiếng cốc sầu sang hạ
Ao Thiên cung đang rục ánh liên đài
Người đã về kiến Phật ngộ hoa khai
Xin đoái tương trần gian bao bạn lũ.

không

Cảm họa bài thơ của Phối Sư Thượng

Cõi thế diễn bày cảnh sắc không
Thiên hình vạn trạng cũng do lòng
Không tâm không cảnh là Tiên đó
Không ngã không nhân ấy Phật đồng
Thuận cảnh thuận tình ngừa ý vọng
Nghịch duyên nghịch mạng giữ tâm không
Duyên tình, thuận nghịch trò điên đảo
Thế sự ta hồ! Nhứt tự không.

kỷ niệm Pleiku

Xe qua đèo Mangyang
Hoa quỳ óng ánh vàng
Nắng trưa hừng chân núi
Mây đỉnh trời lang thang

Ta về phố Pleiku
Vào những ngày cuối thu
Vây đoàn tình huynh đệ
Trao đổi bài học tu

Ta mừng nhau tinh tấn
Cùng thương nhau nhiều hơn
Cuộc sống còn lận đận
Lòng dạ lòng sắt son.

mẹ quê

*Mẹ già như chuối ba hương
Như thơm nếp một, như đường mía lau
(Ca dao)*

Câu ca mẹ
Con thuộc từ tấm bé
Ngọt mía lau
Thơm nếp một
Chuối ba hương.
Mẹ! Rạt rào sóng nước đại dương
Mẹ! Gió thoảng chiều êm tha thiết
Mẹ! Ngàn năm màu xanh lá biếc
Mẹ! Ánh trăng luôn sáng ở trên trời.
Giấc ngủ mơn
Tay nôi mẹ chưa rời
Khuya sâu thăm
Kim khâu còn nhật mối
Từ sáng sương mờ, chiều về sẫm tối
Đá có mòn mà chân mẹ không mòn
Con dốc đòi mẹ leo mãi lên non
Hố sâu thăm, mẹ lần dò đáy vực

Vui với gian truân
Cười trong hiền thực
Áo vá quàng
Đầu nón lá
Chân men sông
Thừa ruộng cày, đọi mạ trên đồng
Khom lưng nắng, giọt mồ hôi ướm lúa
Từng ngày qua, đông dầm hạ lửa
Mỗi ngày về, nắng đổ mưa tuôn
Tình mẹ: non cao!
Nghĩa mẹ: nước nguồn!
Lòng hiếu nào con dâng về mẹ?
Nay
Tóc mẹ bạc rồi
Con không còn bé
Mẹ đi nốt cuộc đời
Con chưa hết gian nan
Câu ca theo gió trăng ngàn
Tình thiêng liêng mẹ ấm tràn muôn thu.

lần hạt linh châu

Qua đi từng hạt trên tay
Thương vui, buồn giận, mỗi ngày qua đi
Qua đi từng hạt qua đi
Trần gian cõi trọ có gì không qua
Cuộc vui thì cũng như là
Cuộc buồn chẳng khác sương sa đầu cành
Một hạt qua một niệm lành
Một hơi thở nhẹ hóa thành hư không.

một cõi riêng

Duyên phước đưa ta vào cõi riêng
Ngắm nhìn vạn hữu dậy màu thiêng
Hòa vui chia khổ lòng thanh thản
Sốt ngọt sẻ bụi ý tự nhiên
Năm tháng chen chân trong cõi thế
Sớm chiều lần bước dặm đường Tiên
Trần gian biến ảo từng giây phút
Ta vẫn giữa đời – một cõi riêng.

Ta vẫn giữa đời – một cõi riêng
Mãi mê vun bón mảnh tâm điền
Đục trong đã trải đời dâu biển
Xuôi ngược từng qua bước đảo điên
Lặn độn đường đời tâm vẫn rạng
Thong dong néo Đạo chí thêm kiên
Cảm ơn bè bạn chung chia sẻ
Trao chút tình thơ khách thiện duyên.

một lòng

Đã từng gió trúc mưa mai
Giày sành đạp sỏi dặm dài long đong
Những là bến đục bờ trong
Anh qua bao suối em vòng mấy sông
Dãi dầu giữ vẹn tấm lòng
Vói Thầy vói Đạo mãi không đôi dôi.

nhập dòng

Tặng những bước chân khôn

Trăm năm trong cõi người ta
Bước vào giả tạm bước ra vĩnh tồn
Người vui nổi gót chân khôn
Cành xuân tươi mở mảnh hồn trên cao
Đường đi rực ánh trăng sao
Điểm quang Bảo Thọ rọi vào chân tâm
Lối đời thôi hết lạc lầm
Trang kinh vi diệu vi thâm mở đường
Tình yêu tỏa rộng mười phương
Phục sinh giữa cõi vô thường thế nhân
Trang nghiêm vào cuộc hóa thân
Phàm tâm siêu xuất Thánh ân gọi nhuần
Cành khô thoát nở hoa xuân
Câu thơ nhiệm ý chúc mừng thong dong.

ngó chừng

*Một mai mai một ngó chừng
Ngó trông trông vắng, ngó rình rình cao.
(Câu hát ru em)*

Từ thuở tóc xanh đã ngó chừng
Dò theo từng lối bước lần chân
Nay chân đã mỏi đầu đã bạc
Bước vẫn chưa xuôi vẫn ngập ngừng

Lắm lúc gót chân như vũ bão
Đường như rộng mở lối thênh thang
Trời xanh mây trắng thông reo gió
Cỏ mượt hoa thơm rợp mấy hàng

Rồi xuôi rồi khe, rồi đá dựng
Sông ngăn bến lạnh, vắng đò ngang
Bên đường bao nỗi niềm tâm sự
Ngước mắt trông theo núi mấy ngàn

Đã tưởng đông qua xuân chớm dậ
Hành trình lại nổi bước gian nan
Chân mây thấp thoáng đàn chim trắng
Ríu rít kêu nhau tiếng gọi đàn

Nhưng sao đông vẫn còn đông lạnh
Mưa vẫn đây trời rét chưa tan
Áo mũ khéo che đầu vẫn ướt
Nhìn trời thăm thăm ý mệnh mang

Lại tạm dừng chân bên quán vắng
Khách trần thui thủi bóng thời gian
Bao giờ qua hết cơn tăm tối
Cho vạn đường trần rộn tiếng vang.

nổi bước

Đâu phải rằng đã dừng lại đây
Đường vẫn còn xa vạn dặm dài
Nối tiếp hành trình trang sử Đạo
Anh trước em sau vẫn nặng vai

Đã thoáng hiện hoa tươi muôn lối
Và hương thơm lừng cánh chim bay
Những cửa ngõ diệu kỳ đã mở
Huỳnh đệ ơi, trời sáng rực chân mây

Trút cả đam mê vào lý tưởng
Bước lên em, nghị lực tràn đây
Bước lên em, khiêm cung nhân nhượng
Mà chí cao vượt cả trời mây

Hãy đánh thức trái tim say ngủ
Dậy lên từng tia máu trong thân
Cho mạch đời rộn rã gót chân
Cho lẽ Đạo thơm nhuần sức mới

Huynh đệ ơi, trên đường đi tới
Vững lòng tin vững chí tiến lên
Chung tay xây Đạo nghiệp vững bền
Chung sức góp đời vui lẽ sống

Ngược mặt lên càn khôn lồng lộng
Thi gan cùng sương tuyết gió đông
Ngại ngừng chi nắng hạ mưa đông
Bao vẫy gọi rộn ràng phía trước

Mâu nhiệm Kỳ Ba ai biết được
Vẫn bình thường sống giữa mọi người
Vẫn uống vẫn ăn, vẫn nói cười
Mà ước nguyện rạt rào sóng bể

Thanh thoát trong lời kinh tiếng kệ
Yên vui trong đạm bạc từng ngày
Ôm ước mơ nghìn cánh hoa bay
Và hò hẹn nối vòng tay lớn

Huynh đệ ơi, trái tim mơn mớn
Hãy rung từng nhịp đập tin yêu
Dù ngày qua gặt hái chưa nhiều
Nhưng sắp đến đong đầy mộng ước

Huynh đệ ơi, cùng nhau nối bước.

phải chăng Người đó nay đây

Người đã sống như đại bàng vỗ cánh
Như sóng Hoàng Hà dội lúc Long Môn
Bước chân đi lay động vạn tâm hồn
Thơ thấp sáng cả vùng trời nhân thế
Chí cao ngất từng rung non chuyển bể
Mộng lo đời ôm cả mọi chúng sinh
“Độc nát muôn thơ, qua vạn lộ trình”
Vung bảo kiếm tung hoành trong bốn biển
Mắt sáng quắc nhìn bể dâu biến hiện
Rượu say nồng xem núi nhẹ như không
Nhả thơ Tiên sang sáng trước sân rồng
Khoa bút ngọc bốn mặt thành chuyển động
Mơ bồi xã tắc “đăng cao viễn vọng”
Mộng đắp sơn hà “phù bậc đế vương”
Cứu kẻ ngay xông thẳng pháp trường
Kê cổ đỡ trăm đao xin thế mạng
Dạy ác quan, giúp dân voi khổ nạn
Giữa công đường lừa cỡi bước ung dung
Thảo quốc thư dâng dưới bệ Cửu Trùng
Gieo nét thần kỳ kinh tâm sứ giặc

Trái gót phong trần ngang Nam dọc Bắc
Kiếm, gậy, đàn, thơ nát vụn dặm đường
Mãi mê tìm lẽ sống trái muôn phương
Cho nhân thế dưới trời chung hạnh hưởng

Truyện kể rằng một ngôi sao tách hướng
Roi xuống trần làm thi sĩ Trích Tiên
Để gieo châu rải ngọc khắp trăm miền
Rồi lặn khuất theo rượu thơ dưới nguyệt
Người đã đi như nước xuôi biên biệt
Có bao giờ quay ngược với bến sông

Nay, phải chăng Người trở lại – Giáo Tông?!

phụng Đạo

*Kính họa bài NGỘ ĐẠO
trong tập ĐẠO TÌNH của Minh Nhân*

Tường tận rằng đâu cũng có Thầy
Dẫu rằng Nam Bắc với Đông Tây
Năm chi bảy phái bày muôn nẻo
Ứng hóa cho đời khỏi họa lây

Lây lan chia rẽ để khai thông
Lối bí khi lòng chưa hiệp đồng
Chờ đến ban mai cùng ngắm thấy
Bầu trời rục rỏ một vùng đông

Vùng đông soi rọi lối Đại Đồng
Chung hiệp cùng nhau lập quả công
Từng bước người sau noi dấu trước
Theo đường đã vạch của Tiên Ông

Tiên Ông vạch lối đến Cao Đài
Tôn chỉ quy nguyên buổi Đạo khai
Vạn pháp gom chung về một mối
Lương sanh chiêu dụng kẻ chân tài

Chân tài thực học kết tinh hoa
Phụng Đạo chung tay dựng chữ hòa
Sơn sắt bền lòng Thầy đã dạy
Tròn xong phận sự hưởng âu ca.

ráng vun

Từ khi Đạo trở thêm hoa
Câu kinh Tận Độ muôn nhà vọng vang
Đồng xanh nối tiếp bãi vàng
Cuối thôn nắng gội đầu làng trắng soi
Anh linh muôn thuở giống nòi
Cùng chung đức tuệ cùng noi Đạo Trời
Sớm chiều thần khí lên khơi
Nương theo giáo pháp trọn đời hiến dâng
Hình khe bóng núi bao lần
Gặp cơn xoáy trốt bước chân cố dò
Néo về đọi buổi tự do
Thong dong bước đạo con đồ dọc ngang
Lên cao trông thức mây vàng
Đường xa kết bạn mơ màng chân mây
Chim khôn về đậu đất này
Ríu ran hót tiếng sum vầy đệ huynh
Hiệp tâm chung bước đăng trình
Ân Thầy nghĩa Đạo tử sinh sá gì

Một người đi, vạn người đi
Nương theo ánh sáng Tam Kỳ gương cao
Chốn này tự buổi xưa nào
Đã ươm chín mộng đã xôn xao lòng
Bao người xốc gánh ruổi giong
Xót xa những buổi khổ trong lụy ngoài
Nhớ câu “nhà lớn không ai”
Một cây khó chống chung vai đầu người
Mai này đất chuyển màu tươi
“Ráng vun” dẫu chín thành mùi cũng cam.

sông và nước

Có một bài ca
Hát về dòng nước
Có một bài thơ
Thăm ý con sông
Có con sông nào
Không bồi không lở
Có dòng nước nào
Sạch cả rong rêu
Đã có dòng sông nước cứ triền miên chảy
Màu tươi xanh sẽ rợp cả đôi bờ.

tiếng chim quyên

Đêm tối mịt mùng vọng tiếng quyên
Đất trời sâu lắng giấc triền miên
Bãi xa sông lạnh vang chim gọi
Thôn vắng chùa im gọi ý thiền
Trong cuộc bể dâu hồn tỉnh thức
Ngoài vòng tục lụy giấc mơ Tiên
Vọng đưa khoan nhặt mời ai đó
Giữa chốn trần lao kết bạn hiền.

24-7-2009

tiếng vọng quê hương

Những mong có lúc trở về đây
Cảnh cũ vườn xưa hiệp lại bày
Tổ ấm êm đềm thanh thoát tiếng
Trời xanh lồng lộng thỏa thuê bay
Cuộc đời ngăn ngủi trong gang tấc
Cõi tục mãi mê hết tháng ngày
Tiếng vọng quê hương thân thiết gọi
Còn bao nhiêu nữa? thế gian này!

vào đợt

*Vạn biến như lời
Nhất tâm thiên định
(Ý Lan)*

Bùn và đất đâu bận lòng sen nở
Chỉ làm nền cho hoa đẹp khoe tươi
Những vọng động gây tính toán đi ở
Biết chung nhau sẽ thắm vạn môi cười

Giữ thanh tịnh dù mưa lồng gió giạt
Cứ an nhiên giữa trăm vạn thiệt hơn
Hãy trọn vẹn bằng tấm lòng chân thật
Đài trên cao vẫn dào dạt thiêng ơn

Xin ngược mặt với mây trời cao rộng
Nguyện bước chân trên ngàn cỏ yêu thương
Tình xa xăm len vòm xanh lồng lộng
Cùng nâng mình theo ý Đạo trăm phương

Hãy luôn nhớ trong ta hằng có ngọc
Đừng mong tìm ở khắp chốn đâu đâu
Hãy giới luyện từng giờ trong tu học
Một sớm mai sẽ rực sáng trên đầu.

Mùa tu 36 ngày, năm Đạo 78, Trung Hưng Bửu Tòa

tình ý muôn sông

Ra tới biển ... sông đâu còn riêng nữa!

Chảy cùng muôn xứ muôn nơi
Khấp trong dâu bể cõi đời xưa nay
Non cao, đồng rộng, đất dài
Lũng sâu, bãi vắng, voi đầy sóng xao
Dòng sông có tự xưa nào
Triền miên trôi chảy dạt dào ước mơ
Cho xanh cây trái đôi bờ
Cho tình muôn hướng đợi chờ đón đưa
Sông voi đặng bóng trăng xưa
Sông đầy vội vã ngại mùa nước dâng
Thác ghềnh lên xuống bao lần
Nông sâu khó biết mấy tầng thấp cao
Sông cười vang tiếng rạt rào
Sông reo âm vọng khát khao bến bờ
Sông vui biến tấu thành thơ
Sông hòa ru khúc tuổi thơ hẹn hò

Gió về lộng cánh buồm no
Chở tình tám hướng về cho bến hiền
Muôn đời sông chảy triền miên
Nhìn sông trút bỏ ưu phiền theo sông
Có bao giờ tắm một dòng
Người xưa ai đã nhìn sông như lời
Đêm ngày chảy mãi không thôi
Nhân sinh muôn kiếp lăn trôi theo dòng
Dẫu rằng con nước đục trong
Muôn sông rồi cũng chung lòng biển xanh.

tu giữa bình thường

Ai bảo tu là vào núi sâu
Xa lìa thế tục để tìm cầu
Những nguồn thánh khiết trong im vắng
Ẩn chốn thâm u đạt nhiệm màu

Ai bảo tu là sống cách ly
Là đắc thần thông đạt diệu kỳ
Sớm đạo cửa Tiên chiều viếng Phật
Cơ Trời thấu rõ lẽ huyền vi

Ai bảo tu là luyện phép linh
Có khi hồn xuất tận Thiên Đình
Thành thoi gót nhẹ nơi Bồng Đảo
Thoản thoắt nâng mình chốn Ngọc Kinh

Tu hành Thầy dạy tự buổi đầu
Thấy biết trong ngoài hiện song mâu *
Lưỡng quan ** biểu tượng hình Thiên Nhãn
Tâm thức tự do chẳng vọng cầu

* Song mâu: hai tròng con mắt

** Lưỡng quan: nội quan, ngoại quan

Cứ ung dung giữa cõi thế gian
Nhưng biện phân địa ngục thiên đàng
Và thông thả đường đời dần bước
Mà xấu xa phiền trược tiêu tan

Từng ngày cứ sống giữa mọi người
Vẫn uống vẫn ăn, vẫn nói cười
Chỉ khác đặt tâm trong tỉnh thức
Phản chiếu tương giao giữa thế đời

Nhận rõ mọi điều đang xảy ra
Trong ta và cả ở ngoài ta
Qua từng hành động từng hơi thở
Từng mỗi phút giây mỗi sát na

Tu hành phát khởi tự tâm mình
Chẳng bởi pháp cao chẳng diệu kinh
Kinh pháp thấp cao là phương tiện
Tự tri chuyển hóa bước đăng trình.

tụng sám kinh

Con quỳ dưới chân Thầy
Để tụng kinh sám hối
Thầy cúi xuống trên con
Để ban ơn giải tội

Cuộc đời nhiều phản trắc
Cuộc đạo lắm gian nan
Tâm thành con cúi mặt
Xin thấm giọt bình an

Ước gì cả nhân thế
Chung lòng con hôm nay
Xót xa đời dâu bể
Nhịp mõ câu kinh này

Lời kinh tròn giọt sữa
Ý kinh lẽ thường hằng
Thời gian theo gót ngựa
Gỗ nhịp vào ăn năn

Trên điện Thầy rực sáng
Hương trầm quyện khói nhang
Như lòng con tinh tấn
Phủ sạch bụi trần gian.

tưởng mình

Có lúc tưởng mình như vạt nắng
Hao gầy theo ngày xuống chiều lên
Chút ánh vàng lạc loài trống vắng
Nhập hòa theo điệu hát mông mênh

Có lúc tưởng mình như áng mây
Bay từ phương nọ đến phương này
Bồng bênh tan hợp hình thương cầu
Chở mộng muôn đời rủ gió bay

Có lúc tưởng mình là ánh trăng
Vàng roi lóng lánh tận cung hằng
Vườn khuya lá ngập trong màu sữa
Vương cả vào tơ lưới nhện giăng

Có lúc tưởng mình là bóng sao
Chiếu soi vũ trụ tự xưa nào
Nghìn năm lộng bóng hình kim cổ
Phạm trần không với nổi ngôi cao

Có lúc tưởng mình cơn gió lay
Mang hương muôn thuở ướp tình say
Nhẹ nhàng trong nắng vương tà áo
Trên những bờ vai lùa tóc bay

Có lúc tưởng mình là cánh chim
Bốn phương lướt gió ý mong tìm
Hòa vui chung cả người dương thế
“Ru ngón xuân nồng” môi trái tim

Có lúc tưởng mình muôn đóa hoa
Tươi màu đẹp sắc thắm muôn nhà
Thơm từng giấc ngủ em thơ bé
Ngăn dấu tàn phai chuốt tuổi già

Có lúc tưởng mình là giọt sương
Long lanh ngọn cỏ mượt ven đường
Nắng ngời theo bước chân giông ruồi
Chờ buổi quay về gót viễn phương.

vào đường phục sinh

Trao em.

Đến với em không phải từ thánh khiết
Mà cùng trong cõi tục lấm si mê
Chịu xót xa trên trăm lối đi về
Từng chói với đảo điên vùng nhân thế
Con xoáy vực sâu sóng gằm giữa bể
Đã cho ta những bài học ngắt ngư
Biết thế nào là giả tạm phù hư
Và thảng thốt giật mình khi tỉnh giấc
Những năm tháng dù vàng son cũng mất

Nét xuân tươi hồng thắm sẽ tan tành
Tuổi thơ sinh chỉ là sợi mong manh
Hoa bướm đẹp hiện hình hài chốc lát
Nay ghé lại trao em lời bàn bạc
Bước đầu đòi mong mỗi hướng xa xăm
Đường em đi vàng óng ánh trăng rằm
Giữa phố thị vẫn uom mầm thánh khiết
Trong vô thường em nâng thân bất diệt
Nẻo tương lai đang mở lối em đi
Ngẩng đầu lên với ánh Đạo Tam Kỳ
Sải bước mạnh em vào vùng ánh sáng
Nối gót đàn anh chung tình bè bạn
Đường phục sinh vui khúc hát hiệp vầy.

về nguồn

Quây quần lại bên nhau lên tiếng hát
Mùa lành thơm lan tỏa ý phiêu nhiên
Những ngày qua chân trải rộng trăm miền
Lòng thanh khiết hẹn đời vui nẻo mới
Quy Tam Giáo một con đường đi tới
Dấu Lạc Hà đậm nét buổi sơ khai
Vạn lời kinh chung nguyện đã an bài
Không ranh giới giữa Đông Tây Nam Bắc
Hiệp hòa nhau vườn nhân gian thắm sắc
Hồn thiên thu bừng mộ dậy quy y
Ân phước tràn lan trong buổi Tam Kỳ
Đường tận độ vàng trắng soi muôn xứ
Buông gánh phong trần hồi người bạn lữ
Khoác áo đạo nhân cùng hòa điệu Nam Xuân
Đừng hư sinh không ngu muội gian truân
Trong thức tỉnh ta về nghe gió rũ
Róc rách Tào Khê “ưng vô sở trụ”
Gió Linh Sơn nét vi tiểu phá nhan
Từ Dương Đông về tịnh cốc Tân An
Ta rực sáng vầy đời nhìn nhĩn tặng

Hình hiện Tam Đài Tây Ninh xán lạn
Ngũ Hành Sơn thu góp gió Trung Hưng
Tòa rộng hương hoa lý Đạo tung bừng
Ngôi Tam Giáo trên những trang kinh mới
Thánh huấn Thầy ban mở đường đi tới
Thế đại đồng thiên giải thoát tâm linh
Cho nhân gian muôn người sống thanh bình
Chung cơm áo cùng sốt chia vui khổ
Nhạc Đông Tây hòa lời thiêng kim cổ
Hải triều âm rào rạt tiếng kinh cầu
Ta trong ta hòa hiệp lý cao sâu
“Om Tat Sat” lộng hình trên muôn xứ
“Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ”
(Chẳng từ đâu và cũng chẳng đi đâu)
Ta với Ta trên khắp cả tinh cầu
Tùng Linh Tử phiêu du trong Toàn Thế
Chính là Ta của trăm ngàn thế hệ
Tự ngàn xưa và mãi mãi ngàn sau
Khúc Về Nguồn, Ta hãy hát cùng nhau.

với nhau

Thân gửi về một Huỳnh đồng sự

Sao cứ mãi vực sâu hố thẳm
Đường chon von hiểm hóc nằm chờ
Hoa có nở nhưng còn xa lắm
Một trời hồng đợi kết nên thơ

Ai hiểu được “gió đưa cây cải”
Vẫn thương nhiều “ở lại rau răm”
Cay với đắng cứ xin giành lại
Chia đều nhau trong cuộc trăm năm

Ta mãi hoài ao ước ngóng trông
Cho vườn xanh lá thắm tươi bông
Một trời bừng nở hương dâng ngát
Tỏa khắp mùi phương nức vạn lòng

Những hạt long lanh sương sớm mai
Đọng trên bờ cỏ ướt chân hài
Dấu xưa người dạo như còn ngấn
Nhắc nhở đường vui nắng ruổi dài

Đã nguyện cùng nhau tay trong tay
Tài năng góp nhặt dưới on Thầy
Hành trình tiếp nối cơ và dụng
Hòa hợp trong nhau giữa buổi này

Rồi sớm mai nào chung thành thoi
Niềm vui trọn vẹn hiến dâng đời
Nắng vàng ca ngợi mùa tươi mới
Hoa lá mừng reo ánh Đạo ngời.

vòng tay thân ái

Buổi đầu tiên bước chân về khe khẽ
Lặng chào nhau nhìn từng mặt thân quen
Bao con người thôi nếm vị bon chen
Chung bước Đạo đượm hương nồng Hưng Đức
Theo với thời gian mỗi ngày thêm sức
Trang giáo trình mở lối hướng tương lai
Những đợt tập trung phơi phới đường dài
Tình ngọt lịm trong men thơm hội học
Lòng rạo rức hòa con tim khối óc
Chung ước mơ chung nguyện lực xây đời
Chuyện riêng tư chỉ thoáng hiện mây trôi
Và mộng lớn cứ mỗi ngày thành tựu

Đến hôm nay ôi, ân lành chiếu diệu
Nắng trên cao hoa lá nở trên cành
Mỗi con người mỗi tâm thức long lanh
Mọi lòng ngực như chung cùng nhịp thở
Hoa tươi thắm sắc màu lên rực rỡ
Đường xa xăm lờng lộng gió yêu thương
Sãi bước chân đi giữa cõi vô thường
Mà nguyện lực chung xây đời vĩnh cửu
Huynh đệ oi, còn những gì chưa hiểu
Soi gương trong để thấy lại chính mình
Vẫn cùng chung vẫn trọn vẹn nghĩa tình
Vẫn ấm mãi trong vòng tay thân ái.

PHẠM VĂN LIÊM
TIẾNG CHIM QUYÊN

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh

Biên tập: Lê Hồng Sơn

Trình bày & Kỹ thuật: Huệ Khải

Vẽ bìa: Lê Anh Huy

Liên kết: **Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài**

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

☎ (04) 37822845 – Fax: (04) 37822841

In 5.000 bản, khổ 14,5 x 20,5cm, tại XN In FAHASA
774 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TpHCM.

☎ (08) 38153971 – Fax: (08) 38153297

Số xuất bản 983-2011/CXB/42-162/TG, ngày 22-9-2011.

In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011.

SÁCH ẤN TỐNG (KHÔNG BÁN)

Tổng phát hành:

Miền Trung: **QUẦY VĂN HÓA PHẨM - BAN KINH HỘ**

(HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI)

80B Lê Duẩn, Đà Nẵng ☎ 0511 3887760

Miền Nam: **THÁNH THẤT BÀU SEN**

59/46 Trần Phú, phường 4, quận 5, Tp.HCM ☎ 38355733

Miền Tây: **LÊ QUỐC VIỆT (HỘI THÁNH MINH CHƠN ĐẠO)**

117 Quốc Lộ 1A, thị trấn Hộ Phòng

huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ☎ 0919434444